

Rond de Klokkenstoel



Protestantse Gemeente Wapserveen maart 2024

**Palmpasen 24 maart
aanvang 9:30 uur !!
voorganger:
Drs. G. Kasper**

**Goede Vrijdag
29 maart
aanvang 19:30 uur
Viering Avondmaal**

Diensten*

- 24 maart **9:30 uur!** Palmpasen Drs. G. Kasper
- 29 maart **19:30 uur!** Goede vrijdag Drs. G. Kasper
Viering Avondmaal
- 31 maart Eerste Paasdag Drs. G. Kasper m.m.v.
Koperblazersensemble VCE Westerveld en organist Anja Wijnen
- 7 april Mw. K. Petter
- 21 april Ds. W. Pastoor
- 5 mei Mw. P. van der Zee
- 19 mei Pinksteren Ds. Gosker
- 2 juni Drs. G. Kasper
Preek van de leek door Nico Riegman
- 16 juni Drs. G. Kasper

*Aanvangstijd 10:00 uur, tenzij anders vermeld

Agenda

Van vrijdag 19 april – zondag 28 april is Gerry Kasper met vakantie

Hemelvaart en Pinksteren: Feest van de Geest (zie verderop)

woensdag 22 mei : Koffieochtend aanvang 10:00 uur



Voorjaar in aantocht

Ondanks dat maart zijn grillen heeft, zijn de dagen nu duidelijk langer en stijgt de temperatuur. De lente is onmiskenbaar in aantocht! Zodra de dagen lengen en de lente in aantocht is beginnen de zangvogels van zich te laten horen. De mannetjes proberen met hun zang een vrouwtje te veroveren of hun broedgebied af te bakenen. Het is belangrijk om mooier te zingen dan de buurman, want zo vergroot een mannetje de kans op een vrouwtje. Een mooie zang betekent namelijk een goede conditie en dat vergroot de kans op broedsucces.

Inmiddels komen ook de vroege bolgewassen massaal tevoorschijn. Overal zie je de krokussen de grond uitkomen en de witte sneeuwklonkjes staan parmantig de omgeving te bekijken. Ze kleden niet alleen de kale grond aan, maar veroveren ook ons hart met hun overrompelende dosis kleur. Als herauten van de lente zijn ze uiterst welkom, en met een beetje zorg herhalen ze dit kunststukje jaar na jaar.

Het is genieten van de eerste zonnestrallen, de kleurenpracht van de voorjaarsbloemen en de zang van de vogeltjes.



Drs. Gerry Kasper-Holwerda

Terugblik feestelijke bijeenkomsten eind 2023:

Zingend naar kerst in Wapserveen

In de kerstnachtdienst op 24 december mochten wij al zingend “op weg naar de Kerst” gaan.

Dianne Schenkel en Margriet Lugtmeijer zongen – onder begeleiding van pianist Ignas Heuvelink – bekende liederen die ons sfeervol naar de kerstdagen vergezellen.

Kerstgezinsdienst

Op 1^{ste} Kerstdag 25 december was er een feestelijke kerstgezinsdienst met veel muziek en toneel. Het toneelstuk over “De Grote Ster” werd gespeeld door 5 kinderen uit Wapserveen.

Oudejaarsavond

Zondagavond 31 december was er een herdenkingsdienst, waarin onder meer de overledenen van het afgelopen jaar werden herdacht.

Er is ruimte voor herinneringen en bezinning. Helga Stein van Callenfels verzorgde een muzikale bijdrage.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondagochtend 7 januari 2024 kwamen wij bij elkaar met “begroeting en ontmoeting”. We zijn het nieuwe jaar begonnen met koffie en Nieuwjaarsrolletjes.

Bij de komende diensten

U bent van harte welkom in de kerk in Wapserveen

Palmpasen 24 maart

De voorbereidingen voor Palmpasen op 24 maart zijn in volle gang. We verheugen ons er op de kinderen met hun mooi versierde palmpaasstokken weer in de kerk te mogen begroeten. Uiteraard zijn ook hun ouders van harte welkom! Als afsluiting gaan we rond de kerk eieren zoeken! En nu maar hopen dat de zon schijnt.



LET OP: de kerkdienst begint die ochtend al om HALF 10!!

Goede Vrijdag 29 maart

Op deze dag vieren wij het Avondmaal. We zitten dan in een kring bij elkaar en delen het brood en zijn met elkaar verbonden.

Paasmorgen 31 maart

Op deze Paasmorgen komen er koperblazers van VCE Westerveld. Vorig jaar was het een feest dat ze er waren. Hun muzikale bijdrage paste bijzonder goed bij de sfeer van Pasen. U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst op Paasmorgen mee te vieren.



Uit de Oprechte Steenwijker Courant van 1-4-1947

WAPSERVEEN

Palm-Paschéen.

Verscheiden jaren geleden kon men op Palm-Zondag de kinderen zien lopen met een z.g.n. „Palmhaantien” op een stokkien". Mede ook door de oorlogsjaren was dit oude gebruik zoo goed als geheel verdwenen. De leden van den Bond van Plattelandsvrouwen namen het initiatief om dit oude gebruik weer in eere te herstellen. Een wedstrijd van de mooiste versierde haan, door de schoolkinderen, en de kleinen die nog niet naar school gaan, werd voorbereid. Zaterdagmiddag had deze plaats bij het café Hartsuiker. De belangstelling van de zijde der jeugdige mededingers was enorm. Ongeveer 125 kinderen, ieder met een versierd Haantien op een stokkien, waren samengekomen. Een commissie, bestaande uit 3 dames en 3 heeren had werkelijk een moeilijke taak om de prijswinnaars aan te wijzen, want bijna iedereen had van de versiering veel werk gemaakt.

De 5 eerste prijzen werden toegekend aan Henny v. Wendel, Gerard Krol, Wim Dassen, Jan Kramer en Wolter Prins.

De 5 tweede prijzen kregen Roeli Pijper, Steven Blok. Jep v. d. Molen, Henny de Groot en Willy Prins.

De 5 derde prijzen Henny Ekkels, Roeli Schiphorst, Tinus Jan Brommer, Betje van Eijk en Femmi Veld.

Na afloop der keuring konden de kinderen nog genieten van de poppekast. Wat hebben ze hartelijk gelachen om de avonturen van Jan Klaassen en Katrijn. De heele zaal leefde mee. Het bestuur van den Boerinnenbond zal voorzeker niet verwacht hebben dat zooveel belangstelling zou worden getoond. Het onderwijzend personeel, de heeren Dassen en Veen, hadden beiden een groot deel voor het slagen van dezen middag voor hun rekening genomen, waardoor het mogelijk was, dat met zoo'n groote schare kinderen alles vlot en ordelijk verliep. Eveneens was de Oudercommissie aanwezig, die ook getuige wilde zijn van de vroolijke kindergezichtjes.

Zondag 3 maart

Met veel plezier hebben we gedanst in de kerk tijdens de dienst van zondag 3 maart.

We hebben dansen gedaan uit verschillende landen zoals Frankrijk, Engeland, Amerika, Israël en Polen.

We kijken terug op een mooie morgen.

Bedankt voor de attentie die we mochten ontvangen.

Daansers van nu



Pasen, een nieuw begin

Pasen is: opnieuw beginnen.
't Oude is voorbijgegaan!
Elke dag aan waarde winnen,
want de Heer is opgestaan!

Pasen is: je handen heffen
naar een open hemelpoort.
Opstaan in een blij beseffen,
dat de nieuwe morgen gloort!

Pasen maakt van sterven: Leven.
Hij, die zelf zijn graf ontsloot,
heeft de duisternis verdreven;
overwon de macht der dood.

Pasen is: nog even wachten
op een blij ontmoetingsfeest;
al Gods kinderen eendrachtig
rond de Vader, Zoon en Geest.

Pasen dat is: openspringen
als een rijpe korrel graan.
Pasen dat is: juichend zingen
dat de Heer is opgestaan!

Jelly Verwaal



De vicieuze cirkel

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,
blijf ik denken, zoals ik altijd dacht;

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht,
blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd;

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd,
blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan;

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan,
blijft mij overkomen wat mij altijd overkwam.

Maar als ik mijn ogen sluit en voel mijn ware zelf van binnen, dan
kom ik deze cirkel uit en kan ik steeds opnieuw beginnen.

Schrijver onbekend



Feest van de Geest

In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn tal van kerken open voor het publiek. Kunstenaars presenteren en exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd op het Pinksterfeest. Het thema is dit jaar 'Troost'.

Ook dit jaar doen wij in Wapserveen weer mee. Cathy Bemelman en Jitske v.d. Wal hebben onze kerk uitgekozen om rond het thema 'Troost' hun kunst te presenteren.

De beide kunstenaars proberen zoveel mogelijk in de kerk aanwezig te zijn. In de kerkdienst met Pinksteren doen zij graag hun verhaal met betrekking tot de expositie.

In het weekend van Hemelvaart en in het Pinksterweekend willen we graag dat er vrijwilligers in de kerk zijn om de bezoekers te ontvangen. Lijkt het jou iets om gastvrouw/gastheer te zijn, laat het ons weten. Het gaat om de volgende data; het weekend van Hemelvaart, 9 t/m 12 mei, en het weekend van Pinksteren 18, 19 en 20 mei. Aanmelden kan via de mail naar scriba.kerkwapserveen@gmail.com of bellen naar Bertha Doorten 0611285998

Even voorstellen

Jitske van der Wal

Samen met Cathy Bemelman exposeer ik tijdens het Feest van de Geest in Wapserveen.

Ik ben Jitske van der Wal beeldend kunstenaar.

Mijn werk is divers; o.a. tekenen met pastelkrijt en keramisch werk. Textiel is de rode draad. De ligging van de kerk, de warme uitstraling en de prachtige lichtinval sprak ons direct aan. Het thema 'Troost' is gekozen voor het Feest van de Geest 2024.

Voor mij opnieuw een feest (en worsteling) om mee te doen.

Cathy Bemelman

Sinds mijn jeugd maak ik werk in verschillende technieken, met name beelden en ook mixed media, dus gemengde technieken. Ik werk vooral abstract.

Na mijn werkzame leven ben ik naar de kunstacademie in Leeuwarden gegaan.

Tijdens het Hemelvaart- en Pinksterweekend neem ik deel als exposant aan Feest van de Geest samen met Jitske van der Wal. We hebben gekozen voor de kerk van de Protestantse Gemeente Wapserveen vanwege de warme uitstraling en het prachtige licht. Het thema `Troost' inspireert me en past in deze tijd waarin zoveel speelt.

We hopen u samen te ontmoeten.

HOE NU VERDER.....

In het decembernummer van de Klokkenstoel schreef ik, dat het jaar dat we als kerkenraad genomen hebben om de kerkenraad te versterken, verstreken is. En dat het niet gelukt is om die versterking te realiseren. Ook is toen aangegeven dat er een 1ste gesprek geweest is met de buurgemeenten Havelte en Vledder, om te kijken of een vorm van samenwerking zou kunnen leiden tot het behoud van onze kerk in Wapserveen. We hoopten u in deze Klokkenstoel bij te kunnen praten over het verloop van een 2de gesprek. Helaas is dit door omstandigheden in februari niet doorgegaan. Dit gesprek staat nu voor volgende week gepland. We zullen u op de hoogte houden van de uitkomst van de besprekingen. Mochten er vervolgstappen uit voortkomen, dan zullen we u als gemeente eerst daarover uw mening vragen.

Hendrik Westenbrink
voorzitter kerkenraad

Collectes van de afgelopen periode:

3 december 2023	€ 79,80	Kerkrentmeesters
17 december 2023	€ 74,60	Kerkrentmeesters
24 december 2023	€ 321,15	Kerk in Actie (vluchtelingen Gaza)
31 december 2023	€ 161,20	Voedselbank ZW-Drenthe
7 januari 2024	€ 50,40	Kerk in Actie
21 januari 2024	€ 86,40	Kerkrentmeesters
4 februari 2024	€ 106,40	Kerk in Actie (hulp Gaza)
18 februari 2024	€ 37,30	Kerkrentmeesters
3 maart 2024	€ 149,80	Diaconie

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds, vermeldt dat dan bij uw gift.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:

NL84RABO0373732074



Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen

Kerkelijk werker

Voorganger	Mw. Drs. G. Kasper	Tel. 06 10434462
Voorzitter / Ouderling/ Ouderling/scriba	Hendrik Westenbrink	Tel. 06 51826102
Diaken	Bertha Doorten	Tel. 0521-321236
Diaken	Anja Benak	Tel. 0521-320008
Diaken	Roelof Verbeek	Tel. 0521-344563
Diaken	Geke Hage	Tel. 0521-598251
Adviserend kerkenraadslid	Arend Jan Booiij	Tel. 06 11264941

Kostersgroep:	Albert v.d. Berg	Tel. 0521-343770
	Inge en Otto Janssen	Tel. 0521-320499
	Roelie Sol	Tel. 0521-321346
	Nico en Karin Riegman	Tel. 0521-344534

Banknummers:

Diaconie Prot. Gem. Wapserveen	NL79RABO0361248458
Kerkrentmeesters	NL84RABO0373732074

mail-adressen:

Kerkelijk werker/voorganger	info@gerrykasper.nl
Voorzitter kerkenraad	westenbrinkhendrik@gmail.com
Redactie Kerkblad	klokkenstoel@kpnmail.nl

Bezoekt u ook eens onze website:

www.kerk-wapserveen

Uiterste datum inleveren kopij volgende Klokkendoel 11 juni