

Rond de Klokkenstoel



Protestantse Gemeente Wapserveen

december 2023

Diensten*

- 17 dec. **3de Advent** Dhr. J. van der Horst
- 24 dec. **Kerstdienst** m.m.v. Dianne Schenkel, Margriet
Lugtmeijer en Ignas Heuvelink
Drs. G. Kasper
Aanvang: **22:00 uur**
- 25 dec. **Kerstgezinsdienst** met kindertoneel. M.m.v. kinderen
van KC de Vuursteen. Thema: de Grote ster
Drs. G. Kasper
- 31 dec. **Oudejaarsdienst**, aanvang **19:30 uur**
Drs. G. Kasper, Herdenking overledenen
- 7 jan. **Nieuwjaarsdienst (9:30 uur koffie!)**
Mw. P. van der Zee
Na afloop: 
- 21 jan. Drs. G. Kasper
- 4 febr. Ds. M. Gaastra
- 18 febr. Drs. G. Kasper
- 3 maart Mw. J. Doeven
- 17 maart Drs. G. Kasper

*Aanvangstijd 10:00 uur, tenzij anders vermeld

Agenda

Woensdag: 31 januari 2024
Koffieochtend aanvang 10:00 uur

Woensdag: 28 februari
Stiltemeditatie aanvang 19:30 uur

Woensdag: 20 maart
Gespreksmorgen aanvang 10:00 uur



De donkere dagen voor kerst

Denk je aan december, dan denk je al snel aan verlichte straten en een kerstboom vol fonkelende lampjes. Toch staat deze periode bekend als ‘de donkere dagen voor kerst’. Er zijn mensen die juist in deze periode herinneringen meedragen, die tegelijk verdriet en eenzaamheid oproepen.

Mogen wij al luisterend en kijkend naar de naaste “horen wat de ander verteld over verdriet en/of eenzaamheid”.

Dat wij – ongeacht levensbeschouwing – er voor elkaar mogen zijn in deze donkere dagen voor Kerst.

Drs. Gerry Kasper - Holwerda

Verrassing

Zondag 24 september ging ik voor in het kerkje van Hoorn op Terschelling. Vanaf het huis van onze dochter en schoonzoon fietste ik 's ochtends vroeg richting Hoorn.



Eenmaal het kerkje genaderd verbaasde ik mij dat er al zo vroeg een groepje mensen voor de ingang stond. Zoveel heilsbegerigheid kom je nog maar zelden tegen. Ik zag een vrouw die op Bertha (Doorten) leek en even later een lange man met dezelfde rugtas als mijn man heeft. En pas toen viel het kwartje. De kerkenraad van Wapserveen stond daar met partners en mijn man hadden ze meegenomen. Voor zo'n dienst ben ik altijd al een beetje opgewonden maar de opwinding nam nu alleen maar toe. Het kerkje is mij inmiddels wel vertrouwd - ik ga er wel vaker voor - maar om daar dan te staan met al die vertrouwde gezichten voor je neus Ik was helemaal verrast. Dochter en schoonzoon zaten in het complot maar hadden niets laten merken. Wel slingerde er een briefje rond met de aantekening 13 personen, broodjes, ham en kaas maar aangezien mijn schoonzoon vogelexcursies verzorgd riep dat bij mij geen vragen op en dan nog, dat briefje ging mij niet aan. Het was bijzonder om al die vrolijke gezichten voor mij te zien. Na afloop van de dienst hebben we koffie gedronken en geluncht bij onze dochter en schoonzoon, daarna hebben we gewandeld tussen hun huis en de waddijk en later op West Kaapsduin beklommen. Het was een mooie, stralende dag. Rond half 4 zijn we teruggevaren. Arend Jan Booijs was op het lumineuze idee voor deze dag gekomen maar volgens mij kostte het hem weinig moeite om de rest letterlijk in zijn kielzog mee te nemen. Bedankt voor deze bijzonder mooie dag, die ik mij nog lang zal herinneren.

Janni Doeven



Advent

Advent is een heel speciale tijd. Het leven gaat als het ware een beetje dimmen. De donkere dagen omgeven ons en de schemer lijkt te overheersen.

Advent, een tijd om in de schemer tot jezelf te komen. Advent, een tijd om je in stilte voor te bereiden op het gebeuren van kerstmis.



Als wij... ..

*Als wij iets konden stralen van het licht
van de ster.....*

*Als wij iets hadden van de hoop
van de herders.....*

*Als wij iets hadden van de eenvoud
van Jozef....*

*Als wij maar een beetje konden luisteren
als Maria.....*

*dan zouden wij begrijpen
het wonder van kerstmis.*



Licht en liefde

Steek een kaars aan in het duister
laat het licht toe in je hart
maak je handen niet tot vuisten
maar streel zacht wat is verhard

Steek een kaars aan in het duister
wees vriendelijk waar je gaat
stek je armen uit en luister
naar de mens die naast je staat

Steek een kaars aan in het duister
omarm wat kwetsbaar is en klein
haast niet, maar loop samen
laat waar jij bent liefde zijn



Laat uw lampen branden

Je mag in deze wereld een licht zijn. Misschien ben je geen groot licht. Schaam je zeker niet: niemand hoeft groter te zijn dan hij of zij is. Niet iedereen is een zon aan de hemel. Misschien ben je maar een kleine lantaarn in de donkere avond. Dat is niet erg.



Als je hen die je naasten zijn maar beschermd voor de gevaren van de nacht. Dat is het waartoe de mens is geroepen: herders voor elkaar zijn, bakens in zee, wenkende lichten in een wereld waar we het duister zeker in deze donkere dagen ervaren.

Niet voor jezelf sta je stralend aandacht te vragen. Je schijnt met het oog op de mensen die mogelijk dreigen te verdwalen in deze tijd. Je mag mensen om je heen stilzwijgend wenken en vertellen over de nabijheid van mensen die naar je willen luisteren; je mag vertellen over hoop en liefde, over aandacht en verbondenheid.

Niet tot grote dingen ben je geroepen. Niet om de hele wereld rond te reizen heb je licht gekregen. Misschien sta je al jaar en dag op dezelfde plaats, zodat het leven geen verrassing meer biedt. Misschien hebben de meeste dingen hun glans verloren.

Vergis je niet: elk moment kan er iemand naar je toe komen die - dankzij jouw licht - de weg naar vertrouwen en hoop weer vinden kan.

Drs. Gerry Kasper - Holwerda



Kerstdienst

Dit jaar zullen Dianne Schenkel en Margriet Lugtmeijer mooie liederen ten gehore brengen onder begeleiding van pianospel van Ignas Heuvelink.

Het paadje naar de kerk zal verlicht zijn om de Wapserveners en de gasten deze avond te begroeten. Iedereen is van harte welkom.

Aanvang 22:00 uur

Kerstgezinsdienst

Dit jaar spelen we een stuk over de Grote ster.

De Grote ster vindt dat hij mooier schijnt dan de andere sterren.

Vijf spelers zijn iedere dinsdagmiddag druk aan het oefenen, te weten Sjoerd Westenbrink, Hannah Kalsbeek, Benthe Marcelis, Nina en Iris Schoemaker.

In de pauze is er chocolademelk, limonade, koffie en thee met voor iedereen wat lekkers en na afloop een sinaasappel en een verrassing.

Wij hebben er elk jaar weer zin in. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom op deze **Eerste Kerstdag!**

Oudejaarsdienst

In de oudejaarsdienst worden de overledenen herdacht.

Zij worden met name genoemd en er wordt een kaars voor hen aangestoken.

Zoals ieder jaar wordt er ook een kaars aangestoken voor wie niet met name genoemd wordt en een kaars voor het nieuwe leven. Tevens is er voor iedereen, die dat wil, gelegenheid om een kaars aan te steken voor wie nog altijd wordt herinnerd.

Helga Stein van Callenfels verzorgt een kleine muzikale bijdrage.

Aanvang: 19:30 uur!!!

Nieuwjaarsdienst

Zondag 7 januari is er de Nieuwjaarsdienst en kan iedereen elkaar een goed jaar toewensen. We beginnen die morgen om **9:30 uur** met koffie en Nieuwjaarsrolletjes. Bertha en Marinus zullen deze rolletjes bakken. Als de koffie op is begint de dienst.

Na afloop van de dienst heffen we het glas op het nieuwe jaar.





Het is vandeage gries en grouw
De zomer is veurbej
Mej veul te gouw
Op de winter moej eem wachtn

Misschien komp hej wat leater
Het ies is now nog weater.

Arend Jan Booij

Het is vandaag grijs en grauw
De zomer is voorbij
Voor mij veel te gauw
Op de winter moet je even
wachten

Misschien komt hij wat later
Het ijs is nou nog water

ALWEER EEN JAAR VOORBIJ.....

Er is sinds 1 december vorig jaar, toen we de inwoners van Wapserveen hebben uitgenodigd om over de toekomst van onze dorpskerk te praten, best veel gebeurd.

Op 29 april hebben we afscheid genomen van Janni Doeven. Janni die 12 jaar onze "dominee" is geweest.

En het is heel fijn dat het gelukt is om in deze lastige tijd opvolging te vinden. Per 1 juli is Gerry Kasper bij ons begonnen als dominee/kerkelijk werker. Gerry is druk bezig om Wapserveen en de Wapserveners te leren kennen en ze heeft dan ook al heel wat bezoeken afgelegd. Ze geeft aan dat ze dat met heel veel plezier doet!

In de dienst van Paaszondag is Geke Hage bevestigd als diaken. Dat betekende voor het eerst sinds jaren versterking van onze onderbezette kerkenraad.

Maar het is niet voldoende, vooral omdat de kerkenraadsleden die zich al 16, 18 ½ en 19 jaar inzetten aangegeven hebben nu echt willen stoppen.

Tijdens de bijeenkomst van vorig jaar hebben we aangegeven nog één jaar door te gaan om te proberen voldoende versterking te krijgen. Het jaar is voorbij en dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Er is een 1ste gesprek geweest samen met de buurgemeenten Havelte en Vledder. Om te kijken of het door een vorm van samenwerking mogelijk is elkaar te versterken en daardoor het kerkzijn in onze dorpen duurzaam in stand te kunnen houden. Deze gesprekken krijgen de komende tijd een vervolg.

Ede Staal zong ooit: "t het is nog nooit zo donker west of 't wer al-tied wel weer licht". Laten we hopen dat dat voor onze gemeente en onze dorpskerk ook zo zal zijn.....

Bovendien komt Kerst eraan, het feest van het licht!

Voor ons als kerk is december één van de mooiste periodes van het jaar.

Met het aftellen van de weken voor Kerst met de Adventsdiensten, de Kerstnachtdienst, de Kerstgezinsdienst op 1^e Kerstdag en de Eindejaarsdienst op 31 december, waarin degenen die afgelopen jaar zijn overleden herdacht worden.

Het is de periode waarin we heel veel Wapserveners, jong en oud, ontmoeten in onze dorpskerk.

En ook dit jaar nodigen we alle Wapserveners weer van harte uit!

Hendrik Westenbrink
voorzitter kerkenraad



Ik luister graag naar muziek o.a. ook naar de Groninger zanger Ede Staal. In één van zijn liedjes **Credo, mien bestoan** zingt hij onderstaande vier regels. En dat is zo waar als een koe.

De onderste drie regels heb ik er zelf aangemaakt en ik geloof dat het zo is:

Ik weet der is'n tied van komen,

En ook 'n tied van goan,

En alles wat doar tussen ligt,

Ja, dat is mien bestoan.

Wat er noa het goan giet komen,

Doarvan kun wej allent mar dromen,

Want dr is er nooit iene trogge koom.

Arend Jan Booij

Aankondiging Alpha-cursus

In januari start er in Westerveld een regionale 'Alpha-cursus'. De Alpha-cursus is een laagdrempelige kennismaking met het christelijke geloof. Bijzonder geschikt voor mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijke geloof, of die hun geloof eens willen opfrissen.

Alpha is de plek waar alle verhalen samenkomen aan tafel. In een serie bijeenkomsten ontdek je alles over het christelijk geloof. Dat doe je niet alleen: Alpha doe je altijd samen met anderen. En daar komen vaak weer nieuwe, mooie vriendschappen uit! Tijdens elke bijeenkomst in een kleine groep krijg je uitgebreid de kans om je vragen te stellen, je mening te delen en twijfels te uiten. Geen vraag of gedachte is te gek. De cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend.

Alpha is in de meeste gevallen helemaal gratis. Voor het weekend wordt een kleine bijdrage gevraagd. Maar past dat niet, dan bent u zeker ook welkom!

Een keertje komen kijken? Schuif aan bij een bijeenkomst en ontdek Alpha!

De start van Alpha/Alpha senioren is 16 Januari in de Gemeente Westerveld, afhankelijk van opgave kijken we in welk(e) dorp(en) het wordt gegeven.

Ook zoeken we altijd vrijwilligers die een avond willen koken (voor bijvoorbeeld 5 personen).

Voor evt. vragen kunt u terecht bij Nico de Vries.

Aanmelden voor de cursus en voor het koken kan bij Nico de Vries via nicodevries650@gmail.com.

Kerstgroet

Kerstfeest is denken aan vrede en licht.
aan de boodschap, het blijde bericht.
Van komen van mensen
heel dicht tot elkaar.
Niet voor heel even maar.....als het kan
het hele jaar.

Ik wens u met uw naasten
Gezegende Kerstdagen
en veel geluk, gezondheid en voorspoed in 2024.
Moge het Nieuwe jaar u
met een vriendelijk gezicht toelachen.

Mogen wij allen vrede, gerechtigheid, mededogen,
liefde en hoop blijven koesteren
als idealen die er altijd toe doen.

Drs. Gerry Kasper-Holwerda



GESLAAGDE ACTIE KERKBALANS 2023

We zijn heel blij dat u ook dit jaar weer heeft bijgedragen aan de actie kerkbalans en we willen u daar heel hartelijk voor bedanken! De opbrengst bedraagt € 11.270,- en dat is iets minder dan voorgaande jaren. En natuurlijk willen we ook de vrijwilligers weer hartelijk bedanken voor het ophalen van de enveloppen!

De kerkenraad

Collectenoverzicht:

27-08-2023	Kerkrentmeesters	€ 69,90
10-09-2023	Kerk in Actie noodhulp Marokko	€ 56,35
08-10-2023	Kerkrentmeesters	€ 86,30
22-10-2023	Kerk in Actie noodhulp Israël/Gaza	€113,70
05-11-2023	Kerkrentmeesters	€ 94,10
20-11-2023	Kerk in Actie	€ 64,40

'Pot' Onderhoudsfonds 2023:

Mede dankzij het openstellen van de kerk vanaf Pasen tot en met september, hebben we via de 'pot' en/of QR code, het mooie bedrag mogen ontvangen van € 693,42.

Giften vanuit de diaconie december 2023:

€ 500	Voedselbank Zuidwest Drenthe
€ 250	Edukans
€ 150	Stichting Heifer Nederland
€ 250	ZOA
€ 150	Stichting Bartiméus
€ 250	Stichting naar school in Haïti
€ 150	Lilianefonds
€ 150	Leprazending
€ 250	Werkgroep Ziekenpastoraat UMCG
€ 3000	Kerk in Actie

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds, vermeld dat dan bij uw gift.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:

NL84RABO0373732074

Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen

Kerkelijk werker

Voorganger	Mw. Drs. G. Kasper	Tel. 06 10434462
Voorzitter /	Hendrik Westenbrink	Tel. 06 51826102
Ouderling		
Ouderling/scriba	Bertha Doorten	Tel. 0521-321236
Diaken	Anja Benak	Tel. 0521-320008
Diaken	Roelof Verbeek	Tel. 0521-344563
Diaken	Geke Hage	Tel. 0521-598251
Adviserend		
kerkenraadslid	Arend Jan Booij	Tel. 0611264941
Kostersgroep:	Albert v.d. Berg	Tel. 0521-343770
	Inge en Otto Janssen	Tel. 0521-320499
	Roelie Sol	Tel. 0521-321346
	Nico en Karin Riegman	Tel. 0521-344534

Banknummers:

Diaconie Prot. Gem. Wapserveen	NL79RABO0361248458
Kerkrentmeesters	NL84RABO0373732074

mail-adressen:

Kerkelijk werker/voorganger	info@gerrykasper.nl
Voorzitter kerkenraad	westenbrinkhendrik@gmail.com
Redactie Kerkblad	klokkenstoel@kpnmail.nl

Bezoekt u ook eens onze website: www.kerk-wapserveen.nl

Uiterste datum inleveren kopij volgende Klokkenstoel 12 maart.



