

# **Rond de Klokkenstoel**



## **Protestantse Gemeente Wapserveen Juni 2023**

**Zondag 2 juli  
9:30 uur !!  
voorganger:  
Dhr. J. v.d. Horst**

**Zondag 16 juli  
10:00 uur  
Intrededienst  
Mw. Drs. G. Kasper**

## Diensten\*

2 juli            **9:30 uur!** Dhr. J. v.d. Horst

16 juli           Intrede Mw. G. Kasper

30 juli           Ds. Nobel

13 aug.           Mw. P. v. d. Zee

27 aug.           Mw. S. van der Laan

10 sept.          Mw. G. Kasper

24 sept.          Mw. P. van der Zee

8 okt.            Mw. G. Kasper

22 okt.           Mw. A. Vermaas

\*Aanvangstijd 10:00 uur, tenzij anders vermeld

## **Bertha en Marinus BEDANKT!**

Beste lezers van de Klokkenstoel, met ingang van deze Klokkenstoel neem ik de redactie over van Bertha en Marinus Doorten.

Ik wil Bertha en Marinus hartelijk bedanken voor 22 jaar ieder kwartaal weer zorgen dat er weer een Klokkenstoel op de mat ligt, en af en toe nog eens 1 extra.

Voor mij een zware taak om hier aan te tippen, gelukkig helpt Bertha mij bij deze nog op weg.

Toen ik “ja” zei tegen dit redactie-werk werd gezegd dat Janni Doeven heel veel kopij aanlevert, dat is erg fijn.

Vervolgens realiseerde ik mij dat Janni afscheid ging nemen en rees de vraag “Hoe krijg ik het kerkblad gevuld?”.

Maar gelukkig hebben we inmiddels een voorganger beroepen, hierover later meer in de Klokkenstoel, en heeft zij toegezegd ook voldoende kopij aan te leveren.

Heeft u ook iets wat u graag in de Klokkenstoel zou willen vermelden? Achterop staan de sluitingsdata voor kopij en het mailadres. De redactie heeft het recht om het eventueel in te korten en beslist of het geplaatst kan worden.

Geke Hage

## **WE HEBBEN EEN NIEUWE DOMINEE!**

Het is de sollicitatiecommissie gelukt om een nieuwe opvolgster voor Janni Doeven te vinden.

Op 1 juli begint Gerry Kasper als dominee/kerkelijk werker bij onze gemeente in Wapserveen.

Ze vertelde daar heel veel zin in te hebben.

Hoewel Gerry al twee keer eerder in een dienst is voorgegaan, heeft zij **OP 16 JULI** haar eerste dienst als nieuwe dominee in Wapserveen.

De kerkenraad wil u van harte uitnodigen daarbij aanwezig te zijn.

De sollicitatiecommissie willen we hierbij van harte bedanken voor hun succesvolle werkzaamheden.

Wij beseffen ons terdege hoe belangrijk het is, voor het voortbestaan van onze dorpskerk, dat het gelukt is een opvolgster te vinden voor Janni.

Op 30 april hebben we in een bijzondere en sfeervolle dienst, met veel Wapserveners, op een fijne manier na 12 jaar afscheid van Janni genomen.

We hebben er het volste vertrouwen in dat Gerry op haar eigen manier en met veel inzet het werk in onze gemeente zal voortzetten en wensen haar daar veel succes en plezier bij!

De kerkenraad

## **Pasen**

Paaszondag was een mooie dienst met medewerking van het koperkwartet van VCE Westerveld.

Tevens werd er een nieuwe Paaskaars, met als thema Ark van Noach, aangestoken.

Tijdens deze dienst werd ik, Geke Hage, bevestigd als diaken. Ik zal mij aan u voorstellen, voor zover nodig.

Mijn meisjesnaam is Geke Kloeze, zowel mijn opa als mijn vader waren smid in Wittelte, velen van u (vooral de oudere Wapserveners) zullen hun wellicht gekend hebben.

Na 30 jaar met mijn man en kinderen in Alphen aan den Rijn gewoond te hebben, woon ik sinds 2013 weer in mijn ouderlijk huis, de Smederij in Wittelte, samen met mijn man Rien.

Ik hoop mijn functie als diaken goed te mogen vervullen.  
Het lied dat ik had uitgekozen voor deze dienst is Lied 833:

Neem mij aan zoals ik ben  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

## **Bedankt!**

Zondagmorgen 30 april was mijn afscheidsdienst. Het was niet enkel afscheid nemen van Wapserveen maar ook het afscheid van mijn werkzame leven. De week voorafgaand aan mijn afscheid kroop voorbij. Wat vertel je zo'n laatste keer? Bij aanvang van de dienst bleek dat er geen vragen meer waren maar ook dat zorgde niet voor opluchting. Mijn aanvechting om op de rotonde in Wapserveen rechtdoor te rijden, had ik kunnen weerstaan. En eenmaal begonnen was het goed. Koor van Streek zong onder begeleiding van Ignas Heuvelink, Jannie Stukker speelde op het orgel en na de overdenking samen met Helga van Stein Callenfels, die op haar dwarsfluit speelde. De vertrouwde gezichten van de kerkenraad zag ik voor mij, heel veel Wapserveners, wat Dievernaren en - ook niet onbelangrijk - familieleden, waaronder mijn eerste kleinkind van twaalf dagen. Ik bewaar heel goede herinneringen aan deze dag. Na de koffie sprak Hendrik mij toe namens de kerkenraad. Wetend dat ik veel van toneel hou, zette de kerkenraad vervolgens een hoedje op en zong mij toe.



Tijdens het drankje en hapje kwamen veel mensen even persoonlijk afscheid nemen. Bedankt voor alle lieve woorden, kaartjes, cadeautjes en wat al niet meer. Bedankt ook voor het zingen en spelen in de dienst. Van de kerkenraad kreeg ik een kleine (nieuwe) kudde schapen.



Ik heb er weinig werk mee. Ze liggen in het gras en ik hoor ze eigenlijk nooit mekkeren. Bedankt voor deze mooie dag en alle goede jaren!

***Janni Doeven***

## **In overtreding**

Het is zondagmiddag half 5 en de display op het dashboard van de auto geeft aan dat het 31 graden zou zijn. We zijn na drie heerlijke dagen weg bijna thuis. Bij aankomst zie ik het al. De parkeerplaats naast ons huis is overvol. Zelfs in de doorgang en op de groenstrook staan auto's geparkeerd en óók op onze oprit staat een niet al te grote limoenkleurige auto. Met enige regelmaat gebeurt dit. Doorgaans zijn het SUV's of iets anders van fors formaat. Grommend loop ik even later naar de kast, haal er een blaadje uit en schrijf een kort, vinnig briefje dat ik achter de ruitenwisser plaats. Onze schoondochter, die op bezoek komt, draagt een aantal vriendelijke redenen aan voor de foutparkeerder maar ik blijf erbij dat de verhuftering nu ook onze oprit heeft bereikt. Rond 7 uur 's avonds haal ik onze dochter van het station. Bij terugkomst zie ik een middelgrote Hindoestaanse familie rond de limoenkleurige auto staan. De man leest mijn briefje. Ik kijk naar zijn vrouw, naar de kinderen en vraag mij af hoe dat hele gezelschap in die auto gaat passen. Ik loop naar hen toe. Het briefje wisselt van eigenaar. De man zegt: 'Sorry mevrouw, ik had het niet gezien en ik wilde zo graag in de schaduw staan' en ik zeg: 'Nee meneer, ik moet sorry zeggen.' We praten even en hun oprechte vriendelijkheid raakt mij, ontwapent mij. Ik herhaal mijn sorry. Hij ook. Ik loop naar binnen en pak een pot pruimenjam. Ik heb iets goed te maken. Mijn schoondochter kijkt mij aan en ik zeg: 'Ja, er was een goede reden.'

**JD**

## **Afscheid Janni Doeven**

Janni heeft voor ons een mooie kaart met gedicht gemaakt, deze werd na afloop van de dienst uitgedeeld aan de kerkgangers. De kaart is hiernaast afgedrukt.





Kleine dorpskerk, sober en stil  
sta je daar tussen het groen  
eerder buitenplaats dan spil  
onversaagd, elk seizoen.

Een zweem van bezieling hangt om je heen,  
de jaren van eeuwen in hout en steen.  
Je drempel herinnert aan zij die hier kwamen  
Je muren vertellen tal van verhalen.

In je gewelf huizen de vele klanken  
van zij die hier kwamen om te danken.  
Wie niet gelooft, kan toch niet om je heen,  
om dat wat je uitdrukt in jouw rode steen.

Je plek dwingt tot stilte, zelfs tot ontzag  
voor wat niet wordt geweten maar wel vermag,  
dat een mens wordt geraakt door wat hij niet kent,  
onuitgesproken, slechts een fragment.

*tekst Janni Doeven*

*foto Anja Benak*

*kardinaalsmuts Bertha Doorten*

## Leven in verbondenheid



Vele jaren geleden werkte ik als verpleegkundige in een verpleeghuis in Friesland. De mensen die daar woonden hadden weinig vertier. Er waren in die tijd nog geen medewerkers die het welzijn van bewoners mochten stimuleren. Er waren geen activiteiten die je af en toe een stukje plezier brachten. De bewoners in het verpleeghuis hadden enkel nog de verbinding met de natuur (winter, lente,

zomer en herfst) en datgene wat zich binnen met de zorgverleners en buiten – voor hun appartement - op straat afspeelde.

Zo heb ik ervaren dat mensen verbinding zochten met de natuur en datgene wat zich buiten afspeelde.

Het eerste groen aan de bomen in het voorjaar werd dagelijks verwoordt. Of de tijden dat de busdienst voorbij reed (soms te laat). Alles wat zich buiten de muren van het verpleeghuis afspeelde, was belangrijk geworden.

De heer Adema (pseudonaam) zag vanuit zijn appartement iedere morgen een man met zijn hondje voorbij komen lopen – altijd op hetzelfde tijdstip. Nou ja, het kon vijf minuten eerder of later zijn: maar dat was voor de heer Adema geen probleem. Hij zat iedere morgen voor het raam en zag dan de man in de verte al aankomen. Deze onbekende man kwam met zijn hondje in weer en wind voorbij. De heer Adema wist niet wie deze man was. Hij kende zijn naam niet, wist niet waar hij woonde en wist ook niet hoe deze man zijn hondje bij naam noemde. We hadden er wel eens plezier om. Want Adema vertelde soms dat zijn vriend (?) – de man met het hondje - vanmorgen te laat was en haast had. De man liet bijna hollende zijn hondje uit, zo vertelde Adema. Hij kende deze man

niet maar er groeide wel een verbondenheid met deze persoon. Deze verbinding heeft de heer Adema zelf gemaakt. De reden is dat hij weinig vertier had en dit gebeuren zijn dag kleurde.

Op een keer was de man met zijn hondje niet voorbij gekomen. De volgende dag ook niet. De derde dag ging voorbij en de heer Adema had de man met zijn hondje niet gezien.

Dan vraagt hij mij of ik de man met het hondje wil gaan zoeken. Misschien is er iets met de man aan de hand? Of misschien is het hondje wel dood. Helaas heb ik niet kunnen achterhalen wie deze man was en waar hij woonde. De heer Adema had verdriet. Hij miste de man met zijn hondje die hij iedere dag voorbij zag komen. Er was een verbondenheid gegroeid zonder dat de man met het hondje hiervan wist. Een verbondenheid zonder dat deze 2 mensen elkaar kenden.

Hieruit blijkt dat alleenstaande mensen - die zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen en niet in de gelegenheid zijn het leven met de buitenwereld te delen, behoefte hebben aan contact. Aandacht, genegenheid en verbondenheid is voor mensen een medicijn. Dit medicijn is niet te koop.

### **Leven is.....**

proberen er iets aan te doen, je steentje bij te dragen,  
hier en nu, om je naaste aandacht,  
genegenheid en verbondenheid te geven.  
Ik wil erop blijven vertrouwen  
dat alles goed en zinvol is,  
omdat we gewoonweg  
zonder de verbinding met elkaar niet kunnen leven.

### **Leven is.....**

proberen zelf in beweging te komen:  
je toevertrouwde taak vervullen;

zorg dragen voor elkaar  
omdat ieder mens op de levensweg  
andere mensen nodig heeft.  
Het ligt niet altijd in het spectaculaire of het speciale,  
het is veel meer het gewone.

**Leven is.....**

soms van die momenten hebben waar je aanvoelt  
dat je het zelf niet in handen hebt...  
dat je anderen nodig hebt die je vooruit helpen...  
en beseffen dat de Bron van ons bestaan  
werkzaam aanwezig is in die doodgewone momenten, tussen die  
doodgewone mensen.

**Leven is.....**

geven en krijgen,  
dankbaar zijn om wat men gekregen heeft,  
je verantwoordelijk voelen voor wat je te geven hebt,  
gave en opgave.



*Gerry Kasper*

## Oproep

We zoeken mensen die ons willen helpen met het schoonhouden van de buitenboel. Denk hierbij aan onkruid wieden, vegen, klokkenstoel schoonmaken etc..

Denkt u “Dat is wel wat voor mij”?

Stuur een email of bel met Geke Hage via klokkenstoel@kpnmail.nl of 0521-598251.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal een rooster gemaakt worden.

## Collectes van de afgelopen periode:

19 maart 2023	€ 21,40	kerkrentmeesters
2 april 2023	€ 28,-	diaconie
9 april 2023	€ 84,75	voedselbank
30 april 2023	€ 303,21	noodhulp Soedan
7 mei 2023	€ 94,10	kerkrentmeesters
21 mei 2023	€ 28,60	diaconie
28 mei 2023	€ 63,40	kerkrentmeesters

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds, vermeldt dat dan bij uw gift.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:

**NL84RABO0373732074**

## De kerk is open!

Tijdens de zomermaanden is de kerkdeur open.  
Veel vrijwilligers helpen hierbij om de deur om 9.00 uur van het slot te draaien en rond 18.00 uur weer te sluiten.

Toevallige voorbijgangers maken even van de gelegenheid gebruik om een blik te werpen in onze mooie kerk.  
Natuurlijk kun je als dorpsbewoner ook overdag even van de sfeer en de stilte van deze ruimte genieten.





## Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen

### Kerkelijk werker

Voorganger	miv 1 juli Mw. Drs. G. Kasper	Tel. 06 10434462
Voorzitter / Ouderling/ Ouderling/scriba	Hendrik Westenbrink	Tel. 06 51826102
Diaken	Bertha Doorten	Tel. 0521-321236
Diaken	Anja Benak	Tel. 0521-320008
Diaken	Roelof Verbeek	Tel. 0521-344563
Diaken	Geke Hage	Tel. 0521-598251
Adviserend kerkenraadslid	Arend Jan Booiij	Tel. 0611264941

Kostersgroep:	Albert v.d. Berg	Tel. 0521-343770
	Inge en Otto Janssen	Tel. 0521-320499
	Roelie Sol	Tel. 0521-321346
	Nico en Karin Riegman	Tel. 0521-344534

### Banknummers:

Diaconie Prot. Gem. Wapserveen	NL79RABO0361248458
Kerkrentmeesters	NL84RABO0373732074

### mail-adressen:

Kerkelijk werker/voorganger	info@gerrykasper.nl
Voorzitter kerkenraad	westenbrinkhendrik@gmail.com
Redactie Kerkblad	klokkenstoel@kpnmail.nl

## **Bezoekt u ook eens onze website:**

**[www.kerk-wapserveen](http://www.kerk-wapserveen)**

Sluiting kopij Rond de Klokkenstoel in 2023  
*22 augustus en 5 december*