

Rond de Klokkenstoel



Protestantse Gemeente Wapserveen

Maart 2023

**9 april Pasen
met medewerking van
Koperblazersensemble
VCE
voorganger:
Mw. Janni Doeven**

30 april 10.00 uur

**Afscheidsdienst
Mw. Janni Doeven**

Diensten*

- 2 april **Palmpasen** om **9.30 uur!**
Mw. Janni Doeven
- 7 april **Goede Vrijdag** om 19.30 u.
Mw. Janni Doeven
- 9 april **Pasen** m.m.v. **Koperblazersensemble VCE**
Westerveld Mw. Janni Doeven
- 30 april **Afscheidsdienst** mw. Janni Doeven
- 7 mei zie: kerk-wapserveen.nl
- 21 mei Mw. Simone van der Laan
- 28 mei **Pinksteren**
zie: kerk-wapserveen.nl
- 18 juni zie: kerk-wapserveen.nl
- 2 juli zie: kerk-wapserveen.nl

*Aanvangstijd 10.00 uur

Agenda

- Woensdag 12 april. **Gespreksmorgen om 10 u.**
Thema: Afscheid (*zie verderop*)
- Woensdag 19 april **Avondwandeling,**
zie verderop in dit krantje

Vorbijgaan

Op een dag kom je ergens aan, waar je nog niet eerder bent geweest. In eerste instantie kwam ik niet aan. Ik moest naar de Schipslootweg maar die reed ik voorbij. Het was 2 december 2010 en er lag sneeuw. Bij de rotonde keerde ik en zo bereikte ik de Schipslootweg. Korte tijd later ging ik voor het eerst voor in Wapserveen. Ik reed door wat ik beleefde als de bebouwde kom. Er was geen kerk te bekennen dus belde ik aan om te vragen waar de kerk stond. Ik moest nog een kilometer of twee doorrijden en net toen ik dacht dat ik het toch niet goed had begrepen stond daar een prachtige klein kerkje. Ik was op slag verliefd. Zo begon het. Vrijwel iedereen was mij nog volslagen onbekend maar dat veranderde. Namen werden gezichten en na verloop van tijd werden ook de verbanden en dwarsverbanden mij duidelijk. Ik leerde door het heden het verleden te zien en dat dat door sommigen tot op de dag van vandaag wordt gekoesterd. Deuren gingen letterlijk open maar soms ook figuurlijk. Ik merkte dat ik veel ruimte kreeg voor eigen inbreng. Er werd mij eigenlijk geen strobreed in de weg gelegd. Als ik weleens collega's hoorde over hun werkplek begreep ik des te beter dat ik een goed stel mensen om mij heen had. Bij aanvang van mijn werkzaamheden sprak de kerkgemeenschap haar steun uit, die steun heb ik ontvangen.

Twaalf jaar heb ik hier gewerkt. Er is veel veranderd. Als ik nu mijn fiets uit 'Oes Plekkie' te voorschijn haal en richting Westeinde fiets en zo links en rechts naar de huizen kijk dan realiseer ik mij wie er eerder woonden en nu niet meer. Ook in de kerk deden zich veranderingen voor. Er kwam een verbouwing, een nieuw liedboek, dialect- en stiltediensten, gespreksmorgens, tentoonstellingen en vorig zomer een dorpskerkdag. Soms kom ik op een doordeweekse dag weleens even in de kerk en dan treft mij de stilte, die toch alles van al die jaren in zich draagt. Kleine details verschijnen dan moeiteloos op mijn netvlies. Situaties die gemakkelijk waren, zoals het naar beneden dragen van de kribbe begin december en het oefenen met de kinderen voor het kerstoneel. Ik heb een hoofd en

een hart vol herinneringen. De zon schijnt nu ik dit schrijf, buiten waait het en over pakweg 47 dagen werk ik hier niet meer. Het voelt zoals het ook voelde toen mijn kinderen uit huis gingen, ineens waren ze er niet meer alsof ik niet goed op had gelet. Plotseling zijn die jaren voorbij. In het leven is er geen enkele plek waar je altijd kunt blijven. Als je geluk hebt, blijf je nog het dichtst bij jezelf maar daarvoor moet je geluk hebben. Je kunt als mens ook jezelf verliezen. Ons leven is welbeschouwd een en al vertrek. Bij je geboorte verlaat je het beschutte en veilige lichaam van de vrouw die jouw moeder zal heten. Als je geluk hebt, heet ze niet alleen je moeder maar wordt ze het ook werkelijk. Helemaal goed zit je als er ook nog een vader is die je liefdevol grootbrengt. En ook al waren zij zo dichtbij jou, je groeit steeds verder van hen af. Je hele ontwikkeling is daarop gericht. Zelf leren zitten, staan, lopen, praten om op zekere dag zonder hen je leven te kunnen leiden. En ook dan is het een gaan van plaats naar plaats. Nergens blijf je voorgoed.

Overgangen kunnen heel moeizaam zijn maar ook vol vreugde. Soms moet je je bijna losscheuren. Soms kijk je halsreikend uit naar wat komen gaat. Soms sta je met je rug tegen de muur. Abraham moest naar Kanaän. Hij gehoorzaamde zonder discussie. Jona moest naar Ninevé. Hij had heel wat tegenwerpingen maar uiteindelijk ging hij toch. Mozes wilde zijn volk bevrijden van de slavernij, dat kon niet door te blijven. Als je trouwt, trouw je, zo heet het, voor het leven maar datzelfde leven kan bloedeloos worden. De dood kan scheiding maken maar ook het leven zelf. Iets is niet langer levensvatbaar. Soms zegt iemand in zo'n situatie: 'Het houdt op.' Niet zelden gaat dat gepaard met verdriet, want de aanvankelijke intenties waren goed. Je wilde er iets van maken.

Enige jaren geleden las ik een boek van Klaas Hendrikse 'Geloven in een God die niet bestaat'. Altijd als ik iets lees, hoop ik iets tegen te komen dat mij verrast. Naarmate je ouder wordt, zal dat verlangen misschien ook wel sterker worden. Hij schrijft dat God niet bestaat op de manier waarop bijvoorbeeld appeltaart bestaat. Voor veel mensen en ook voor mij is dat niet werkelijk nieuw. Waarom begin

ik te schrijven over vertrek en ga ik vervolgens over op het godsbeeld van Klaas Hendrikse? Ik doe dat omdat Hendrikse behalve dat wat ik net schreef ook schrijft: God is dat wat meetrekt met mensen die onderweg zijn.' En wie is er niet onderweg? Ons leven lang zijn we onderweg. Hendrikse schrijft ook over Mozes die het volk Israël wilde bevrijden. Mozes wilde namens een autoriteit spreken, dat was toen niet anders dan nu. Wat hij te horen krijgt is niet werkelijk een naam maar een kort zinnetje. Het betekent, volgens Hendrikse en bij benadering 'Ga maar, dan ga ik met jullie mee.' Opzettelijk schrijf ik bij benadering omdat het een bijna onmogelijk te vertalen zinnetje is. Duidelijk is wel dat het gaat om een meegaan met. Met jou, mens onderweg, gaat iets mee. Overigens is dat geen levensverzekering, die is er ten onrechte pas veel later opgeplakt.

Waar mensen opstaan om naar Kanaän of Ninevé te gaan, daar gebeurt iets. Het gaat om een ervaring die wordt benoemd. Ervaring krijg je niet als je stilzit of stilstaat. Je hoeft ook niet meteen veertig jaar de woestijn in maar toch.

Nu sta ik op om verder te gaan. Een voorganger of kerkelijk werker is zo gezien eigenlijk een voorbijganger. Ik heb met heel veel plezier in Wapserveen gewerkt. Ik heb het fijn gevonden om mensen te bezoeken en voor te gaan. En ook schreef ik graag voor de Klokkenstoel. Ik wil u hartelijk bedanken voor alles wat ik in deze twaalf jaar aan goeds ben tegengekomen en heb ontvangen, dat is veel geweest. Heel veel dank daarvoor.

Janni Doeven



Palmpasen zondag 2 april

De voorbereidingen voor Palmpasen zijn al in volle gang. Het lijkt allemaal zo eenvoudig maar toch komt er heel wat bij kijken. Wie regelt de muziek? Wie de toestemming van de gemeente? Het briefje voor de ouders, de paashazen, de schmink, de paashaaspakken, de wagens voor het vervoer, de schuimpjes, de grote eieren, het afzetten van het grasveld, het verstoppertje van de eieren, het oefenen van de liedjes, de koffie, de limonade? En als dat allemaal geregeld is komt de dag zelf. Elke jaar is het weer bijzonder om al die kinderen binnen te zien stappen met een mooi versierde palmpaasstok. Soms is daar alvast wat afgesnoept! In de kerk zingen we samen, er is een verhaal, een klein toneelstukje en dan na een laatste lied het zoeken van de eieren. En nu maar hopen dat de zon schijnt

LET OP: de **kerkdienst** begint die ochtend al om **HALF 10!!**



Goede Vrijdag

Vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag. Een reden voor mij om mij nog eens te verdiepen in wat wel ‘het avondmaal’ wordt genoemd. Onze dochter was zeer verrast dat ze onlangs een avondmaal om 10 uur ’s ochtends meemaakte. Ze had in haar onwetendheid ook nog eens na afloop van de dienst een koffiemoment ingeroosterd. Enfin, voor een leek of kersvers kerklid is de logica soms ver te zoeken. Over het avondmaal is binnen de kerk altijd veel te doen geweest en nog steeds is dit het geval. Alles lezende krijg ik zelfs de indruk dat het avondmaal aan mode onderhevig zou zijn.

‘In de vrijzinnige richting van de Hervormde Kerk werd het ‘avondmaal’ alleen op Goede Vrijdag gevierd en de *gedachtenis* stond bewust niet meer in het teken van de gehate ‘bloedtheologie’. ‘Men verzamelde zich rondom de dis om iets te beleven van het kruislijden van Jezus, en daarvan vooral het tragische, onschuldige en voorbeeldige op zich te laten inwerken.’*

In Wapserveen gaat het zoals door Burger beschreven maar er zijn ook vrijzinnige kerken en groeperingen die menen dat maaltijd vieren meer aandacht verdient. Het avondmaal herinnert ons aan het leven van Jezus, aan de gebrokenheid van zijn en ons bestaan.

Wij delen die avond wat voor handen is: het brood en de wijn. Wij delen de gebrokenheid. Het brood wordt niet enkel gebroken, ook geven wij het aan elkaar. Jannie Stukker zal deze avond op de piano het zingen begeleiden.

** C.B. Burger, 'Hoe staan de vrijzinnigen tegenover het Avondmaal?',
Jaarboek voor de eredienst (1959)*

Paasmorgen

Paasmorgen komen er koperblazers van VCE Westerveld. Vorig jaar was het een feest dat ze er waren. Hun muzikale bijdrage paste bijzonder goed bij de sfeer van Pasen en dat is vast ook nu weer het geval.



Avondwandeling - woensdagavond 19 april organiseert de dorpskerk van Wapserveen een avondwandeling met gespreksstof. We lopen in tweetallen vanaf Wapserauwen 5a te Wapse richting de kerk. In de kerk is er gelegenheid om een kop koffie/thee te drinken. Onderweg kan men met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een aantal meegegeven vragen. De wandeling duurt heen en terug ongeveer een uur. Loop je wat minder goed dan ben je uiteraard welkom om een kopje koffie in de kerk te schenken of de wandelaars te ontvangen en weer uit te zwaaien.

Datum: woensdagavond 19 april

Start: tussen 19 uur en 19.30 uur

Plaats: Wapserauwen 5a, Wapse (bij Aly Commies)

Opgeven mag, hoeft niet: scriba.kerkwapserveen@gmail.com



Terugblik

Zondag 5 februari was er een dienst met een preek van de leek. Ria Duiven verraste ons met haar 'Ode aan de koe'. Geboren en getogen op een boerderij in Wapserveen is zij van jongs af vertrouwd met koeien. Haar liefde voor koeien stak zij niet onder de kerkbanken en ook haar zorgen over onze omgang met de aarde niet. Ze vertelde ons over haar voorouders en het toenmalige gebruik dat een boerenzoon of -dochter bij huwelijk een aantal koeien meekreeg. De koe Trijntje kreeg extra aandacht, al was het alleen al vanwege de vele Trijntjes die over de jaren heen het levenslicht zagen. Ria kan zich een leven zonder koeien niet voorstellen. Haar verhaal riep veel herkenning en instemming op. Het was een mooie morgen, voor haar, voor wie speciaal voor haar gekomen was en voor de overige aanwezigen. Havelte toonde korte tijd later belangstelling voor haar verhaal. Ze kan er nu dus letterlijk de boer mee op. Ria nogmaals bedankt dat je dit wilde doen!

Het Sacrament van de Doop	Tekst
is bediend op	
zondag <u>23 april 1961</u>	<u>Marcus 10:15: Voorwaar, Ik</u>
in de	<u>zeg u: Wie het Koninkrijk</u>
Nederlandse Hervormde Kerk	<u>Joods niet ontvangt als een</u>
te Wapserveen	<u>kind, zal het voorreken niet</u>
aan	<u>minnen jaan.</u>
<u>Frederika Duiven</u>	
geboren	
te <u>Havelte</u> , op <u>6 febr. 1961</u>	
<u>D. J. J. J.</u> Predikant	

Ria's doopbewijs

Onderstaand gedicht is die zondag voorgelezen:

De dichter is een koe
Gras... en voorbij het grazen
lig ik bij mijn vier poten
mijn ogen te verbazen,
omdat ik nu weer evengrote
monden vol eet zonder te lopen,
terwijl ik straks nog liep te eten,
ik ben het zeker weer vergeten
wat voor een dier ik ben – de sloten
kaatsen mijn beeld wanneer ik drink,
dan kijk ik naar mijn kop, en denk:
hoe komt die koe ondersteboven?
Het hek waartegen ik mij schuur
wordt oud en glad en vettig op den duur.
Voor kikkers en voor kinderen ben ik schuw
en zij voor mij: mijn tong is hen te ruw,
alleen de boer melkt mij zo zalig,
dat ik niet eenmaal denk: wat is hij toch inhalig.
's Nachts, in de mist, droom ik gans onbewust
dat ik een kalfje ben, dat bij de moeder rust.

Gerrit Achterberg (1905-1962)

Zondag 5 maart waren we in de gelukkige omstandigheid dat de dienst muzikaal werd ondersteund door drie jonge mensen (*in de kerk ben je al snel en heel lang jong!*), te weten Rozemarijn (zang) en Bram Verhaagen (piano) en Arend Oosterveen (zang en gitaar). Ze zongen onder meer liederen van Daniël Lohues, Henny Vrienten en

Suzan & Freek. Het thema van die morgen was 'Liefde en troost'. De stiltes in de dienst vertelden zo hun eigen verhaal. Mensen werden geraakt door wat zij hoorden. Bedankt en kom nog eens weer!

UITNODIGING AFSCHEID JANNI DOEVEN

Op zondag 30 april 2023 nemen we afscheid van onze "dominee" Janni Doeven. In de dienst, die om 10.00 uur begint, zal Janni voor de laatste keer voorgaan.

Wij nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn.

Na ruim 11 jaar stopt Janni als kerkelijk werker bij onze dorpskerk in Wapserveen. Al die tijd heeft zij veel voor onze gemeente en de inwoners van Wapserveen betekend.

Vooral door de vele persoonlijke contacten die ze onderhoudt en waarvan we weten dat die erg worden gewaardeerd.

Daarnaast ook de wijze waarop zij in deze 11 jaar invulling heeft gegeven aan het kerkzijn in Wapserveen. Open, toegankelijk en met veel aandacht voor levensvragen. Haar overdenkingen, vaak aangevuld met een persoonlijke ervaring, geven veelal stof tot nadenken, relativering en soms een glimlach.

Na de dienst is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Janni.



De kerkenraad

ZOEKTOCHT NAAR EEN NIEUWE DOMINEE

Tot nu toe hebben 2 personen belangstelling getoond voor onze vacature. De sollicitatiecommissie heeft inmiddels gesprekken gevoerd met beide kandidaten. Als vervolg hierop zal een dienst bezocht worden waarin ze voorgaan.

We hopen daarna te kunnen beslissen of één van beiden geschikt is om Janni op te volgen.

De sollicitatiecommissie.

De bezoekersgroep zoekt versterking.

De bezoekersgroep bestaat uit 4 personen.

Deze mensen bezoeken gemeenteleden van 80 jaar en ouder.

Het zou fijn zijn om deze groep wat uit te breiden, om de groep van 80 jarigen over meer mensen te kunnen verdelen.

Lijkt het u wat om daar aan mee te doen?

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?

Stuur een mailtje of bel met Bertha Doorten:

doorten@hotmail.com

0521321236

Nog een oproep!

Weet u iemand in uw omgeving die wel een bloemetje zou mogen krijgen, om wat extra aandacht, om een steuntje in de rug of om een beetje troost te brengen?

Wilt u dat melden bij de kerkenraad.

Met z'n allen weten we meer. Dus laat het ons weten

De kerkenraad

Een succesvolle eindejaarscollecte!

De eindejaarscollecte heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1555,50 opgebracht en dat is 20 % meer dan vorig jaar.

We kunnen dit bedrag erg goed gebruiken voor het onderhouden van onze kerk.

Hartelijk dank voor uw gift!

Collecten overzicht:

04-12-2022	Kerkrentmeesters	€ 56,70
18-12-2022	Stichting jarige Job	€ 40,65
24-12-2022	Blessed Generation	€ 356,87
31-12-2022	eindejaarscollecte (dienst)	€ 216,85
08-01-2023	Kerk in Actie	€ 39,35
22-01-2023	Kerkrentmeesters	€ 38,61
05-02-2023	ZOA vluchtelingen hulp	€ 157,40
19-02-2023	Giro 555 Noodhulp aardbeving	€ 74,11
05-03-2-23	Kerk in Actie	€ 97,35

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds, vermeldt dat dan bij uw gift.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:

NL84RABO0373732074

Onze kerk staat aan het Oosteinde 31 te Wapserveen

Kerkelijk werker

Voorganger	Janni Doeven	Tel. 06 12945536
Voorzitter / Ouderling/ Ouderling/scriba	Hendrik Westenbrink	Tel. 06 51826102
Diaken	Bertha Doorten	Tel. 0521-321236
Diaken	Anja Benak	Tel. 0521-320008
Diaken	Roelof Verbeek	Tel. 0521-344563
Adviserend kerkenraadslid	Arend Jan Booij	Tel. 0611264941

Kostersgroep:	Albert v.d. Berg	Tel. 0521-343770
	Inge en Otto Janssen	Tel. 0521-320499
	Roelie Sol	Tel. 0521-321346
	Nico en Karin Riegman	Tel. 0521-344534

Banknummers:

Diaconie Prot. Gem. Wapserveen	NL79RABO0361248458
Kerkrentmeesters	NL84RABO0373732074

mail-adressen:

Kerkelijk werker/ voorganger	jannidoeven@gmail.com
Voorzitter kerkenraad	westenbrinkhendrik@gmail.com
Redactie Kerkblad	doorten@hotmail.com

Bezoekt u ook eens onze website:
www.kerk-wapserveen

