

# **Rond de Klokkenstoel**



**Protestantse Gemeente Wapserveen**

**september 2018**

**19 oktober  
Stilte-  
meditatie**

**19.30 in de kerk**

**4 november  
Oogstdienst  
in het dialect**

## Rooster:

- 23 sept. Mw. Janni Doeven, bevestiging Wendy Broesder
- 7 okt. Ds. Klaas Douwes
- 19 okt. **Stiltemeditatie om 19.30 u.**  
Mw. Janni Doeven
- 21 okt. Ds. Alex van Ligten (Sneek)
- 4 nov. **Oogstdienst in het DIALECT!**  
Mw. Janni Doeven
- 18 nov. Mw. Corien van Ark
- 2 dec. 1<sup>e</sup> Advent Mw. Janni Doeven
- 16 dec. 3<sup>e</sup> Advent Mw. Anneke Vermaas
- 24 dec. **Kerstnachtdienst** m.m.v. **Koor van Streek**  
om **22.00 u.**  
Mw. Janni Doeven
- 25 dec. **Kerstgezinsdienst** met toneel  
Mw. Janni Doeven
- 31 dec. **Oudejaarsdienst** om 19.30 u.  
Herdenking overledenen  
Mw. Janni Doeven

\*Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen om 10.00 u.

Tijdens mijn korte vakantie bezocht ik een aantal kleine kerkjes in het Groninger landschap. Prachtige, sobere kerkjes, verstild en van een bijzondere schoonheid. Het kerkje van Niehoeve, in een stil wierdedorp met een prachtige kern. De kerk was daar een bezoekerscentrum geworden. Er was niemand die de bijbel of collectebus bewaakte of je wegwijs maakte. Buiten was het stil en binnen nog stiller. Later die dag bezocht ik het kerkje van Fransum, nog meer dan ons kerkje in een weiland gelegen. Je vraagt je af waar de kerkbezoekers dan toch wel vandaan kwamen. Aanvankelijk dacht ik dat de deur gesloten was maar na een klein duwtje ontsloot het kerkje haar geheimen. In 1909 verlieten daar de laatste kerkgangers het kerkgebouw. Zo bezien gaat het hier dan toch al meer dan 100 jaar beter. In het kerkje is een gepleisterde bakstenen preekstoel en het glas in de ramen lijkt van buitenaf wel van mica. Het is een plek die je aanraakt, zoals ook het zien van ons kerkje mensen raakt.

Na de gespreksmorgen van dinsdag 4 september lukte het mij niet om onze kerkdeur te sluiten. In no time stonden er bezoekers in de kerk, die ook nog eens vrijmoedig de trap naar boven namen. Plekken als deze zijn kostbaar. We hebben die plekken nodig. Ze herinneren ons aan iets dat er nog altijd is maar wat niet zo goed meer past in ons eigen interieur. De dichter C.O. Jellema schreef een gedicht voor het kerkje van Fransum. De laatste regels van dit gedicht had hij wellicht ook voor ons kerkje kunnen schrijven:

Stille klankkast voor buiten, voor grutto's  
in juni, het loeiende melkvee bij 't hek -  
zo gesloten, een avond, ik zit in het gras  
tussen jouw zerken, zo ben je het mooist:  
dicht, van het uitblijvend antwoord de schrijn.\* C.O. Jellema

\* Een schrijn is een plaats voor het bewaren van kostbare zaken.

## IN MEMORIAM

Twee oud-Wapserveners hebben de afgelopen tijd Wapserveen als hun laatste rustplaats gekozen.

Jan Gorte \* 1 september 1950 - † 15 juli 2018

Jan werd geboren op 't Westeinde, de jongste van drie kinderen, en bracht daar ook zijn jeugd jaren door. Tijdens zijn huwelijk heeft hij ook nog een tijd op Wapserveen gewoond. Hij voelde zich met deze plek verbonden. Begin jaren 80 was hij zoekende om een horecabedrijf in de buurt over te nemen. Het werd uiteindelijk café Geertien in Muggenbeet. Jan wist, samen met zijn vrouw Jannie, hier een bijzondere plek van te maken. Maandag 23 juli was zijn uitvaart, een letterlijk uitvaart op het 'Gieterse' meer. Na het aanmeren zong het piratenkoor van Muggenbeet voor hem en daarna vertrok een bus van Blok Tours met de naaste familie naar de begraafplaats in Wapserveen. Jan en ook zijn vrouw Jannie, die juli 2017 overleed, vonden hier beiden hun laatste rustplaats. Dochter Wilma en zoon Jacco zetten hun 'levenswerk' voort.

Cornelis Jan Brals \* 17 juli 1935 - † 20 augustus 2018

Vrijdag 24 augustus luidden de klokken voor Kees Brals. De jongste van het oorspronkelijk gezin werd die middag vanuit de kerk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Meer dan zestig jaar is in het verleden de klok door de familie Brals geluid. Kees zelf werd tegenover de kerk geboren en bleef zich zijn levenlang verbonden voelen met Wapserveen. Hij had graag boer willen worden maar als jongste van zes was daar weinig kans op. Zijn studie en later zijn werk brachten hem buiten Wapserveen. De hang naar hier verdween niet. Met vaste regelmaat bezocht hij jarenlang zijn broers en zus op het Oosteinde en na Griets overlijden bezocht hij enkel nog de

plek, de begraafplaats en deed hij graag 'een rondje Wapserveen'. Het was Kees' wens om in Wapserveen te worden begraven en aan die wens is met liefde en zorg gehoor gegeven.

## **Gastvoorgangers**

De afgelopen tijd maakten we kennis met een aantal gastvoorgangers en ook het komend kwartaal mogen we een tweetal nieuwe gastvoorgangers verwelkomen, te weten 21 oktober en 16 december.

De naam van de voorganger op 21 oktober is in Wapserveen niet onbekend: ds A.P.J. (Alex) van Ligten (1947) is de (schoon)vader van Nils en Kim en de grootvader van drie Van Ligtentjes in het dorp. Hij was predikant in Molkwerum/Koudum en Sneek/Ysbrechtum. Sinds vele jaren is hij gastvoorganger in De Rode Hoed in Amsterdam. Ook na zijn emeritaat is hij actief gebleven, o.a. als schrijver. Hij publiceerde o.a. een bundel waarin alle boeken uit de bijbel een eigen hoofdstuk kregen, Intussen is het ook weer droog geworden, en volgende maand komt er een boek uit waarin alle liederen in de bijbel (behalve de psalmen) een bewerking krijgen, getiteld: 'Bij liefde hoort een gezicht.'

De naam van de voorganger op 16 december is **Anneke Vermaas**. Ik woon in Elim en meer dan vijftien jaar ben ik werkzaam geweest voor de PKN gemeente in Ruinen als kerkelijk werker. Voornamelijk werkte ik in het woonzorgcentrum, bracht daar bezoeken, ging voor in diensten en organiseerde thema-bijeenkomsten. Afgelopen jaren ben ik ook in dienst van de organisatie ZZWD (Zorg en welzijn Zuid West Drenthe) als geestelijk verzorger. Ik ben verbonden aan de woonzorgcentra in Ruinen (de voormalige

Priensenije), in Dwingeloo (De Weyert) en in Havelte (de voormalige Molenhof).

Het grootste deel van mijn werk bestaat uit het bezoeken van de bewoners, naast het organiseren en begeleiden van kringgesprekken en herdenkingsbijeenkomsten. Ik vind het fijn een keer bij u voor te gaan. Het is nog ver weg, eerst kunnen we nog genieten van een mooi najaar. Graag tot ziens op 16 december, met een hartelijke groet,  
Anneke Vermaas

## **Diever en Dwingeloo**

Zondag 9 september was het afscheid van dominee Froukje Damman van Hervormd Diever en eind september zal dominee Bé Damman afscheid nemen van Hervormd Dwingeloo, beide gemeentes zijn dan vacant. Interimpredikant, Wim Andel, gaat beide gemeentes begeleiden naar groeiende samenwerking en het beroepen van één predikant. Diever en Dwingeloo hebben mij gevraagd of ik tijdens deze periode het pastoraat en de uitvaarten wil verzorgen. Ik heb daar positief op geantwoord en verheug mij erop om mijn werk, dat ik graag doe, uit te breiden voor enige tijd.

## **Vanuit de Kerkenraad**

De vakanties zitten er weer op en we gaan er weer 'vol tegen aan'. Gelijk maar goed begonnen met de BBQ voor de vrijwilligers op 7 september. Was weer reuze gezellig. Daarna gelijk door met de monumenten dagen op zaterdag 8 en zondag 9 september waarvoor gelukkig weer genoeg vrijwilligers beschikbaar waren om iets over onze mooie kerk

en bijzondere klokkenstoel te vertellen aan de bezoekers. Dat waren er trouwens best veel. 86 op zaterdag en maar liefst 102 op de zondag! Zoveel aanloop hebben we nog niet eerder gehad.

Nog meer goed nieuws. Zoals u elders in dit blad kunt lezen gaat Wendy Broesder de kerkenraad versterken. Tijdens de dienst op 23 september zal zij officieel worden bevestigd als ouderling. U begrijpt dat we daar heel blij mee zijn. Dat geeft weer vertrouwen in de toekomst van de kerk in Wapserveen! Arend Jan Booij is nog bezig met zijn snuffelstage bij de kerkenraad, en helpt hij waar kan/of waar mogelijk.

Kortom.. we beginnen het nieuwe kerkelijk jaar 2018-2019 zeer goed en hopelijk gaat dat zo verder.

Maar, er is ook minder goed nieuws. Ralph Scheurwater, onze zeer gewaardeerde 'vaste' gast-voorganger, heeft laten weten niet meer in Wapserveen te kunnen voorgaan. Zijn gezondheid laat het niet meer toe. We gaan Ralph zeker missen. Zijn overdenkingen bij ons waren altijd recht uit het hart met veel anekdotes en liefde voor het leven.

Momenteel bezinnen we ons als kerkenraad over de toekomst van de pastorie.

De vorige keer deden we de oproep om eens gek te doen en een kerkdienst te bezoeken. Zowaar hebben mensen daadwerkelijk aan die oproep gehoor gegeven. Het zou mooi zijn als meer Wapserveniers zo nu en dan eens gek gaan doen!

Nico Riegman  
Secretaris kerkenraad

# Dromen en spiritualiteit



Iedereen droomt, elke nacht weer, alleen onthouden we ze niet altijd. Als ze ons wel bijblijven, dan begrijpen we de dromen vaak niet. Je bent als een ontdekkingsreiziger die terugkomt van een reis in een vreemd land. Je was er echt, maar hoe leg je uit wat je meegemaakt hebt? Welke betekenis hebben dromen voor je leven overdag?

Op donderdagavond 4 oktober komt dr. Barbara Koning naar Havelte. Na haar studie psychologie heeft ze gewerkt aan de Protestantse Theologische Universiteit. Aan het Hadeninstituut in Amerika heeft ze de opleiding tot droomcounselor gevolgd. Barbara Koning zal ons vertellen over de betekenis van dromen. Ze geeft aanwijzingen hoe wij werk kunnen maken van dromen. Veel dromen houden je een spiegel voor.

Via dromen helpt God ons op weg.

**Donderdag 4 oktober 2018**

**Van 20.00 – 22.00 uur**

**Clemenskerk Havelte**

**Voor meer info: [dominee@pkn-havelte.nl](mailto:dominee@pkn-havelte.nl)**



## C o l l e c t e o p b r e n g s t e n

15	april	28.20 27.65	kerk in actie/ voorj.zendingswerk PKN/jeugdwerk JOP
03	juni	16.80 15.60	kerk in actie/zending kerkrentmeesters/plaatsl
17	juni	19.05 25.18	kerk in actie/ binnenlands diaconaat kerkrentmeesters/plaats
01	juli	24.95 23.95	kerk in actie PKN/Jeugdwerk JOP
29	juli	24.20 22.00	diaconie/plaatselijk kerkrentmeesters/plaats
12	augustus	28.80 25.75	kerk ik actie/ zomerezending kerkrentmeesters/plaats
26	augustus	19.50 17.40	diaconie/plaatselijk kerkrentmeesters/plaat
09	september	15.05 25.75	diaconie/plaatselijk PKN/jeugdwerk JOP

## FINANCIËN DIACONIE

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

<b>Feiten en cijfers</b>	<b>Begroting</b>	<b>Rekening</b>
<b>x € 1</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>

### **BATEN**

onroerende zaken	12.000	12.630
rentebaten en dividenden	1.169	983
bijdragen levend geld	600	475
door te zenden collecten	300	484

<b>totaal baten</b>	<b>14.069</b>	<b>14.572</b>
---------------------	---------------	---------------

### **LASTEN**

overige eigendommen en inventaris	2.615	2.656
kerkdiensten, catechese, etc.	950	883
verplichtingen/bijdragen organen	650	646
salarissen en vergoedingen	400	382
kosten van beheer en administratie	700	57
rente- en bankkosten	150	130
diaconaat werk plaatselijk	1.750	1.730
diaconaal werk regionaal/provinciaal/ landelijk	3.000	1.165
diaconaal werk wereldwijd	2.500	

<b>totaal lasten</b>	<b>12.715</b>	<b>7.649</b>
----------------------	---------------	--------------

<b>saldo baten-/lasten(resultaat)</b>	<b>1.354</b>	<b>6.923</b>
---------------------------------------	--------------	--------------

Wilt u inzage in de volledige begroting en jaarrekening of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met administrateur Harm Bolding (telefoon 06-192 08 302 of e-mail: [harm.bolding@ziggo.nl](mailto:harm.bolding@ziggo.nl))

# Overzicht Collectedoelen

23	september	Plaatselijk diaconie PKN/Vredeswerk
07	oktober	Plaatselijk diaconie PKN/Israëlzondag Kerk & Israël
21	oktober	Kerk in Actie/Hervormingsdag Kerkrentmeesters/plaatselijk
04	november	Kerk in Actie/binnenlands diaconaat Kerkrentmeesters/plaatselijk
18	november	Kerk in Actie/najaarszendingsweek Kerkrentmeesters/plaatselijk
02	december	Plaatselijk diaconie Collecte pastoraat
16	december	Plaatselijke diaconie Missionair Werk & Kerkgroei

## Korte toelichting bijzondere collecten

### 23 september

#### **COLLECTE VREDESWERK** Generaties van vrede

Vandaag is het vredesdag, maar vrede is nog altijd ver te zoeken. Overal ter wereld zijn landen met elkaar in conflict en miljoenen mensen, jong en oud, zijn slachtoffer van geweld. Kerk in Actie en PAX zetten zich namens de Protestantse Kerk in voor vrede. In Nederland en wereldwijd. Veel jongeren in Oekraïne voelen zich onveilig door het conflict in Oost-Oekraïne en de sociaal economische crisis. Er is veel wantrouwen en ze geloven niet dat zij invloed hebben op hun situatie of op hun toekomst. Kerk in Actie partner 'Spirit and letter' traint groepen jongeren in het vreedzaam communiceren op basis van wederzijds respect. In Nederland

steunt Kerk in Actie Stichting De Vrolijkheid, die voor kinderen in de AZC's activiteiten organiseert, waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Met ouderkindprojecten versterkt De Vrolijkheid familiebanden en bevordert goede communicatie tussen ouders en hun kinderen. In Srebrenica proberen Bosniërs en Serviërs 23 jaar na de genocide elkaar weer de hand te reiken. Het programma 'Dealing with the Past' van PAX biedt slachtoffers ruimte om hun verhalen te vertellen aan hun eigen en volgende generaties. Door het vertellen van de verhalen ontstaat er ruimte voor de verwerking van emoties. In de Vredesweek zoeken we naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX. Van harte aanbevolen.

## **07 oktober**

### **ISRAËLZONDAG: COLLECTE KERK EN ISRAËL**

#### **Het gesprek houdt nooit op**

#### **ISRAËL**

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël.

Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema's als antisemitisme ter sprake.

Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden.

## **21 oktober**

### **COLLECTE KERK IN ACTIE (HERVORMINGSDAG)**

**De kerk als goede buur** In Oekraïne heerst grote armoede, veroorzaakt door de economische crisis en het militaire conflict in het oosten van het land. Veel gezinnen moeten rondkomen van minder dan € 50

per maand. Een sociaal vangnet ontbreekt en door corruptie en bureaucratie is er weinig vertrouwen in de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met het project 'De Goede Buur' stimuleert en helpt de Lviv Education Foundation (LEF) lokale kerken om sociale initiatieven te ontplooiën, zoals een zomerkamp voor kinderen uit arme gezinnen. LEF werkt vooral samen met jonge predikanten en gemeenteleden, omdat de jonge generatie enthousiast is en gelooft in verandering. De opbrengst van deze hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrijwilligers van acht lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale initiatieven op te zetten.  
[www.kerkinactie.nl/hervormingsdag](http://www.kerkinactie.nl/hervormingsdag)

## **04 november**

### **COLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT)**

#### **Perspectief voor (ex)gedetineerden**

NEDERLAND

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving.

Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert u mee

om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?

[www.kerkinactie.nl/exodus](http://www.kerkinactie.nl/exodus)

## **18 november**

### **COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)**

#### **11 Meer kansen voor inheemse bevolking**

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksmas uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt

veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en materialen.  
[www.kerkinactie.nl/nienkepruik](http://www.kerkinactie.nl/nienkepruik)

## **02 december**

### **COLLECTE PASTORAAT**

#### **Pastoraat nieuwe stijl**

##### **NEDERLAND**

In steeds meer plattelandsgemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn in toenemende mate voor het onderling pastoraat op elkaar aangewezen.

De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals 'Nieuwe wegen in het pastoraat'. Ook voor beginners in een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk.

## **16 december**

### **COLLECTE MISSIONAIR WERK**

#### **Help de nieuwe kerk in Bilthoven**

##### **NEDERLAND**

'De Kelder' is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven. Pioniers Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. De focus ligt met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting, zoals samen voetballen en Song & Stories waarbij de jongeren tijdens een zesgangendiner met elkaar in gesprek gaan over een actueel thema. Er zijn ook geloofsverdiepende activiteiten, zoals een Youth Alpha-cursus en bijeenkomsten in kleine groepen bij iemand thuis waar leven en geloof gedeeld worden.

[www.protestantsekerk.nl/collecterooster](http://www.protestantsekerk.nl/collecterooster)

**Goed om te weten.....**

Als uzelf eens een gift zou willen geven aan of via de kerk dan kan dat natuurlijk. Het banknummer van de Diaconie Prot. Gem. Wapserveen is:

**NL79 RABO 0361 2484 58**

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds, vermeldt dat dan bij uw gift. Bij voorbaat hartelijk dank.  
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:

**NL92 FVLB 0699 9460 93**

**Bezoekt u ook eens onze website:**  
**[www.kerk-wapserveen.nl](http://www.kerk-wapserveen.nl)**

**Voor het volgende kerkblad gaarne de kopij aanleveren voor 5 december 2018.**

**Hartelijke groet,  
Bertha en Marinus Doorten.  
(doorten@hotmail.com)**

## Adressen

Hendrik Westenbrink	v. Helomaweg 6 8351 HT Wapserveen	321483	<a href="mailto:westenbrinkhendrik@kpnplanet.nl">westenbrinkhendrik@kpnplanet.nl</a>	Ouderling Kerkrentmeester Voorzitter
Bertha Doorten	Midden 106a 8351 HK Wapserveen	321236	<a href="mailto:doorten@hotmail.com">doorten@hotmail.com</a>	Ouderling Kerkrentmeester
Anja Benak	Midden 82 8351 HJ Wapserveen	320008	<a href="mailto:r.benak@tiscali.nl">r.benak@tiscali.nl</a>	Diaken
Roelof Verbeek	Oosteinde 70 8351 HH Wapserveen	344563	<a href="mailto:Verbeek59@kpnplanet.nl">Verbeek59@kpnplanet.nl</a>	Diaken
Nico Riegman	W.Dassenstr. 25// 8351GG Wapserveen	344534	<a href="mailto:n.riegman1@kpnplanet.nl">n.riegman1@kpnplanet.nl</a>	Ouderling Scriba
Harm Bolding	Veldkamp 34 7971 BE Havelte	06 1920 8302	<a href="mailto:Harm.bolding@ziggo.nl">Harm.bolding@ziggo.nl</a>	Administratie kerkvoogdij
Janni Doeven	Kerkweg 4 7955 AA IJhorst	0522- 305667 061294 5536	<a href="mailto:Janni.doeven@gmail.com">Janni.doeven@gmail.com</a>	Kerkelijk werker Voorganger

### Kostersgroep:

Albert v.d. Berg

J.v. Riemsdijkweg 9  
7971 BP Havelte  
(0521-343770)

Inge en Otto Janssen

Oude Dijk 16  
8351 HS Wapserveen  
(0521-320499)

Roelie Sol

Oosteinde 17  
8351 HA Wapserveen  
( 0521- 321346 )



