

Rond de Klokkenstoel



Protestantse Gemeente Wapserveen

September 2017

**Open
Monumenten
dagen op
9 en 10
september**

**Hoe verder na
2018!**

**Lees het in dit
kerkblad!**

Agenda

- 9 sept. Open Monumentendag 10.00 – 16.00 u.
- 10 sept. Open Monumentendag 10.00 – 16.00 u.
- 10 sept. Mw. Janni Doeven
- 24 sept. Mw. Janni Doeven
- 8 okt. ?
- 13 okt. Stiltemeditatie om **19.30 u.** Mw. Janni Doeven
- 17 okt. **Gespreksochtend** in de kerk om 10.00 u.
Thema: Ons dagelijks voedsel
- 22 okt. Mw. Wilma van der Linden
- 5 nov. **Oogstdienst** in het DIALECT!
met (onder voorbehoud) de Mandolineclub
Wapserveen
Mw. Janni Doeven
- 19 nov. Mw. ds. Sieny Wiersma-Smelt
- 3 dec. 1^e Advent Mw. Janni Doeven
- 17 dec. 3^e Advent Dhr. dr. Herman Westerink
- 24 dec. **Kerstnachtdienst** om 22.00 u.
m.m.v. **Saxofoon Ensemble VCE Westerveld**
- 25 dec. **Kerstgezinsdienst** met toneel
- 31 dec. **Oudejaarsdienst** om 19.30 u.
Herdenking overledenen
- * Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen om 10.00 u.

Monumenten-dagen

Ieder leven kent ze, monumenten-dagen, dagen die je blijven omdat er iets uitzonderlijks in je leven gebeurde. Dagen waarvan je soms zelfs nog weet wat voor weer het was of welk kledingstuk je droeg, van die merkwaardige details die je anders niet opmerkt of zomaar weer vergeten bent. Onlangs bekeek ik samen met een familie een fotoalbum en het leek wel of het altijd mooi weer was en iedereen er op zijn paasbest uitzag. Ik kreeg een kleine toelichting: 'We maakten alleen foto's bij bijzondere gelegenheden en dan vooral de feestelijke gebeurtenissen.' Ons familiealbum ziet er ook ongeveer zo uit, alsof we meer dan de helft van het jaar aan zee doorbrachten en de rest van het jaar verjaardagen vierden. In je gedachten kun je met of zonder foto's teruggaan naar die monumenten-dagen. De dag waarop je voor het eerst naar school ging, je man of vrouw ontmoette, je voor het eerst naar je werk ging, op jezelf woonde, je eerste kind werd geboren, je eerste dierbare overleed, je eerste kleinkind werd geboren. Mijn vader was uitzetter bij het Waterloopkundig Laboratorium 'De Voorst' en had het in dit verband over piketpaaltjes, paaltjes die je leven markeren maar veel van die paaltjes worden niet door jou maar door het leven uitgezet. Kijk je weleens met verbazing naar je eigen leven? Naar wat je nu doet, de plek waar je woont, de mens tegenover je, de ontwikkelingen binnen een familie? Als ik vanaf de kerk naar het Westeinde fiets, bedenk ik mij soms wat er in die ruim zes jaar dat ik hier nu werk allemaal is veranderd in Wapserveen en sommige huizen zijn dan net piketpaaltjes. Ik weet nog wie er eerst woonde en soms wie er nu woont maar niet altijd. Veranderingen horen bij het leven. Net als je een beetje achterover denkt te kunnen leunen, kunnen ze zich aankondigen of zijn ze er ineens. Denk maar aan het scheppingsverhaal. Het paradijs duurde maar even maar dat neemt niet weg dat elk leven wel paradijselijke monumenten-dagen kent.

Janni Doeven

Hoe verder na 2018

Alweer bijna herfst 2017. Het reilen en zeilen van onze kerkelijke gemeente gaat zoals die gaat, maar we vragen ons toch wel meer en meer af voor hoe lang nog? Niet dat we nou pessimistisch zijn of de toekomst somber inzien. Zeker niet, maar we zien wel dat de het zoals het nu gaat niet zo heel lang meer zal gaan. Kerkbezoek neemt in een langzaam tempo af door vergrijzing van de gemeente en er is geen aanwas van jongeren. Dan hoef je niet gestudeerd te hebben om in te zien dat het eindig is.

Er zijn niet zoveel mogelijkheden. De meest voor de hand liggende mogelijkheid is samengaan met, of opgaan in, een andere buurgemeente. Dat betekent feitelijk dat het aantal diensten in onze kerk nog minder wordt of helemaal ten einde komt. Wel kan zo het pastoraat binnen Wapserveen blijven bestaan. En wat te doen met het kerkgebouw zelf in die situatie. Het zal immers dan niet meer of nauwelijks als kerk gebruikt worden. Daarnaast is er nog het gegeven dat twee kerkenraadsleden hebben aangegeven per eind 2018 te willen stoppen.

We hebben dus voor onszelf een deadline. Voor eind 2018 moet duidelijk zijn hoe we verder gaan. Op 'eigen' kracht tot we de gemeente zelf opheffen omdat er geen actieve leden meer zijn in Wapserveen, of gaan we actief aansluiting zoeken bij een kerkelijke gemeente in de buurt. Kerkelijk Wapserveen gaat dan op in een groter geheel, maar blijft zo wel voortbestaan. Kortom ... we hebben genoeg te overdenken en te doen als kerkenraad in de komende periode en daar zullen we zoals altijd enthousiast onze schouders onder zetten waarbij we u op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen en om raad en wellicht daad zullen vragen.

Nico Riegman

VERWELKT BLAD

Elke bloesem wil tot vrucht,
Elke morgen wil avond worden,
Niets eeuwigs bestaat op aarde
dan de verandering, het verwaaien [die Flucht].

Ook de mooiste zomer wil
Ooit eens herfst en verwelking ervaren.
Houd jij, blad, je geduldig stil,
Wanneer de wind je wil ontvoeren.

Speel je spel en verzet je niet,
Laat het stil gebeuren.
Laat door de wind, die je breekt,
je naar huis toe waaien.

Hermann Hesse

Wist u dat:

- er in Steenwijk bij de Grote of Sint-Clemenskerk een beeldje staat van Lammegien Boonstra - van de Boer (1891-1964). Zij woonde tot 1910 in Wapserveen en was bijna 40 jaar lang klokkenluidster. Drie maal daags luidde zij de klok, dat was zwaar werk. Ze moest het klokkentouw goed vasthouden en menigmaal werd ze door de tegenbeweging omhoog getrokken. Vanwege haar immer zwarte jurk, die wild wapperde tijdens het luiden, kreeg ze de bijnaam 'de zwarte engel'.



- de klok van de klokkenstoel vroeger ook geluid werd bij brand.
- er vroeger bij overlijden ongelijk werd geluid, drie maal een slag als het een man betrof, twee maal voor een vrouw en een maal voor een kind, daarna begon het eigenlijke luiden.
- dit luiden bedoeld was om de boze geesten te verjagen. Wie de klok hoorde kon dan gaan bidden voor de overledene.
- het paadje naar de kerkdeur een bochtje heeft om zodoende te duivel te misleiden en wanneer deze toch de deur bereikt de draairichting van het slot de volgende hindernis vormt.
- het orgel in de kerk in vroegere tijden op het balkon stond en er op een blaasbalg moest worden getrapt om lucht in het orgel te pompen en dat Hendrikus Mulder dit jarenlang heeft gedaan.
- vaklui tijdens restauraties hun namen boven in de kerk hebben gegraveerd.

- en het haantje op het dak van de kerk, dat met de winden meewaait, draait op een knikker die Gienus Vredeveld daar heeft achtergelaten.
- vroeger de jongens tijdens catechisatie weleens vervelend waren en dat ds. G. Scheper (1939-1943) de arm van Aaldert Duiven tijdens de catechisatie heeft omgedraaid.
- er vanuit de kerk ook een jongelingsvereniging was en die vereniging met vakantie ging naar De Wijk! Ds. Sterringa dit gebeuren begeleidde en zijn fiets een incompleet stuur had omdat er niet overal geld voor was.
- er vroeger met kerst echte kaarsjes in de boom brandden en de opa van Lute en Tjeerd Bolding en nog weer later diens zoon, Jan Bolding, tijdens dit heuglijke gebeuren met een dweil aan een stok achter de boom zaten.
- deze herinneringen voor een deel zijn opgetekend met dank aan Aaldert Duiven.

MONUMENTEN DAGEN IN ONZE KERK

Zaterdag 9 en zondag 10 september worden weer de landelijke Open Monumentendagen gehouden.

Een evenement waar onze kerk ook altijd graag aan meedoet. De landelijke aftrap van deze dagen is dit jaar in onze gemeente Westerveld.

Dat is reden voor de gemeente Westerveld om de monumenteneigenaren te vragen rond deze dagen extra activiteiten te organiseren.

Wij hebben er voor gekozen om (oud) Wapserveense kunstenaars te vragen te exposeren in onze

kerk. Ineke van Tiel, Marjan Grimme, Lissette Rozendaal, Helga van Stein Callenfels en Herman Stukker hebben hun medewerking toegezegd.

Op zaterdag zal Antoon Vermeulen een rondleiding verzorgen met aandacht voor de historie en symbolieken in en om de kerk.

En daarnaast zal Rob Verheul zondagmiddag vanaf 13.30 uur de betoverende klanken van zijn bijzondere instrument “de hang” laten horen.

De kerk is op deze dagen open van 10.00 uur 's ochtends tot 16.00 uur 's middags.

U wordt van harte uitgenodigd om langs te komen !

-

Gespreksmorgen dinsdag 17 oktober

Ook dit najaar is er weer een gezamenlijke gespreksmorgen met Diever. Deze ochtend zal het onderwerp ‘**Ons dagelijks voedsel**’ zijn. Ons voedsel is een dagelijks terugkerend onderwerp, al is het alleen al omdat een mens moet eten om te kunnen leven maar alle eten is niet levensbevorderend. Onze keuzes hebben consequenties voor onszelf, boeren, handel en nog zoveel meer. Hoe verantwoord wil en kun je zijn? Waar kun je als het om voedsel gaat van op aan? Nog maar kort geleden lag er geen ei meer in de schappen van de winkel en intussen gingen wij vrolijk door met het eten en drinken van allerlei ongezonde zaken. Natuurlijk is ieder mens vrij om zijn eigen eten en drinken te kiezen en is het niet de bedoeling om elkaar wat dat betreft de (spijs-) wet voor te schrijven maar het bepaalt je wel bij de keuzes die je elke dag maakt. Houd je rekening met je gezondheid, eerlijke handel, lokale steun en het zorg dragen voor onze schepping, onze aarde? We gaan die morgen aan de hand van vragen als deze met elkaar in gesprek. We starten om **10 uur** met koffie/thee en ergens tussen half 12 en 12 uur ronden we onze gesprekken af. Misschien hebt u in de Klokkenstoel van juni

de reactie van Dieneke Sminck op de laatste gespreksmorgen gelezen, een betere pr kan ik mij niet wensen. Iedereen is van harte welkom!

Stiltdiensten

In juni en augustus was er een stiltdienst. Beide diensten werden de stiltes afgewisseld met ingetogen muziek en korte teksten. In juni betrof dit muziek van eeuwen her, namelijk van Hildegard von Bingen. In augustus luisterden we naar de muziek van Valentin Silvestrov, een hedendaagse Oekraïense componist. De bezoekers van deze avond kwamen van her en der. Het plan is om vier keer per jaar een stiltdienst te houden en wel in de herfst, winter, lente en zomer. De eerstvolgende stiltdienst is **vrijdag 13 oktober om 19.30 uur**.

Gastvoorganger zondag 22 oktober

Zondag 22 oktober gaat mevrouw (Wilma) van der Linden voor het eerst bij ons voor. In onderstaand stukje stelt zij zichzelf voor.



Wilma van der Linden (geb.1952)
De Buitengracht 52,
8332 GJ Steenwijk
Tel: 06-10162761
Mail: wilma.vanderlinden@ziggo.nl

Ervaring: ruim 30 jaar speciaal-,voortgezet- en volwassenonderwijs.

Al 13 jaar ben ik nu gemeentepredikant van de Doopsgezinde Gemeente van Winterswijk, Apeldoorn, PKN Epe, NPB Elburg

en nog een klein jaar predikant op Bonaire, daarnaast nog trouwambtenaar van de gemeente Heerde.

We krijgen als mens dikwijls te maken met situaties die niet maakbaar zijn, of met situaties die louter onze verwondering wekken. Ons leven is minder maakbaar dan wij vaak denken. Samen nadenken hoe we kunnen putten uit onze bronnen van inspiratie. Bronnen die ons kunnen voeden en steun bieden. De Bijbel is zo'n bron en kan ons daarbij verder helpen. Ons kleine verhaal naast het Grote Verhaal.

Belangstelling: Moderne kunst, filosofie, psychologie en schilderen.

Omdat ik pas sinds een jaar in Steenwijk woon, kennen we elkaar niet.

Ik kijk ernaar uit om in uw gemeente te mogen voorgaan.

Graag tot 22 oktober!

Vriendelijke groet, Wilma van der Linden

IN MEMORIAM

Herman Lugtmeijer *21-9-1949 - † 21 juli 2017

De laatste dag van mei hoorden Herman en Hanneke hoe het ervoor stond met Herman. Het waren geen goede berichten. Herman zou nog maar weinig tijd te leven hebben. Heel veel jaren zijn ze samen geweest. Ze trouwden al jong omdat hen dat mogelijk maakte het huis aan de Schipslootweg te kopen. Herman noemde dat, met de blik gericht op Hanneke, de beste beslissing van zijn leven. Herman werkte jarenlang als schilder en Hanneke had eerder een bloemenzaak. Ze kregen twee zoons, Pieter en Daniël en een dochter Natasja. Herman sprak liefdevol over zijn kinderen maar ook over hun partners en hij was verguld met zijn zeven kleinkinderen, die waren hem zeer dierbaar. Het valt niet mee om afscheid te moeten nemen als je nog zo graag wilt leven, als er nog zoveel is

waarvoor je zou willen blijven. De laatste vaderdag waren alle kinderen en kleinkinderen min of meer bij toeval allemaal tegelijk bij hem. Dat was wel druk maar hij heeft intens van die dag genoten. Herman was, toen hij nog alles kon, vaak onrustig maar deze laatste maanden was er een opvallende rust over hem gekomen. Hij was graag oud geworden. Het mocht niet zo zijn. Dinsdag 25 juli hebben we Herman in kleine kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Uiteraard waren er veel bloemen. Wij wensen Hanneke, hun (schoon-)kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Bedankje

Roelie Waaijer verblijft op dit moment nog in Reggersoord. In de vorige Klokkenstoel schreef ik dat zij daar tot medio september zal blijven. Het is nog niet duidelijk waar zij dan komt te wonen. Roelie liet mij weten dat de kaartjes die zij ontving van diverse mensen uit Wapserveen haar goed hebben gedaan en langs deze weg wil ze de mensen daarvoor bedanken!

Piano gevonden

In de vorige Klokkenstoel stond een oproep voor een piano. Onder het motto 'Nooit geschoten, altijd mis' schreef ik deze oproep en er kwam zowaar een reactie. Inmiddels staat er een piano in de kerk met dank aan Heleen van Hulzen.

Kerstoneel!



Het is nog lang geen kerst maar de tijd vliegt en voor je het weet beginnen we alweer met het oefenen van een toneelstukje voor de kerstgezinsdienst. Natuurlijk gaan we ook weer op school vragen wie er dit jaar graag mee wil doen maar als je het nu al weet (en je ouders vinden het goed) laat het ons weten! De kerstgezinsdienst is maandag 25 december om 10.00 uur. Je kunt je opgeven bij Nico Riegman, Dassenstraat 25. We oefenen op de woensdagmiddagen 30 november, 6, 13 en 20 december.

COLLECTENOPBRENSGSTEN			
30	april	28,70	Plaatselijk diaconie 26,40 Missionair werk en Kerkgroei
04	juni	17,20	Kerk in Actie/zending 22,30 Eredienst en kerkmuziek
02	juli	13,50	Kerk in Actie 14,00 PKN/Jeugdwerk JOP Zomer
16	juli	25,60	plaatselijk diaconie 24,15 Kerkrentmeesterlijk/plaatselijk
13	augustus	19,96	Kerk in Actie/zomerzending 20,35 Kerkrentmeesters/plaatselijk

Overzicht Collectedoelen

10	september	Plaatselijk diaconie PKN/Jeugdwerk JOP
24	september	Plaatselijk diaconie PKN/Vredeswerk
08	oktober	Plaatselijk diaconie PKN/Israëlzondag Kerk & Israël
22	oktober	Kerk in Actie/Hervormingsdag Kerkrentmeesters/plaatselijk
05 diaconaat	november	Kerk in Actie/binnenlands Kerkrentmeesters/plaatselijk
19	november	Kerk in Actie/najaarszendingsweek Kerkrentmeesters/plaatselijk
03	december	Plaatselijk diaconie Collecte pastoraat
17 advent	december	Plaatselijke diaconie Missionair Werk & Kerkgroei

Bezoekt U ook eens onze website:
www.kerk-wapserveen.nl

Korte toelichting bijzondere collecten

10 september

COLLECTE JEUGDWERK

Waar generaties elkaar ontmoeten

“Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten. En wat jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!

www.jop.nl/collecte

24 september

COLLECTE VREDESWERK

Vrede is niet vanzelfsprekend

We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog, pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn, hen praktische hulp of een luisterend oor bieden. Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee? **www.protestantsekerk.nl/collecteroosten**

08 oktober

ISRAËLZONDAG: COLLECTE KERK EN ISRAËL

Verbondenheid concreet maken

De kerk is 'geworteld in het Joodse geloof'. In haar kerkorde belijdt de Protestantse Kerk dat de verbondenheid met het Joodse geloof het hart van ons geloof raakt. Als Kerk geven we in vieren, dienen en leren gestalte aan de liefde voor het volk Israël, bezinnen we ons op de relatie van de Kerk met Israël en bidden we voor het Joodse volk. Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

22 oktober

COLLECTE KERK IN ACTIE (HERVORMINGSDAG)

Theologie studeren via internet

Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen, discipelschapskursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele

land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn.

www.kerkinactie.nl/hervormingsdag

05 november

**COLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT)
Terugkehrhuis voor uitgeprocedeerde asielzoekers**

Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen helpen. Sinds 2009 heeft de stichting ook een Terugkehrhuis. Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op voorzieningen kunnen hier terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. INLIA helpt hen om alvast een netwerk in het land van herkomst op te bouwen en voorbereidingen te treffen voor huisvesting en werk. Voor de hulp die INLIA biedt is veel geld nodig. Uw steun via deze collecte is dan ook van groot belang.

www.kerkinactie.nl/terugkehrhuis

19 november

**COLLECTE KERK IN ACTIE (NAJAARSZENDINGSWEEK)
Theologie doceren in Hong Kong**

Sinds augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft les aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong. Dit Seminarie leidt studenten op tot theologiedocent of predikant en rust daarnaast leken toe. Momenteel studeren er ruim 560 studenten. Zij komen uit

China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië, waar nauwelijks theologieonderwijs op niveau is. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te bieden hoeven deze studenten niet naar het westen en kunnen ze enigszins betaalbaar studeren binnen hun eigen Aziatische context. Zo geven Tjeerd en Kathleen samen het vak Kerk en maatschappij dat zij toespitsen op de landen waar de studenten vandaan komen. Behalve les geven onderhoudt Tjeerd ook contacten met kerken en christenen in China en blogt hij daar regelmatig over.

www.kerkinactie.nl/hongkong

03 december

COLLECTE PASTORAAT

Daar zijn waar de schipper is

Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger het pastoraal team voor zo'n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact met de predikanten om signalen uit de schipperswereld snel door te geven. De binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Zij reizen soms behoorlijke afstanden. Ds. Dirk Meijvogel: "Schippers zijn bijna altijd onderweg en hebben geen pastoraal vangnet. Wij hebben ze wel in het vizier. Als we bijvoorbeeld vernemen dat ergens een ongeluk is gebeurd, nemen we direct contact op." Uw bijdrage aan de collecte maakt pastoraat mogelijk voor binnenvaartschippers en andere mensen

die zich (min of meer gedwongen) buiten het bereik van een plaatselijke gemeente bevinden.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

17 december

COLLECTE MISSIONAIR WERK EN KERKGROEI

Help de nieuwe kerk in Drachten

Pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden met de protestantse wijkgemeente Oase, wil een plek zijn voor tieners én hun ouders. Jan-Willem ten Hove, een van de twee pioniers: “Het is van belang dat het geloof thuis voeding krijgt en gestimuleerd wordt.”

Zoals in veel gemeenten haakten tieners af. “We zijn al eens begonnen met andere diensten, maar dat werkte niet. We doen het nu anders. Als je tieners wilt bereiken, moet je hen serieus nemen en een relatie met hen opbouwen.” Tieners ontmoeten

elkaar tweewekelijks en bezoeken samen festivals of de EO-Jongierendag. “Voorop staat dat we niet ‘entertainen’. Tieners moeten vooral zelf actief worden.” De ouders lezen samen in één jaar de Bijbel en delen dingen via een Whatsapp-groep. De collecte maakt pioniersplekken als Yours!, waar leven en geloven gedeeld wordt, mogelijk.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

Goed om te weten.....

Als uzelf eens een gift zou willen geven aan of via de kerk dan kan dat natuurlijk. Het banknummer van de Diaconie Prot. Gem. Wapserveen is:

NL79 RABO 0361 2484 58

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds, vermeldt dat dan bij uw gift.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:

NL92 FVLB 0699 9460 93

Preekdiensten DIEVER

10 sept.	Morgengebed /m.m.v.	De Pancratiuscantorij
17 sept.	Ds. F.Damman-Verboom	
24 sept.	Ds. F.Damman-Verboom	
01 okt.	Dhr. Wout Oosterkamp	
08 okt.	Ds. F.Damman-Verboom	
15 okt.	Gezamenlijke dienst in de Ds.J.de Kok en ds.F.Damman-Verboom	Gereformeerde kerk
22 okt.	Ds. D.van Veen	Assen
29 okt.	Ds. F.Damman-Verboom	
05 nov.	Ds. F.Damman-Verboom	
12 nov.	Ds. F.Damman-Verboom	
19 nov.	Mevr. B.v.d.Brink-Smit	De Wijk
26 nov.	Ds. F.Damman-Verboom	
03 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	
10 dec.	Morgengebed/ m.m.v.	De Pancratiuscantorij
17 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	
24 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	
24 dec,	Ds. F.Damman-Verboom	Kerstnachtdienst m.m.v. Vogido
25 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	
31 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	

Adressen

Hendrik Westenbrink	v. Helomaweg 6 8351 HT Wapserveen	321483	h.westenbrink@kpnplanet.nl	Ouderling Kerkrentmeester Voorzitter
Bertha Doorten	Midden 106a 8351 HK Wapserveen	321236	doorten@hotmail.com	Ouderling Kerkrentmeester
Anja Benak	Midden 82 8351 HJ Wapserveen	320008	r.benak@tiscali.nl	Diaken
Roelof Verbeek	Oosteinde 70 8351 HH Wapserveen	344563	Verbeek59@kpnplanet.nl	Diaken
Nico Riegman	W.Dassenstr. 25// 8351GG Wapserveen	344534	n.riegman1@kpnplanet.nl	Ouderling Scriba
Harm Bolding	Veldkamp 34 7971 BE Havelte	06 1920 8303	Harm.bolding@ziggo.nl	Administratie kerkvoogdij
Janni Doeven	Molenstraat 33 7921 KL Zuidwolde	0528- 373118	doeven@hccnet.nl	Kerkelijk werker Voorganger

Kostersgroep:

Albert v.d. Berg

J.v. Riemsdijkweg 9
7971 BP Havelte
(0521-343770)

Inge en Otto Janssen

Oude Dijk 16
8351 HS Wapserveen
(0521-320499)

Roelie Sol

Oosteinde 17
8351 HA Wapserveen
(0521- 321346)

