

# **Rond de Klokkenstoel**



**Protestantse Gemeente Wapserveen**

**Maart 2018**

**29 april  
Dialectdienst  
m.m.v. de  
"Dansers van  
Nu"**

**10-21 mei  
Feest van de  
Geest met  
kunst van  
Fieke Takens**

**Rooster:**

- 30 maart **Goede Vrijdag** om 19.30 u.  
Mw. Janni Doeven
- 1 april **Pasen**  
Mw. Janni Doeven
- 6 april **Stiltemeditatie** om **19.30 u.**  
Mw. Janni Doeven
- 15 april Mw. Pauline van der Zee
- 17 april **Gespreksmorgen** om 10.00 u.  
Thema: **Oud worden**
- 29 april **Dialectdienst** m.m.v. de **'Dansers van Nu**  
Mw. Janni Doeven
- 13 mei Mw. Pauline van der Zee
- 10-21 mei **Feest van de Geest**
- 20 mei **Pinksteren** m.m.v. kunstenaars Fieke Takens,  
Dhr. Ralph Scheurwater of mw. Janni Doeven
- 3 juni Mw. Simone van der Laan
- 17 juni Ds. Gerke van Hiele
- 1 juli Mw. Janni Doeven
- 6 juli **Stiltemeditatie** om **19.30 u.** Mw. Janni Doeven
- 15 juli **Gez. dienst** te Diever m.m.v. **Dirk Bruins,**  
Ds. F. Damman en mw. Janni Doeven

Soms neem ik mij voor om een sprankelend, lezenswaardig stukje voor de Klokkenstoel te schrijven, een stukje waaruit goede moed, humor en wat al niet meer spreekt maar dat is lastig als dat wat vooraan ligt niet goed weg wil. Dit vraagt om uitleg. Ik doel op een situatie waarin je een bepaald onderwerp niet ter sprake brengt maar ook even helemaal niet weet waar het dan wel over moet gaan. Wat je bezighoudt, ligt als een blokkade voor alles wat er ook nog leeft. Zo'n situatie waarin je niet goed weet wat te zeggen of in mijn geval te schrijven omdat je dat wat vooraan ligt, om welke reden dan ook, niet zo goed kunt verwoorden.

We gaan richting Pasen, het feest dat voor mij verbonden is met opstaan. Niet het letterlijke opstaan maar het keer op keer jezelf hernemen en weer verdergaan, ook als dat tot de onmogelijkheden lijkt te horen. Hoe vaak zal het nog Pasen zijn in het kerkje van Wapserveen? En hoe vaak nog kerst? Heb ik het toch geschreven, want dat is wat bij mij vooraan ligt; het al dan niet voortbestaan van het kerkelijk leven in Wapserveen. En dan bedenk ik mij: 'Het is de tijd, dingen gaan voorbij, houden op.' De geluiden op de gemeente-avond waren positief maar op de zondagen is het stil, steeds stiller. Het leven vraagt van ons dat wij ons moeten verhouden tot een constante stroom van veranderingen. Heb je je net een beetje genesteld dan breekt er wel weer iets binnen in je bestaan. Ik werk er ook nog zelf aan mee door te verhuizen. De ene helft van mijn spullen heb ik weggedaan, de andere helft is nogal eens zoek. Het is een ware oefening in omgaan met verandering. Tijdens mijn verhuizing draaide ik een oud cassettebandje van het programma 'Klokhuis', een bandje van mijn kinderen. De cassettespeler deed het nog, de rest valt enkel met duimdikke handleidingen weer aan te sluiten. Ik hoorde toen van Willem Wilmink het lied 'Nooit verhuisd' en onwillekeurig dacht ik aan veel Wapservers, die soms vanaf hun geboorte op dezelfde plek wonen.

Namen in m'n oude straat,  
bordjes die er altijd waren.  
Nog dezelfde buurvrouw staat,  
uit hetzelfde raam te staren  
Hoe zijn mensen toch in staat,  
om te blijven, alle jaren...

Langzaam, langzaam wordt men oud,  
niet bereisder dan de bomen.  
Met steeds meer waar men om rouwt,  
want de dood is langsgekomen.  
Zoveel stemmen diep vertrouwd,  
worden nooit meer hier vernomen.

Nooit verhuisd, nooit verhuisd.  
Heel hun lange mensenleven,  
op de zelfde plek gebleven.  
En geen enkele keer verhuisd.

Het lied gaat nog verder. Het staat ook op YouTube. Tijdens het leven in de 20<sup>e</sup> eeuw dacht ik te leven in de eeuw van de grootste veranderingen. Steeds vaker denk ik nu dat niet enkel het leven sneller lijkt te gaan maar ook de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Het kerkelijk leven, dat ooit voor velen centraal stond, bevindt zich nu aan de rand van onze samenleving. En op het randje leven is risicovol. Je kunt eraf vallen. Bij dit alles moest ik ook denken aan die man van Nazareth, die eeuwen geleden geen vaste woonplaats had. Voor wie elke dag een avontuur was en het hele leven Pasen. Ik wens, mede namens de kerkenraad iedereen in Wapserveen een vrolijk Pasen toe.

***Janni Doeven***



## **Goede Vrijdag**

Vrijdag 30 maart is het Goede Vrijdag. Van oudsher vieren wij kerst, Nieuwjaar, Pasen en Pinksteren. De viering van Goede Vrijdag is pas sinds 1818 vrij algemeen, dit jaar dus 200 jaar. Zoals wel meer gebeurt binnen de kerk is ruimschoots gedebatteerd over het hoe, wat en wanneer. Aardig om te weten is misschien wel het gegeven dat met name vrijzinnige kerken van oudsher op Goede Vrijdag het Avondmaal herdachten. Het achterliggende idee is dat Jezus solidair was met de lijdende mens. Vanuit de vrijzinnigheid wordt het menszijn van Jezus benadrukt en zijn dood als aansprekender beleefd dan zijn opstanding. Je zou het een wat meer horizontale kijk kunnen noemen.

En wat gebeurt in het kerkje van Wapserveen? We zitten rond de beide tafels. We zingen wat liederen. We lezen korte stukjes uit Johannes 13. We breken ieder een stuk brood van het grote brood af en geven dat aan elkaar. We drinken wijn

en geven de beker door. Het is breken en delen, dat wat we ook dagelijks in het leven doen. Tussendoor is er de muzikale begeleiding van Helga Stein van Callenfels (dwarsfluit) en Jannie Stukker (piano). Iedereen is daarbij welkom!

### **Stiltemeditaties**

In het vroege voorjaar, vrijdagavond 6 april, is er weer een stiltemeditatie. De stiltes worden afgewisseld door teksten, muziek en soms de uitnodiging om een enkel woord of een vraag in jezelf te overwegen. Na afloop is er, voor wie wil, koffie of thee. De stilte van het kerkje zet zich vaak buiten voort. Als je dan zo 's avonds weer naar buiten loopt, lijkt het wel of stilte zo veel meer bij een mens hoort dan alle rumoer dat ons dagelijks begeleidt. We beginnen om **half 8** en iedereen is welkom. De eerstvolgende stiltemeditatie daarna is vrijdag 6 juli.

### **Gespreksmorgen over oud worden**

Wanneer ben je oud? Hoe ervaren je de leeftijd die je nu hebt? Zijn er dingen die je nog wel kunt, maar niet meer doet, omdat je vindt dat ze niet bij jouw leeftijd passen? Wat zou je als je terugkijkt anders hebben gedaan? Is ouderdom te vergelijken met de herfst (oogsttijd) of met de winter (afbraak)? Deze en ander vragen willen we dinsdagmorgen 17 april aan de orde laten komen. Heb je zelf een vraag rond dit thema? Neem je vraag mee! We beginnen om **10.00 u.** Iedereen is van harte welkom!

### **Feest van de Geest**

Om de twee jaar is er het Feest van de Geest. Een feest dat verbonden is met Pinksteren. Het Feest van de Geest staat voor de ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en de architectuur van kerkgebouwen. Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst, geïnspireerd

door de architectuur van het kerkgebouw en het pinksterfeest. Het thema voor 2018 is 'Levensadem'. Wapserveen doet ook mee en in de periode van **10 tot en met 21 mei** zal **Fieke Takens** exposeren in ons kerkje. Ongetwijfeld zal er nog een beroep op Wapserveners worden gedaan om als **vrijwilliger** hieraan mee te willen helpen. Op de site: [www.feestvandegeest.nl](http://www.feestvandegeest.nl) is de meest recente informatie te vinden. In het nu volgende stukje stelt Fieke zich aan ons voor.

### **Even kennismaken**

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zal mijn kunst uw kerk sieren in het kader van Feest van de Geest. Ik ben Fieke Takens en woon sinds anderhalf jaar in Frederiksoord. Ik woon samen met mijn man Jan Piet van den Berg, beeldhouwer in hout en steen. Voor ons beide een tweede relatie na het verlies van onze eerste partner. Beide hebben wij twee dochters, dus samen vier, uitgebreid met partners en (klein)kinderen. Vroeger heb ik mijn geld verdiend als arts AGZ en als bedrijfsarts. Mijzelf kunstenaar noemen gaat mij te ver, ik ben altijd met mijn handen bezig geweest om mijn hoofd in mijn werkzame jaren "leeg" te maken. Als kind leerde ik van tantes allerlei handwerktechnieken en op school leerde ik tekenen, dus vooral goed of anders kijken. Al doende en met hulp van heel gerichte gekozen opleidingen deed ik telkens een stap verder naar helemaal eigen werk maken. Op een gegeven moment vroegen collega's of ik mijn werk niet wilde exposeren op een symposium over passie en zo ben ik dus in het "kunst"wereldje gerold. Ik heb, nu ik gepensioneerd ben, daar iets meer tijd voor. Ik kan mij het beste uitdrukken in textiel, het is plooibaar, op allerlei manieren te versieren en te bewerken. Bovendien kan ik het uit grondstoffen: draden, vezels helemaal zelf een eindproduct maken. Ik probeer het thema Levensadem zichtbaar te maken met als onderliggende vraag: als wij iemand beademen doen we dat met zuurstof en kooldioxide in de juiste verhouding, maar als God iemand de

adem inblaast wat geeft hij dan mee? Ik kom dan uit op hoop, geloof en liefde, veel liefde maar dan op mijn manier gesymboliseerd. Omdat ik graag unieke boeken maak en het in de kerk altijd om het woord in een boek gaat, wordt het grote beeld ook uitgelegd in een door mij gemaakt boek. Graag ga ik met u in gesprek hierover als wij elkaar ontmoeten tijdens feest van de Geest of eerder misschien.

***Fieke Takens***

### **Gastvoorgangers**

Wat betreft de vaste gastvoorgangers beleven wij de nodige veranderingen. Dhr. Ralph Scheurwater is, zoals velen wel weten, ziek. In april heeft hij weer een medische afspraak. Wij en hij hopen dat hij genoeg energie heeft om zondag 20 mei (Pinksteren) voor te gaan. Zondag 3 en 17 juni kunt u kennismaken met twee zeer ervaren gastvoorgangers, ds. Gerke van Hiele en mw. Simone van der Laan. Ook zij stellen zich aan u voor.

### **Simone van der Laan**

Ik ben in noordwest Overijssel opgegroeid in de gereformeerde kerk, die ik in de 80-er jaren vaarwel gezegd heb. In 1994 heb ik via een aantal studiezaterdagen op de Hogeschool Windesheim kennis gemaakt met de opleiding theologie. In 1999 heb ik deze opleiding afgerond en ben het jaar daarop begonnen als voorgangers in de VVP-gemeentes Appingedam en Delfzijl. Inmiddels ben ik daar met pensioen en werk ik nog een dag in de week bij de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier in de provincie Groningen. Daarnaast vervul ik nog ongeveer één keer per maand een preekbeurt in een andere gemeente. Zoals nu in juni in Wapserveen.





Gerke van Hiele (geb. 1956)  
Woonplaats De Wijk  
Mobiel 06 44178694  
E-mail: gerke.vanhiele@gmail.com

### **Gerke van Hiele**

Omdat ik voor de zomer voor de eerste keer bij jullie in Wapserveen voorga, stel ik me graag even aan jullie voor. Mijn vrouw en ik zijn afgelopen najaar in deze streek komen wonen. We hebben twee volwassen dochters. We hebben met veel plezier in een vrijzinnige kerkelijke gemeenschap in Wageningen gewerkt. Na meer dan 20 jaar werd het echter toch tijd voor iets anders. We vonden een appartement in de Wijk en kijken van hieruit wat er op ons pad komt. Ik geef nog les, ga her en der voor en ben ook actief als redactiesecretaris voor een landelijk project. Ik ben 61, een ervaren gemeentepredikant en vertrouwd met het werken met mensen aan een kerkelijke plaats van bezinning en bezieling. Ik geef graag vorm aan diensten en beweeg me bij voorkeur tussen traditie en vernieuwing. Ik wil iets doorgeven van de rijkdom van de Bijbelse boodschap zó dat het mensen raakt en helpt hun leven te leven. Schrijven doe ik graag, liefst korte stukjes en ik was een van de initiatiefnemers voor de bundel *Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow*. Jullie kerkje ligt er prachtig, binnen ben ik nog niet geweest, maar ik laat me graag verrassen.

## IN MEMORIAM

**Aaldert Willem Duiven** \* 28-9-1931 ~ † 3 februari 2018

Aaldert werd geboren in Dieverbrug en woonde vanaf de 3<sup>e</sup> klas lagere school in Wapserveen. In dat jaar werd er een toneelstuk opgevoerd en Aaldert kijkt naar ..... Hillie. Zij was het en dat is zo gebeven. Mei 1948 trouwen ze en komen te wonen bij Hillie's ouders. Van beide kanten krijgen ze drie koeien. Vijf jaar na de geboorte van Rikie volgen kort na elkaar Wim, Grietje en Hennie en met de komst van Janneke is het gezin compleet. Aaldert en Hillie wonen dan inmiddels op zichzelf. Om huis moet het netjes zijn maar er wordt geleefd. Er hangt een korf aan de schuur en er wordt vaak gevoetbald. Zelf gymnastiekt hij tot op hoge leeftijd. Aaldert is boer in hart en nieren. Elke koe is de beste koe en elk paard het houden waard. Aaldert toont zich heel sociaal en maatschappelijk betrokken. Er is de korfbal, de voetbal, de kerkenraad, de ruilverkaveling, het waterschap en het D.L.G., nu L.T.O. Midden jaren 70 wordt een nieuwe start gemaakt aan de Wapserouwenweg. In 1990 wordt er weer geboerd aan het Oosteinde.

Intussen zijn er kleinkinderen geboren. Opa Duiven is geen gewone opa. Alle mogelijk korf- en voetbalwedstrijden van kleinkinderen woont hij bij en iedereen kent hem ook. Zijn belangstelling voor anderen is groot. Als het vriest en de burenhun kinderen hebben gewaarschuwd nog niet het ijs op te gaan, staat Aaldert als eerste op het ijs en neemt de buurkinderen mee, alle waarschuwingen ten spijt. Hij zet z'n kleinkinderen graag op een paard en leert ze al jong trekker rijden. Het ging altijd goed. Op een mooie zomerdag zwemmen met de kleinkinderen in een leiding. Op één zo'n dag was hij in paniek. René en Jordie waren zoek. Op een plek waar geen kroos was, sprong hij in het water, maaiend met zijn armen. Gelukkig was er niets aan de hand. Hij plaagt ze graag, ondeugend, een kwajongen, altijd geweest, altijd

gebleven. Ontelbaar veel fietsbanden heeft hij geplakt maar als hij bezig is dan de anderen ook. Niksen, dat mocht niet. De keus was; binnen of buiten werken. Meer opties kende hij niet. Een druk en rijk leven, maar zoals velen, bleef ook hem verdriet niet bespaard. September 2007 overlijdt Grietje, de dochter die het dichtst bij hem woont. Het is een groot verlies voor de hele familie. Aaldert heeft haar vaak genoemd. Tot die dag was volgens hem 'alles zo mooi' en daarna kwam er een soort van keer. Rikie's man overlijdt in 2009 en in 2015 komt ook Hennie's man te overlijden. Oudjaar 2015 loopt hij in de kerk naar voren, drie vingers toont hij mij - mij doordringend aankijkend, besef je het wel? - en steekt dan een lichtje aan. Toch herneemt hij keer op keer zijn leven en beleeft hij vreugde aan het boeren. Hoe lang zal het geleden zijn? Een klein jaar? Veel te hard rijdend tussen Havelte en Oosteinde werd hij aangehouden. Of hij wel wist dat hij veel te hard reed. Trouwhartig keek hij de agent aan: 'Is't eerlijk?' Ook was hij nog bereid aan te geven dat hij opgehouden was door Hillie. Hij mocht doorrijden. Aaldert en Hillie, zo heel lang al samen. Verbonden, vervlochten en Hillie soms mopperend, want hij was nog weleens weg. Even hier een praatje, even bij z'n zus aan in Eesveen. Zelf dacht hij daar anders over.

Geen gewone opa maar als je tegen hem zou zeggen dat hij bijzonder was, had hij je waarschijnlijk net zo bedremmeld aangekeken als hij die agent aankeek. Hij vond zichzelf 'gewoon'. Maar in al zijn gewoonheid en eenvoud heb ik hem beleefd als een bijzonder mens, een belangstellend mens, levenslustig, nieuwsgierig, nog vol leven. Tot voor kort stond hij nog volop in het leven, bezocht hij nog wedstrijden, speelde hij graag een spelletje rummikub. Jarenlang hield hij agenda's bij, waarin hij dagelijks optekende wat er zo passeerde. Waardevolle documenten die een beeld schetsen van een tijd, een gezin, een familie, een leven. Een leven waaraan begin februari een einde kwam. In het kerkje namen we afscheid van hem. Met deze plek voelde hij zich verbonden. Op zondag kwam hij als laatste binnen - hoe kan het ook anders - en dan

kon de dienst beginnen. Het geloof was voor hem dat wat mensen verbindt. Geloof en gemeenschap stonden voor hem dicht bij elkaar en waren verbonden met de schepping, want daar moest het van komen, van het land, van de dieren. Maart 2017 las hij het voor: 'Hoe talrijk zijn uw werken, HEER. Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde.' Hij zal gemist en herinnerd worden, een gewone, eenvoudige, bijzondere man.

**JD**

### **Korte terugblik**

Beide kerstdiensten werden goed bezocht en tijdens de kerstgezinsdienst werd er vol vuur en overgave een toneelstukje opgevoerd. Jozef was Maria kwijt maar het kwam weer goed en het zwarte schaap speelde nu eens de hoofdrol. Oudejaarsavond werd er teruggekeken op het afgelopen jaar en werden de overledenen herdacht. Met name genoemd werden: Roelie Oosterhuis, Annie Bruins, Herman Lugtmeijer en Roelof Schiphorst. De muzikale overdenking tijdens deze dienst was in op het nieuwe jaar. goede handen bij Helga Stein van Callenfels en Jannie Stukker.

Zondag 7 januari was er de nieuwjaarsdienst met voor de dienst koffie en rolletjes, gebakken door Aaltje Dolfsma. Aaltje, bedankt! Na afloop werd een toast uitgebracht

### **Gemeenteavond 15 januari 2018 en hoe nu verder?**

Gelukking een goed bezochte avond. Dat deed ons als kerkenraad erg goed. Een van ons omschreef het als een 'warm bad' gevoel. De algemene teneur was toch dat de meesten van de aanwezigen willen dat de kerk blijft bestaan.

Dat is mooi. Maar nu de realiteit. Een dergelijke verklaring betekent nog niet dat we nu uit de problemen zijn. De laatste dienst werd bezocht door 12 mensen. Kerk wordt wel

belangrijk gevonden, maar niet om de kerkdiensten. Dat blijft een probleem of we nu wel of geen vervangers kunnen vinden voor de uittredende kerkenraadsleden.

Het lijkt er toch op dat in Wapserveen de kerk vooral is voor rouwen en bijzondere bijeenkomsten zoals kerst, of een dialectdienst met Koor van Streek of de Mandoline club, maar kerkgang vanuit een geloofsovertuiging speelt geen of een zeer kleine rol. En laat nou juist de kerk zich primair bezig houden met geloven, zelfs de kerk hier in Wapserveen waar we toch heel ruimdenkend omgaan met verschillende geloofsovertuigingen! Daar wringt de schoen. Zonder mensen die iets met kerkgang hebben, is er gewoon geen kerk. Dat is zeker geen oordeel, maar een nuchtere constatering.

We zijn naarstig op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden. Er zijn wel Wapserveniers die zich willen inzetten voor de kerk, maar als dan blijkt dat je als kerkenraadslid een geloofsgetuigenis/belofte moet afleggen zich afvragen of ze wel zover moeten en willen gaan. Deze aarzeling is begrijpelijk. Kerkenraadslid zijn is nu eenmaal toch iets anders dan bestuurslid van een vereniging.

We zullen zien wat de naaste toekomst het 'kerkje' van Wapserveen gaat brengen. De 'wonderen' zijn echt de wereld nog niet uit! Wordt vervolgd.....

**Nico Riegman**

### **Avondmaal**

Let op! Avondmaal viering is vanaf dit jaar op goede vrijdag en niet op witte donderdag. De reden is een heel eenvoudige. Op donderdag is altijd de feestelijke ouderavond in de KC Vuursteen en we willen graag iedereen de mogelijkheid bieden beide gebeurtenissen bij te wonen.

De kerkenraad

<b>COLLECTEN OP BRENSGSTE</b>			
22	oktober	15,80	Plaatselijk diaconie
		13,65	Kerk en Israël
05	november	108,40	project samen met Diever/ Jarige Job
19	november	12,15	kerk in actie/najaars - zendingsweek
		11,55	Kerkrentmeesters/plaats
03	december	34, 65	Plaatselijke diaconie
		31,00	PKN/pastoraat
17	december	24,06	Plaatselijke diaconie
		20,20	Missionair werk & Kerkgroei
24	december	249,05	Project jarige Job
31	december	1.386,00	Eindejaarscollecte
<b>2018</b>			
07	januari	19,30	plaatselijke diaconie
		12,85	kerkrentmeesters/plaats
21	januari	14,95	plaatselijke diaconie
		20,40	Oecomene
04	februari	95,15	Samen met Diever tgv project Jarige Job
18	februari	28,30	kerk in actie/werelddiaconaat
		26,80	kerkrentmeesters/plaats
04	maart	16,00	kerk in actie/40dagentijd
		14,00	catechese en educatie

### **Giften Diaconie**

november 2017 € 50

december 2017 € 200

januari 2018 € 150

# Overzicht Collectedoelen

25	maart	1 collecte tbv giro 555 <b>????</b>
30	maart	Kerk in Actie/kinderen in de knel Kerkrentmeesters/plaatselijk
01	april	Kerk in Actie/Hulp Myanmar Missionair werk en Kerkgroei
15	april	Kerk in Actie/voorj.zendingsw. PKN/Jeugdwerk JOP
29	april	Plaatselijk diaconie Missionair werk en Kerkgroei
13	mei	Kerk in Actie/Werelddiaconaat Eredienst & Kerkmuziek

Bezoekt U ook eens onze website:

[www.kerk-wapserveen.nl](http://www.kerk-wapserveen.nl)

**Goed om te weten**.....

Als uzelf eens een gift zou willen geven aan of via de kerk dan kan dat natuurlijk. Het banknummer van de Diaconie Prot. Gem. Wapserveen is:  
**NL79 RABO 0361 2484 58**

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds, vermeldt dat dan bij uw gift.  
Bij voorbaat hartelijk dank.  
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:  
**NL92 FVLB 0699 9460 93**

## **Preekdiensten DIEVER**

29 maart	Ds. F.Damman-Verboom	Witte Donderdag Viering H.A.
30 maart	Ds. F.Damman-Verboom	Goede Vrijdag
31 maart	Ds. F.Damman-Verboom	Stille Zaterdag
01 april	Ds. F.Damman-Verboom	Pasen
08 april	Mw. Van de Bunt	(Beilen)
15 april	Ds. F.Damman-Verboom	
22 april	Ds. F.Damman-Verboom	Viering H.A.
29 april	Ds. M.van Diggelen	(Zwolle)
06 mei	Ds. F.Damman-Verboom	Bijz.Dienst
13 mei	Ds. F.Damman-Verboom	
20 mei	Ds. F.Damman-Verboom	1e Pinksterdag
27 mei		Taizédienst
03 juni	Ds. F.Damman-Verboom	
10 juni	Mw. Van de Bunt	(Beilen)
17 juni		Morgengebed
24 juni	Ds. A. Molendijk	Gez.Dienst GK
01 juli	Mw. W. van de Linde	(Steenwijk)



## **Bedankt**

Hierbij willen we de vrijwilligers, die ook dit jaar weer geholpen hebben met het inzamelen van de Eindejaarscollecte, heel hartelijk bedanken.

Het is fijn dat we telkens weer een beroep op jullie mogen doen.

En natuurlijk iedereen hartelijk dank voor de financiële ondersteuning!

De kerkenraad

**Bezoekt U ook eens onze website:**  
**[www.kerk-wapserveen.nl](http://www.kerk-wapserveen.nl)**



## Adressen

Hendrik Westenbrink	v. Helomaweg 6 8351 HT Wapserveen	321483	<a href="mailto:westenbrinkhendrik@kpnplanet.nl">westenbrinkhendrik@kpnplanet.nl</a>	Ouderling Kerkrentmeester Voorzitter
Bertha Doorten	Midden 106a 8351 HK Wapserveen	321236	<a href="mailto:doorten@hotmail.com">doorten@hotmail.com</a>	Ouderling Kerkrentmeester
Anja Benak	Midden 82 8351 HJ Wapserveen	320008	<a href="mailto:r.benak@tiscali.nl">r.benak@tiscali.nl</a>	Diaken
Roelof Verbeek	Oosteinde 70 8351 HH Wapserveen	344563	<a href="mailto:Verbeek59@kpnplanet.nl">Verbeek59@kpnplanet.nl</a>	Diaken
Nico Riegman	W.Dassenstr. 25// 8351GG Wapserveen	344534	<a href="mailto:n.riegman1@kpnplanet.nl">n.riegman1@kpnplanet.nl</a>	Ouderling Scriba
Harm Bolding	Veldkamp 34 7971 BE Havelte	06 1920 8302	<a href="mailto:Harm.bolding@ziggo.nl">Harm.bolding@ziggo.nl</a>	Administratie kerkvoogdij
Janni Doeven	Kerkweg 4 7955 AA IJhorst	0522- 305667 061294 5536	<a href="mailto:Janni.doeven@gmail.com">Janni.doeven@gmail.com</a>	Kerkelijk werker Voorganger

### Kostersgroep:

Albert v.d. Berg

J.v. Riemsdijkweg 9  
7971 BP Havelte  
(0521-343770)

Inge en Otto Janssen

Oude Dijk 16  
8351 HS Wapserveen  
(0521-320499)

Roelie Sol

Oosteinde 17  
8351 HA Wapserveen  
( 0521- 321346 )

