

Rond de Klokkenstoel



Protestantse Gemeente Wapserveen

Maart 2018



Diensten

het liefst nog dezelfde dag met als gevolg dat de pakjes hooi niet te tillen zijn. Het overlijden van Roelofs moeder, in 1990, geeft veel verdriet maar het leven moet geleefd en gaat door.

Roelof geniet van de veekeuringen en gaat graag naar paardenconcoursen. Voor Wim, is hij een fijne vader. Ze werken graag samen. De zaterdagmiddag wordt besteed aan klusjes. Dat het niet helemaal zonder risico is om als jochie samen met Roelof klusjes te doen, ondervindt Wim als zijn vader nieuwe mesjes plaatst in de cyclomaaier. Er klinkt een waarschuwend tik-tik-tik maar dan is er al een mesje in het scheenbeen van Wim beland. De huisarts laat weten dat dit ook heel anders had kunnen aflopen!

Roelofs vuurvreter kant is bekend maar ook is er de kant van het oprecht geïnteresseerd zijn in de mensen om hem heen. Het gezin, de familie, dat zijn zijn grote liefdes maar zeker ook de boerderij. Rond de eeuwwisseling stopt hij met boeren vanwege zijn gezondheid. Toch kent ook deze periode goede momenten. Er zijn de voor hem zo waardevolle contacten en graag gaat hij biljarten, fietsen, op vakantie en zingt hij bij Koor van Streek, waarvan hij medeoprichter is. Wim ontmoet Nelleke. De komst van kleindochter Femke, mei 2014, beleeft hij als een groot cadeau, zo ook de dag dat Wim en Nelleke trouwen.

Roelof is nooit ziek, hij is niet fit, zo noemt hij dat. Najaar 2016 breekt er een moeilijke periode aan. Wekenlang ligt Roelof in het ziekenhuis en worden er ingrijpende beslissingen genomen. Roelof moet een deel van zijn been missen. Gerda is dag en nacht bij hem. Het verlangen om nog weer naar Wapserveen te kunnen, is groot. April dit jaar komt Roelof, na bijna acht maanden, weer thuis. Hij geniet van het weerzien en leert steeds beter omgaan met zijn beperking. In augustus viert hij uitgebreid zijn 70^e verjaardag en in september beleeft hij een heerlijke week in Wapse. Korte tijd later wordt hij heel ziek. Uiteindelijk maakt Roelof geen contact meer met de mensen om hem heen en vrijdag 12 oktober komt er een einde aan zijn leven. Roelof wilde nog zoveel. Begin november

zou hij een toets doen, met het idee zelf weer auto te kunnen rijden. Hij keek goed terug op zijn leven. In die maanden van onzekerheid vertrouwde hij Gerda toe: 'Je moet niet om mij treuren. Ik heb een mooi leven gehad.' Woensdag 18 oktober is er afscheid van hem genomen en zijn er woorden van dankbaarheid gesproken voor zijn leven en alles wat hij daarin betekend heeft.

JD

Verhuizing

De eerste helft van februari ga ik verhuizen. Vanaf 15 februari woon ik niet langer in Zuidwolde maar in IJhorst. Ik kom daar vlakbij het kerkje te wonen (Kerkweg 4).

Terugblik Monumentendagen.

Op 9 en 10 september mochten we veel bezoekers ontvangen in de kerk. Dit keer was er tijdens de Monumentendagen een expositie ingericht met werk van verschillende kunstenaars. We willen nogmaals al deze mensen en alle vrijwilligers, die hebben meegewerkt, heel hartelijk danken voor hun inzet. Het heeft er zeker toe bijgedragen dat we kunnen terugkijken op een prachtig weekend

Terugblik oogstdienst

Wat een mooie ochtend was het weer met de Mandoline Club Wapserveen. De prachtig verzorgde oogsttafel met zachte tinten en een enthousiaste groep vrouwen. Dit keer speelden zij bij wijze van zegen het 'Hallelujah' van Leonard Cohen op het einde van de dienst. Het is altijd fijn als ze er zijn. Dames, nogmaals onze dank en kom nog eens weer!

Geslaagde Actie Kerkbalans

We vinden het fijn te kunnen melden dat de actie kerkbalans dit jaar weer goed is verlopen.

Het totaal bedrag dat u heeft gegeven bedraagt € 13.665,-.

We willen u daar hartelijk voor bedanken!

Daarnaast willen we in het bijzonder de vrijwilligers bedanken die dit jaar weer hebben meegeholpen.

Kerk Wapserveen stopt....?

Zoals al in de vorige Klokkenstoel te lezen viel, heeft de kerk van Wapserveen in haar huidige vorm geen toekomst.



Twee kerkenraadsleden stoppen uiterlijk eind 2018. Nieuwe bestuursleden zijn niet breed voorradig, temeer als je bedenkt dat een 'gewone' dienst vaak niet meer dan 15 bezoekers telt, kerkenraadsleden en organist meegerekend. De keuze is dus bepaald niet reuze...

De lage opkomst tijdens 'gewone' diensten is structureel. Het kerkje zit soms best aardig vol maar dat is alleen tijdens bijzondere diensten. Een koor of muziekgroep zorgt voor extra bezoekers in de vorm van familieleden, vrienden en 'fans' van betreffend koor of muziekgroep. Tijdens de 'gewone' dienst, twee weken later, is alleen het handjevol kerkgangers dat meestal de dienst bezoekt aanwezig.

Er is in Wapserveen te weinig behoefte aan de kerk, zoals we die nu kennen. Daarom willen we in gesprek op **maandag 15 januari 2018 om 19.30 in de Wiekslag**. Het thema van dat gesprek? We stoppen met de kerk in Wapserveen en dan ...

We hopen dat jullie in grote getalen komen om gezamenlijk de toekomst van de Kerk in Wapserveen te bespreken.

Kerkenraad en voorganger,

Ons dagelijks voedsel

Op 17 oktober spraken wij, tussen de poëtische woorden van de Welshman Bobi Jones en het gedicht Herfst van Jaap Zijlstra met een tiental mensen over ons dagelijkse voedsel.

Opnieuw een groot aantal vragen die begonnen met: 'Eet je nu andere gerechten dan in je jeugd en wat bepaald jouw keuze als het om eten gaat?'

Maar ook: 'Bid of dank je nog voor en/of na het eten en de prangende vraag: 'Voel je je wel eens bezwaard door de gedachte dat miljoenen mensen dagelijks niet genoeg te eten hebben?'

Eten, een onderwerp waar je nooit over uitgepraat raakt, zeker niet vandaag de dag omdat onze dagelijkse maaltijd zo prominent in de media wordt behandeld. Er is op ieder tv-kanaal een kookrubriek heb ik het idee.

In onze gesprekken kwam van alles aan bod en boeiend naar alle antwoorden te luisteren en mee te denken.

De vraag: 'Wat is je favoriete geestelijke voedsel?' liet ons vele mogelijkheden zien.

Van een hartelijk 'goedemorgen', waardoor je je gekend en gezien weet tot een enorme kolonie Lieveheersbeestjes op de kerkdeur, waarin je volgens mij toch even Gods schepping ziet.

Het gaf mij veel nieuwe inzichten en dat is denk ik ook de kracht van deze gespreksochtenden.

Iedereen is open en heeft respect voor elkaars mening. Waar maak je dat nog mee heden ten dage?

Een extra gespreksochtend in januari werd door iedereen gedeeld en met dat besluit gingen wij op weg naar ons middagmaal maar gesterkt door het geestelijke voedsel van die ochtend in het mooie kerkje van Wapserveen.

Dieneke Smink

Eindejaarscollecte 2017

(ten gunste van eigen gemeente)

Uw kerk, een open huis

Zaterdag 31 december 2017

Hoe welkom voelt u zich in de kerk? Als u al jarenlang naar de kerk gaat, zal het voor u vanzelfsprekend zijn om over de drempel van de kerk te stappen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen in Nederland. De kerk als gastvrije plek voor alle mensen. Dat is waar we bij de Protestantse Kerk naar verlangen en aan willen werken.

Daarom staat in 2018 het thema 'Een open huis' centraal. In het nieuwe jaar gaan we samen nadenken over en werken aan een kerk zonder drempels. Een kerk die mensen ontvangt die anders nooit over de kerkdrempel stappen en die over grenzen heen uitreikt naar mensen die onze steun nodig hebben. Een kerk die verbindend en gastvrij aanwezig is in de samenleving. Om zo'n kerk te zijn is moed, creativiteit, geloof én geld nodig. Alleen dankzij uw steun en gebed kunnen we een open huis zijn voor anderen. Doet u met ons mee?

Ook uw bijdragen aan collecten voor missionaire initiatieven of voor het jeugdwerk door het jaar heen dragen bij aan de kerk als een open huis. Met de opbrengsten organiseren we verbindende activiteiten waar jong en oud welkom zijn. Dezelfde liefde en gastvrijheid willen we ook

tonen aan mensen ver buiten onze kerkmuren. We zien om naar kwetsbare mensen die lijden onder oorlog en geweld, eenzaamheid of discriminatie. We helpen gemeenschappen van christenen in andere landen om een open huis te zijn voor elkaar en anderen. Middels gebed en de collecten voor werelddiaconaat en zending.

Met uw gif aan deze eindejaarscollecte draagt u bij aan een kerk die gastvrij en open midden in de samenleving staat!

Uw bijdrage komt ten goede aan een bestemming of activiteit die we als kerkenraad zorgvuldig uitkiezen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de kerkenraadsleden.

Als kerkenraad danken u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

U kunt:

- Een gif doen tijdens de collecte in de oudejaarsdienst.
- De bijgesloten enveloppe afgeven aan onze vrijwilliger(ster), die begin januari bij u langs komt.
- Overmaken op ons bankrekeningnummer
NL92 FVLB 0699 9460 93

Uitsluitend bij diegenen die in het verleden positief hebben gereageerd, worden de antwoordenvoloppen afgehaald.

Wilt u dit jaar of vanaf nu ook meedoen dan kunt u:

De enveloppe afgeven bij kerkrentmeester:
Bertha Doorten, Midden 106 A.

of

Een bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer
NL92 FVLB 0699 9460 93 ondervermelding van
'eindejaarscollecte'

Vanuit de kerkenraad.

Zoals al uit het stukje 'Kerk Wapserveen stopt?' in deze Klokkenstoel blijkt, is het zeer de vraag of onze kerk het volgende decennium nog gaat beleven. Het is nu tijd om te bepalen wat we gaan doen.

Welke zijn de mogelijkheden die resteren? Bij deze een korte opsomming

1. Opgaan in een buurgemeente

Wanneer een gemeente te zwak is om te blijven bestaan, bijvoorbeeld omdat er geen kerkenraad meer gevormd kan worden of geen (deeltijd)voorganger meer kan worden beroepen, wordt gezocht naar een samenvoeging van deze gemeente met een buurgemeente. Dat is vaak een goede oplossing, maar niet altijd. De buurgemeente kan dezelfde problemen hebben. Twee zwakke gemeentes bij elkaar voegen levert nog steeds een zwakke gemeente op. Het is dan een manier om tijd te rekken, maar de uitkomst is hetzelfde.

2. Doorgaan met een lege kerk

Gemeenten kunnen om verschillende redenen dan ook afzien van samenvoeging en proberen het kerk-zijn

voort te zetten. Dat kan in Wapserveen omdat er nog genoeg (land)goederen en geldmiddelen tot het vermogen van de kerk behoren. Er is nog wel budget om een voorganger te bekostigen, maar er is nauwelijks meer een kerkenraad en er zijn nog slechts zeer weinig actieve kerkleden en welke voorganger wilt verbonden zijn aan een lege kerk?

3. Opheffen

Ook opheffen van een gemeente is een mogelijkheid, zonder dat hiermee van een vereniging of samenvoeging sprake is. Hiermee wordt aangegeven dat de samenkomst op déze plaats, onder verantwoordelijkheid van een kerkenraad, ophoudt. Dit is voor de betrokken mensen die het jarenlang hebben volgehouden een verdrietige zaak.

Met opheffen alleen kan niet worden volstaan. Er zal nagedacht moeten worden door 'de kerk' hoe nu verder, ook in een plaats waar de reguliere kerkdienst en de georganiseerde gemeente is verdwenen. Het kan zijn dat het opheffen van regulier kerkzijn de ruimte schept voor een andere presentie van de kerk. Te denken valt aan een huisgemeente of een pioniersplaats. Het zou ook kunnen zijn dat leden van de kerk zich aansluiten bij een kerkgemeenschap op een andere plaats.

Opheffen

Wie heft een gemeente op? Lichtvaardig een gemeente opheffen past op geen enkele manier bij ons kerk-zijn. Het is duidelijk dat het opheffen van een gemeente om zorgvuldigheid vraagt, waarbij de stem van de betreffende gemeente gewicht in de schaal legt. Het zal erom gaan tot het inzicht te komen, ook bij de leden en kerkenraad van de betreffende gemeente, dat opheffen niet alleen als een verlies

moet worden gezien, maar als een manier om als kerk anders verder te gaan.

Opheffen, en dan?

Wat moet er gebeuren nadat er een besluit is tot opheffen van een gemeente? Wat gebeurt er dan met de leden? Er zijn twee mogelijkheden. Mogelijkheid 1 heeft als uitgangspunt dat de opgeheven gemeente in juridische zin wordt samengevoegd met een buurgemeente. De leden van de opgeheven gemeente die niet voor een andere gemeente hebben gekozen, worden ingeschreven bij deze gemeente. Het is aan de kerkenraad van deze gemeente hoe gestalte te geven aan de verantwoordelijkheid voor deze leden. In dit geval valt het vermogen van de opgeheven gemeente toe aan de samengevoegde gemeente, maar is geoormerkt geld en zal geheel ten goede moeten komen aan de missionaire en pastorale arbeid, in het bijzonder gericht op de plaats waar de opgeheven gemeente was gevestigd. [Het ligt in de rede dat deze oormerking aan een termijn van jaren gebonden is.] Wel dienen diaconale gelden blijvend voor diaconaat bestemd te worden. De opgeheven gemeente krijgt inspraak over deze bestemming. Mocht er aan deze mogelijkheid 1 bij nader inzien bezwaren kleven, dan is een mogelijkheid 2 dat de gemeente niet in juridische zin samengevoegd maar simpelweg ophoudt te bestaan. Gemeenteleden van de opgeheven plaats die geen keuze maken voor een andere gemeente, worden ingeschreven in het landelijk register onder vermelding: lid van de voormalige gemeente X. Het gaat hierbij om een noodmaatregel, waarbij gemeenteleden voorlopig worden 'bewaard' in de landelijke registratie, totdat zij weer een keuze maken om met een gemeente mee te leven. Het eventuele vermogen van de opgeheven plaats valt toe aan de regionale classis en wordt geheel bestemd voor de missionaire en pastorale arbeid, in het bijzonder gericht op de plaats waar de opgeheven gemeente was gevestigd. Ook in

dit geval krijgt de opgeheven gemeente inspraak over de bestemming.

Of nu mogelijkheid 1 of 2 zijn beslag krijgt, duidelijk is dat de kerkelijke vermogens die eventueel over zijn in principe ten goede komen aan de voortgaande presentie van de kerk in het gebied van de gemeente. Het is geormerkt geld, dat aangewend wordt voor stimulering van het kerkelijk leven in de regio.

Wat gaan we doen?

Daarbij hebben we uw hulp nodig. Dat gaan we en kunnen we niet alleen als kerkenraad beslissen. Bij deze dan ook de dringende oproep om 15 januari naar de Wiekslag te komen om onze opties gezamenlijk te bespreken.

Gemeenteavond.

(Diaconaal project van Diever en Wapserveen)

Maandagavond 26 februari 2018 zal er een gemeenteavond zijn samen met de Hervormde Gemeente Diever.

In 2017 en 2018 is ons gezamenlijk project het steunen van de Stichting Jarige Job.

Op deze avond komt er iemand van de Stichting Jarige Job vertellen over hun werkzaamheden.

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 60.000 kinderen in Nederland sociaal worden uitgesloten omdat ze opgroeien in armoede. Ze zitten niet op een sport, niet op muzikles, gaan niet mee met schooluitjes en vieren nooit hun verjaardag.

Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert deze kinderen op een leuke verjaardag. Jarige Job geeft geen geld maar een verjaardagsbox ter waarde van € 35,-. Stichting Jarige Job is landelijk actief en werkt samen

met maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de meest kwetsbare kinderen van de Nederlandse samenleving.
U bent van harte uitgenodigd!

Locatie: kerk Wapserveen

Aanvang: 20.00u

Vanuit de diaconie

Giften december 2017

25,- euro Internationale kinderhulp Nederland

50,- euro Kerk in Actie Kinderen in de knel advent 2017

50,- euro ZOA vluchtelingenzorg

25,- euro Edukans, onderwijs in ontwikkelingslanden

25,- euro Lilianefonds

Vorbij

Vorbij de wolk
van mijn verdriet
licht jouw gelaat
soms even op
Je bent ver weg
en toch dichtbij
het licht
dat jou omgeeft
is ook in mij
Wanneer ik bid,
ik geloof in de Liefde
ik geloof in het Leven
ik geloof in het Licht

waarin jij woont voorgoed
 Voorbij de wolk
 van mijn verdriet
 raakt tijd
 de eeuwigheid

(Caritas van Houdt)

COLLECTENOPBRENSGSTEN			
10	september	16,00	Plaatselijk diaconie
		16,45	PKN/Jeugdwerk JOP
24	september	14,40	Plaatselijk diaconie
		12,60	PKN/vredeswerk
08	oktober	15,80	Plaatselijk diaconie
		13,65	Kerk en Israël
05	november	108,40	project samen met Diever/ Jarige Job
GIFTEN			
			--
	€ 25,00	bloemenfonds	--
	€ 50,00	algemene gift	

Overzicht Collectedoelen

17	december	Plaatselijke diaconie Missionair Werk & Kerkgroei
----	----------	--

		advent
25	december	Gez. Project met Diever 'De Jarige Job'
31	december	Gebruikelijke eindejaarscollecte
07	januari	Plaatselijke diaconie Kerkrentmeesters/plaatselijk
21	januari	Plaatselijke diaconie PKN/Oecomene
04	februari	Kerk in Actie /Werelddiaconaat kerkrentmeesters/plaatselijk
18	februari	Gezamenlijk project met Diever 'De jarige Job'
04	maart	Kerk in Actie/40 dagen tijd Catechese en Educatie

Korte toelichting bijzondere collecten

17 december

COLLECTE MISSIONAIR WERK EN KERKGROEI

Help de nieuwe kerk in Drachten

Pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden met de protestantse wijkgemeente Oase, wil een plek zijn voor tieners én hun ouders. Jan-Willem ten Hove, een van de twee pioniers: "Het is van belang dat het geloof thuis voeding krijgt en gestimuleerd wordt."

Zoals in veel gemeenten haakten tieners af. "We zijn al eens begonnen met andere diensten, maar dat werkte niet. We doen het nu anders. Als je tieners wilt bereiken, moet je hen serieus nemen en een relatie met hen opbouwen." Tieners ontmoeten

elkaar tweewekelijks en bezoeken samen festivals of de EO-Jongerendag. "Voorop staat dat we niet 'entertainen'. Tieners moeten vooral zelf actief worden." De ouders lezen samen in één jaar de Bijbel en delen dingen via een Whatsapp-groep. De collecte maakt pioniersplekken als Yours!, waar leven en geloven gedeeld wordt, mogelijk.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

21 januari

**ZONDAG VOOR DE EENHEID: COLLECTE OECUMENE
NEDERLAND**

Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. SKIN (Samen Kerk in Nederland), de landelijke vereniging van met een toerustingscursus voor kerkleiders en hulp bij het opzetten en versterken van lokale en regionale interkerkelijke netwerken. SKIN wil internationale kerken met elkaar, maar ook met autochtone Nederlandse kerken verbinden. SKIN hoopt dat daarmee de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt, als getuigenis naar onze samenleving.

Ook werkt SKIN samen met de Vrije Universiteit aan een postdoctorale ambtsopleiding voor leiders van internationale kerken en vergroot SKIN de zichtbaarheid van deze kerken door hen te presenteren naar andere kerken, (christelijke) organisaties, media, overheid, politiek en samenleving.

Collecteer mee zodat SKIN migrantenkerken kan ondersteunen om ten volle kerk te zijn.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

04 februari

GHANA

COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)

In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in

het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen.

Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin

en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis. www.kerkinactie.nl/kindslaven

Samen collecteren we omdat we geloven in delen

Samen zijn we de kerk in actie. We geloven dat we geroepen zijn om te delen in gebed, in solidariteit en in gaven. Door te collecteren voor zending en (wereld)diaconaat maken we concreet dat we geloven in delen.

COLLECTEN KERK IN ACTIE

04 maart

PAPOEA

COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)

Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Overall in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in de volgende generaties doorgaat.

www.kerkinactie.nl/40dagentIJD

COLLECTE CATECHESE EN EDUCATIE

Nederland Nederland

Opleiding om meer missionair kerk te zijn

Hoe ben je kerk naar buiten? Hoe leg je verbinding met mensen en groepen aan de rand van de kerk? Er is steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk, maar onze cultuur en context vragen om nieuwe wegen om hieraan gestalte te geven. Hoe vind je die wegen? De tweejarige opleiding Missionaire Specialisatie leidt predikanten en kerkelijk werkers op om samen met de gemeente vorm te geven aan meer missionair kerk zijn. De opleiding wordt verzorgd door het Protestantse Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE), het scholingsinstituut van de Protestantse Kerk. Deelnemers trekken twee jaar lang tijdens een- of tweedaagse bijeenkomsten intensief met elkaar op. Met de bijdragen via deze collecte kan het PCTE deze en andere vormen van training aanbieden.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

Bezoekt U ook eens onze website:
www.kerk-wapserveen.nl

Goed om te weten.....

Als uzelf eens een gift zou willen geven aan of via de kerk dan kan dat natuurlijk. Het banknummer van de Diaconie Prot. Gem. Wapserveen is:

NL79 RABO 0361 2484 58

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds, vermeldt dat dan bij uw gift.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:

NL92 FVLB 0699 9460 93

Preekdiensten DIEVER

17 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	
24 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	
24 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	Kerstnachtdienst m.m.v. Vogido
25 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	
31 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	
07 jan.	Ds. F.Damman-Verboom	
14 jan.	Mw. Van de Bunt	Beilen
21 jan.	Ds. F.Damman-Verboom	Viering H.A.
28 jan.	Ds. F.Damman-Verboom	

04 febr.	Ds. F.Damman-Verboom	Gez.dienst in Wapserveen
11 febr.	PancratiusCantorij	Morgengebed
18 febr.	Ds. F.Damman-Verboom	Viering H.A.
25 febr.	Ds. F.Damman-Verboom	
04 mrt.	Ds. F.Damman-Verboom.	
11 mrt.	PancratiusCantorij	Morgengebed
18 mrt.	Ds.Stap	Gez.Dienst GK
25 mrt.	Ds. F.Damman-Verboom	In Dwingeloo



Adressen

Hendrik Westenbrink	v. Helomaweg 6 8351 HT Wapserveen	321483	westenbrinkhendrik@kpnplanet.nl	Ouderling Kerkrentmeester Voorzitter
Bertha Doorten	Midden 106a 8351 HK Wapserveen	321236	doorten@hotmail.com	Ouderling Kerkrentmeester
Anja Benak	Midden 82 8351 HJ Wapserveen	320008	r.benak@tiscali.nl	Diaken
Roelof Verbeek	Oosteinde 70 8351 HH Wapserveen	344563	Verbeek59@kpnplanet.nl	Diaken
Nico Riegman	W.Dassenstr. 25// 8351GG Wapserveen	344534	n.riegman1@kpnplanet.nl	Ouderling Scriba
Harm Bolding	Veldkamp 34 7971 BE Havelte	06 1920 8303	Harm.bolding@ziggo.nl	Administratie kerkvoogdij
Janni Doeven	Molenstraat 33 7921 KL Zuidwolde	0528- 373118 06 129455 36	doeven@hccnet.nl	Kerkelijk werker Voorganger

Kostersgroep:

Albert v.d. Berg

J.v. Riemsdijkweg 9
7971 BP Havelte
(0521-343770)

Inge en Otto Janssen

Oude Dijk 16
8351 HS Wapserveen
(0521-320499)

Roelie Sol

Oosteinde 17
8351 HA Wapserveen
(0521- 321346)

Bezoekt U ook eens onze website:
www.kerk-wapserveen.nl