

Rond de Klokkenstoel



Protestantse Gemeente Wapserveen

Juni 2017

Stiltdienst:
op vrijdag
23 juni en
18 augustus
19.30 uur

**Gezamenlijke
dienst op
27 augustus
m.m.v.
Djurre Dinkla**

Agenda

- 18 juni Mw. Janni Doeven
- 23 juni Stiltemeditatie om 19.30 u. Mw. Janni Doeven
- 2 juli Mw. Toke Hoekstra-Boot
- 16 juli Mw. Janni Doeven Na afloop: **Picknick!**
- 30 juli Ds. Klaas Douwes
- 13 aug. Mw. Janni Doeven
- 18 aug. Stiltemeditatie om 19.30 u. Mw. Janni Doeven
- 27 aug. **Gez. dienst** te Diever m.m.v
de heer **Djurre Dinkla** (oud-huisarts),
ds. F. Damman en mw. Janni Doeven
- 9 sept. Open Monumentendag (zie website)
- 10 sept. Open Monumentendag (zie website)
- 10 sept. Mw. Janni Doeven
- 24 sept. Mw. Janni Doeven
- 8 okt. Dhr. Ralph Scheurwater

* Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen om 10.00 u.

Tijdens mijn vakantie op Terschelling ga ik graag naar het kerkje in Hoorn of Midsland. Eerder kon ik kiezen maar omdat ook daar, net als in veel andere streken, krimp dwingt tot gezamenlijkheid wordt er nu voor mij bepaald welk kerkje het wordt. De vaste predikant aldaar Ernst Zoomers, die ik graag hoor, was tijdens mijn verblijf helaas met vakantie. Ja, waarom ik wel en hij niet. Ik vind het altijd weer een bijzondere ervaring om vanaf een bank een kerkdienst mee te maken. De predikant van die zondag was niet meer de jongste en zijn verhaal ging helaas nogal langs mij heen, zo kan het gaan. Ach en wat geeft dat. Het gewoon zitten tussen die oude muren, wat regels zingen, de vriendelijke begroeting bij binnenkomst, het paadje tussen de graven naar de deur, de tonen van het orgel – dan eens ingetogen en dan weer uitbundig – dat alles bij elkaar bracht mij genoeg voor die dag. Iedereen die weleens een dienst heeft bezocht, weet mogelijk wat ik bedoel. Voor mij is het een moment van tot rust komen, van bezinning en ook van ervaren dat zich een bepaalde zachtheid kan aandienen. Ik loop anders over dat paadje terug dan heen. De inhoud van de dienst in Midsland haakte meer aan. Het ging over een biddende tollenaar en een biddende farizeeër. In termen van nu zou je kunnen zeggen over een grote graaier en een geestelijke. Jezus koos voor de grote graaier. In het nieuwe liedboek staat een lied waaraan ik moest denken:

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

De speelsheid, de ruimte, dat het soms ook zo anders kan zijn dan je hoopte, dat je je hele leven lang zoekt naar wat er nou eigenlijk toe doet en slechts zo nu en dan het begin van een antwoord ervaart. Niet in woorden maar in (be-) leven. De derde zondag van mijn vakantie ging ik niet naar de kerk. De vaste predikant bleef maar op vakantie. De zon scheen opperbest. Er was een leuke kofferbakmarkt 's ochtends en die won het.

Janni Doeven

Terugblik

Tijdens de **dialectdienst** op 19 maart trakteerden de 'Dansers van Nu' ons voor de tweede keer op een optreden. Er was veel belangstelling voor deze dienst in het dialect. Aaldert Duiven heeft die morgen een korte overdenking gehouden over psalm 104: 24 'Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt U met wijsheid gemaakt.



Aaldert Duiven loopt terug naar zijn zitplaats

Dinsdagmorgen 28 maart was er een **gespreksmorgen** met als thema 'Toekomst'. Vragen zoals: Hoe kijk je (in het algemeen) tegen de toekomst aan (bezorgd, onzeker, vol vertrouwen)?, Ben je, als het om de toekomst gaat, een planner of een afwachter?, Een kind heeft het leven nog voor zich, is verwachtingsvol; later als ik groot ben! Fantasieën, dromen, plannen idealen, verwachtingen. Had je dat vroeger ook? En is het gegaan zoals je had verwacht?, Wat wil je nog graag eens een keer doen (bucketlist)? Geloof je in een toekomst na dit leven? Al met al hebben we juist veel over vroeger gepraat, over wat ons leven heeft gevormd en bepaald. Alles wat resoneert als het om onze toekomst gaat. Huub Oosterhuis verwoordde dat eens als volgt: 'Gaandeweg het leven blijkt dat wat je achter de rug hebt ook nog vóór je ligt; dat je veel van je verleden nog moet verwerken en een plaats geven in een toekomstig bestaan.' Verleden, heden en toekomst zijn nauw met elkaar verbonden.

Palmpasen werkte alles mee. Het was prachtig weer. Er waren veel kinderen in de kerk. Er kwam nog een kip langs die maar niet begreep wat hazen met eieren moeten. De kinderen hebben rond de kerk eieren gezocht. Het was gewoon weer fijn!

Witte Donderdag was er, evenals andere jaren, een klein groepje aanwezig. In een kring zaten we om de grote tafels heen en gaven elkaar brood en wijn. Helga Stein van Callenfels (dwarsfluit) en Jannie Stukker (orgel) speelden bijpassende stemmige muziek.



Ieder leven kent gebrokenheid

Tijdens **Paasmorgen** klonk onderstaand gedicht:

Ik was te Cadzand aan het strand
getuige van een misverstand,
toen ik twee golven hoorde spreken
precies voordat ze zouden breken.
De ene riep: 'Het is gedaan,
wij zullen hier te pletter slaan!'
De ander zei beslist: 'Welnee,
je bent geen golf, je bent de zee.'

uit: *Je bent de zee, Hein Stufkens*

Meeleven met elkaar

Roelof Schiphorst is na bijna 8 maanden weer thuis, dat is een heel goed bericht. Roelie Waaijer verblijft, na een ongelukkige val, voor revalidatie tot medio september in Reggersoord (Reggersweg 1, 7943 KC Meppel). Zo nu en dan mag zij een dagje naar huis. Zij heeft mij gevraagd haar groeten over te brengen aan de Wapservenens, bij dezen.

Ralph Scheurwater, gewaardeerd gastvoorganger, was helaas door ziekte gedwongen de Pinksterdienst af te zeggen. Hij is op dit moment ernstig ziek en ondergaat hiervoor de nodige behandelingen. We hopen van harte dat deze hem goed zullen doen. Mocht iemand hem een kaartje willen sturen. Zijn adres is: Bossinkkamp 10, 7683 SL Den Ham

Stiltediensten: 23 juni en 18 augustus

Ook deze zomer zijn er twee stiltediensten op vrijdagavonden, te weten 23 juni en 18 augustus. Nieuw is dat we dit jaar **na afloop** van deze diensten de mogelijkheid bieden om een kopje koffie of thee te blijven drinken. De aanvangstijd is half 8. Van harte welkom!

Zondag 16 juli: Picknick!

Zondag 16 juli is er na afloop van de dienst een picknick. Dit jaar zal deze plaatsvinden op het erf van de familie Ruiterkamp, Oosteinde 5. Hoe was het ook alweer? Iedereen die komt, neemt wat mee. Tot nu toe heeft dat ieder jaar nog een heerlijke tafel aan hapjes en drankjes opgeleverd! Dit is een gezamenlijke activiteit van Wapserveen en Diever. Iedereen is **van harte uitgenodigd!** Welkom!

IN MEMORIAM

Annie Bruins - Hummel *24-4-1939 - †20-5-2017

Op de rouwkaart staan haar woorden: 'Al het mooie hier op deze wereld is door een vreselijke, oneerlijke ziekte voor mij nu afgelopen. Wat wilde ik graag hier bij jullie blijven.'

Annie, geboren op 24 april 1939, dochter van Albert Hummel en Grietje Tijmes, groeide op in Spier. Haar ouders hadden een smederij annex rijwielzaak. Het gezin werd uitgebreid met Hennie, Geertje en Arend. Ze bezocht de lagere school in Wijster. De eerste jaren moest ze daar lopend naar toe, zo'n vier kilometer. Fietsen waren er nog nauwelijks. Het ging goed op school. Na de lagere school doorliep Annie de Ulo en daarna de vormingsklas, want ze wilde onderwijzeres worden maar dat liep anders. De directeur van het arbeidsbureau, een goede bekende, bood aan dat Annie bij hem kon komen

werken en zo gebeurde. Op 17 jarige leeftijd ontmoette Annie Koert, 18 jaar oud en soldaat. Allebei wilden ze zelfstandig ondernemer worden. Annie haalde het middenstandsdiploma met prima cijfers! Tegenover de smederij van Annie's ouders was een café met kruidenierswinkel, dat leek hen wel wat. Het werd een kruidenierszaak met café in Wapserveen. Eerst huurden ze het van de familie Hartsuiker en na 10 jaar konden ze het kopen. Annie heeft toen nog het diploma kruidenier en caféslijterij gehaald. Die jaren zijn intensief geweest. Op de gekste tijden klaarstaan. Laat in de nacht nog in de keuken wat klaarmaken voor wie trek had gekregen. Ze deed het. Annie kende bijna iedereen en bijna iedereen kende haar. Ze heeft veel gezien en gehoord en met dat alles is ze heel integer omgegaan. Bezoekers werden niet alleen hartelijk ontvangen. Ze konden er ook op rekenen dat hun verhaal met lief en leed veilig was bij haar. Ze zat graag aan de bezoekerskant van de bar, tussen de mensen. Uiteindelijk hebben Koert en Annie 28 jaar lang de kruidenierszaak gehad en het café nog 10 jaar langer. Annie had nu tijd om te wandelen, mee te doen met gym, volksdansen, het kaartclubje, de breiclub en te zingen in het Koor van Streek. Annie ging graag naar de kerk. Ze sprak daar niet veel over, want op de een of andere manier dacht ze dat anderen dat misschien raar zouden vinden: een café hebben en naar de kerk gaan, gaat dat wel samen? Toch ging ze gewoon en hielp mee kussentjes te maken voor de banken. Op een van de kussentjes staan haar initialen. De laatste maanden van haar leven waren zoals Annie zelf was: heel bijzonder en heel gewoon. Ze vond het ontzettend fijn dat Greetje vaak bij haar kwam, vaak dikwijls met Leo en de jongens. 'Mooi toch om met je dochter samen te zijn', zo bracht ze dat onder woorden en als Greetje dan weer naar huis ging, zei ze weleens: 'Doe je voorzichtig, maak je geen ongelukken, want dat kunnen we er nu niet bij gebruiken.' Het is fantastisch hoe haar gezin voor haar heeft gezorgd. Vaak vertelde ze de beste verzorging had die ze zich maar kon wensen. Ook de hechte banden met

Annie's familie zijn waardevol voor haar geweest. In de vroege uren van de nacht is Annie ingeslapen en nu is haar leven voorbij. En na dit leven? We hebben erover gepraat met twijfel en hoop. Het is misschien vreemd om te schrijven maar ze genoot van het slapen, het even weg zijn van alles. En zo zei ze eens: 'Misschien is dood zijn wel hetzelfde als heerlijk diep slapen en dan vind ik het niet erg. Daar heb je immers geen weet van.' Natuurlijk wist ze maar al te goed dat het voor wie ze achterliet wel erg zou zijn. Klaas noemde het vaak. Hij legde voor hem en haar de vinger op de zere plek, want ze wilde nog zo graag leven.

JD

Op vrijdag 26 mei om 15.00 uur vond de afscheidsbijeenkomst plaats in Meppel. Tot die tijd was Annie thuis opgebaard geweest en zo was het een heel bijzonder moment waarop de kist door Klaas, Leo, Ivo en Max het huis uit werd gedragen. Het afscheid werd bijgewoond door ongeveer 240 mensen, van wie er velen dus moesten staan. Annie zelf had in grote lijnen aangegeven hoe het afscheid er uit moest zien en welke muziek er gedraaid moest worden. Dochter Greetje hield een mooie warme toespraak; het Koor van Streek, waar Annie zo graag in meedeed, zong "Onder de oude lindeboom". Heel ontroerend was het lied "Alles in het leven duurt maar even" gezongen door Het Duo Onbekend, omdat Klaas dat staande naast de kist meezong. Omdat Janni Doeven op vakantie was, had de familie mij gevraagd het afscheid te leiden. Dat heb ik in dankbaarheid gedaan: als buurvrouw was het mij een eer dit te mogen doen. Wij zijn dankbaar dat wij allen, Koert, Klaas, Greetje, Leo, Ivo en Max, broer en zussen, schoonzussen, zwagers, en allen die haar gekend hebben, deel hebben mogen uitmaken van Annie's leven. Wij zijn dankbaar dat Annie in ons allen zal voortleven en dat alle herinneringen aan haar ons de steun zullen geven om haar afwezigheid te dragen. Annie, dankjewel voor het licht dat je was en altijd zult zijn in ons leven. Rust in vrede.

Jiun de Wit

Open Monumentendag

Zaterdag 9 en zondag 10 september is het weer Open Monumentendag. Voor 2017 is als thema gekozen: 'Boeren, burgers en buitenlui'.



Herhaalde oproep: Wie heeft er zin en tijd om samen met een aantal anderen te bedenken wat we die dagen zoal met elkaar in en rond het kerkje kunnen doen? Het idee is om die dagen niet alleen de kerk open te stellen maar ook een extra activiteit of activiteiten aan te bieden. **Aanmelden** kan bij leden van de **kerkenraad!**

Foto's gevraagd

Voor de beide Open Monumentendagen willen we graag een diashow maken. Wie heeft er nog (oude) foto's van het kerkje en omgeving die wij mogen scannen? Zelf scannen en toesturen is uiteraard ook mogelijk (doeven@hccnet.nl)



Piano gezocht

Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt en een kerk een piano. Enige tijd geleden wilde iemand graag een pianoconcertje in onze kerk geven maar ... er is geen piano. Ons toch al zeer aantrekkelijke kerkje zou nog aantrekkelijker worden als er een piano zou zijn. Mocht er ergens een piano behoorlijk in de weg staan, dan is er ruimte te over op Oosteinde 31!

Boekentip: Achtendertig nachten van Janne Ijmker

Vlak voor mijn vakantie mocht ik van een gemeentelid dit boek lenen. Ik wil er graag iets over schrijven omdat ik verwacht dat meer mensen dit boek de moeite waard zullen vinden om te lezen. Het boek gaat over een jonge vrouw, Elsjen Roelofs, die opgroeit in Doldersum. Elsjen kent maar weinig 'eigen leven'. Haar vader overlijdt als ze nog heel jong is, haar moeder is psychisch niet sterk en Otie (grootmoeder) regeert met harde hand het gezin. Standsverschillen spelen een belangrijke rol in de gemeenschap waar zij woont. Als dochter van een volboer is een huwelijk met een keuterboer vrijwel uitgesloten. Haar plek in het gezin, in haar huwelijk, in de samenleving is marginaal. Toch leeft er een wereld in haar die zich wil uitdrukken. Als ze in de gevangenis te Assen belandt, bouwt ze, zij het moeizaam, een relatie op met haar verzorgster en schrijft ze het verhaal van haar leven. Het verblijf in de gevangenis brengt Elsjen dicht bij zichzelf. Werkend in Wapserveen waren veel elementen en plaatsen in dit verhaal mij vertrouwd. Wonend moet dat waarschijnlijk nog sterker het geval zijn. Vledder en Wapserveen worden in het boek genoemd en ook het kerkje van Wapserveen komt op aan bod. Het verhaal speelt zich af in de tweede helft van de 18^e eeuw. De schrijfster, Janne Ijmker, heeft enige jaren in Wapserveen gewoond. Zij heeft geprobeerd zo dicht mogelijk bij de haar bekende feiten te blijven. Het verhaal is goeddeels waar gebeurd. Uiteraard heeft zij zich ook vrijheden veroorloofd. **-JD**

Wat de toekomst brenge moge....

Er was geen lange inleiding, we hebben niet uitgebreid koffie gedronken en tijdens het tweede kopje koffie discussieerden we gewoon verder, maar we hadden tijd te kort om de tien vragen over de toekomst te beantwoorden. Jammer eigenlijk want ook de laatste vraag was zo belangrijk: Geloof je in een toekomst na dit leven, een weerzien met wie je lief was? Wat zou daarop ons antwoord zijn geweest?

Er was niet echt een jonkie in ons gespreksgezelschap; ik schat de meesten ruim in de zestig. Misschien daardoor waren de gesprekken intens, betrokken en met respect voor ieders mening. De politici zouden een voorbeeld aan ons kunnen nemen.

Er werd serieus gedebatteerd en werd hartelijk gelachen. Op de vraag of we nog wensen hadden op onze bucketlist kwam een verrassende wens, een reis met de Trans Siberian Express, bij de ander een fietstocht en naar de eerste kieviten luisteren.

Zo'n ochtend geeft veel goeds, niet alleen tijdens de gesprekken, maar zeker ook door alle antwoorden waar je nog over na kunt denken.

dieneke smink

COLLECTENOPBRENSGSTEN			
11	december	18,00	Diaconie/plaatselijk 15,05 PKN/Pastoraat
19	februari	205,00	Project jarige Job/diaconaal project samen met Diever
19	maart	148,15	landelijk project giro 555
09	april	15,30	Kerk in Actie 16,40 PKN/Missionair werk-kerkgroei
16	april	21,50	diaconie/plaatselijk 20,90 PKN/Jeugdwerk JOP

Overzicht Collectedoelen

18	juni		Kerk in Actie/binnenlands diaconaat Kerkrentmeesters/plaatselijk
02	juli		Kerk in Actie PKN/Jeugdwerk JOP Zomer
16	juli		plaatselijk diaconie Kerkrentmeesters/plaatselijk
30	juli		Plaatselijke diaconie Kerkrentmeesters/plaatselijk
13	augustus		Kerk in Actie/zomerzending Kerkrentmeesters/plaatselijk
10	september		Plaatselijk diaconie PKN/Jeugdwerk JOP

Korte toelichting bijzondere collecten

18 juni

COLLECTE KERK IN ACTIE (BINNENLANDS DIACONAAT) Terugkeerhuis voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen helpen. Sinds 2009 heeft de stichting ook een Terugkeerhuis. Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op voorzieningen kunnen hier terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. INLIA helpt hen om alvast een netwerk in het land van herkomst op te bouwen en voorbereidingen te treffen voor huisvesting en werk. Voor de hulp die INLIA biedt is veel geld nodig. Uw steun via deze collecte is dan ook van groot belang.

www.kerkinactie.nl/terugkeerhuis

02 juli

COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT) Hulp voor straatkinderen en hun ouders

In de Colombiaanse stad Medellin leven duizenden kinderen op straat. Zij komen veelal uit gebroken gezinnen en zijn opgegroeid met armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel straatkinderen hebben een laag zelfbeeld en geen toekomstperspectief. Zij lopen een groot risico te worden meegezogen in criminele activiteiten. Met sport en spel vergroot de Stichting Straatkinderen Medellin het zelfvertrouwen van straatkinderen, en hun vertrouwen in anderen. Ook leren kinderen communiceren en conflicten oplossen. Daarnaast werkt de

stichting aan het herstel of verbeteren van het contact met ouders. In 2017 wil de stichting 450 straatkinderen helpen. Collecteert u mee om dit mogelijk te maken?

www.kerkinactie.nl/straatkinderencolombia

COLLECTE JEUGDWERK

Geen afscheidsfeestjes meer

Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan. Dat ze ... afscheid nemen. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat tussen 'erg betrokken zijn' tot 'het zou leuk zijn als we je nog eens zien'. In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en jongeren veel minder. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om 100%

van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Help dit werk mogelijk maken!

www.jop.nl/collecte

13 augustus

COLLECTE KERK IN ACTIE (ZENDING)

Kinderen in Egypte leren via quiz meer over de Bijbel

Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de

vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo'n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4,-.

Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.

www.kerkinactie.nl/bijbelquizegypte

10 september

COLLECTE JEUGDWERK

Waar generaties elkaar ontmoeten

“Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten. En wat jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!

www.jop.nl/collecte

Preekdiensten DIEVER

25 juni	Mw. S.A. Grit	Smilde
02 juli	Ds. N.K.Mos	Wassenaar
09 juli	Ds. F.Damman-Verboom	
16 juli	Ds .F.Damman-Verboom	
23 juli	Mw. B.v.d.Brink-Smit	De Wijk
30 juli	Ds. F.Damman-Verboom	
06 aug.	Ds. F.Damman-Verboom	
13 aug.	Ds. B. Metselaar	Beilen
20 aug.	Ds. F.Damman-Verboom	
27 aug	Gezamenlijke dienst met Wapserveen	Ds. F.Damman-Verboom en mw. J. Doeven
03 sept.	Ds .F.Damman-Verboom	
10 sept.	Morgengebed /m.m.v.	De Pancratiuscantorij
17 sept.	Ds. F.Damman-Verboom	
24 sept.	Ds. F.Damman-Verboom	
01 okt.	Dhr. Wout Oosterkamp	
08 okt.	Ds. F.Damman-Verboom	
15 okt.	Gezamenlijke dienst in de	Gereformeerde kerk

Bezoekt U ook eens onze website:
www.kerk-wapserveen.nl

Goed om te weten.....

Als uzelf eens een gift zou willen geven aan of via de kerk dan kan dat natuurlijk. Het banknummer van de Diaconie Prot. Gem. Wapserveen is:
NL79 RABO 0361 2484 58

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds, vermeldt dat dan bij uw gift.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:
NL92 FVLB 0699 9460 93

Adressen

Hendrik Westenbrink	v. Helomaweg 6 8351 HT Wapserveen	321483	h.westenbrink@kpnplanet.nl	Ouderling Kerkrentmeester Voorzitter
Bertha Doorten	Midden 106a 8351 HK Wapserveen	321236	doorten@hotmail.com	Ouderling Kerkrentmeester
Anja Benak	Midden 82 8351 HJ Wapserveen	320008	r.benak@tiscali.nl	Diaken
Roelof Verbeek	Oosteinde 70 8351 HH Wapserveen	344563	Verbeek59@kpnplanet.nl	Diaken
Nico Riegman	W.Dassenstr. 25 8351GG Wapserveen	344534	n.riegman1@kpnplanet.nl	Ouderling Scriba
Harm Bolding	Veldkamp 34 7971 BE Havelte	341375	pkn-wapserveen@online.nl	Administratie kerkvoogdij
Janni Doeven	Molenstraat 33 7921 KL Zuidwolde	0528- 373118	doeven@hccnet.nl	Kerkelijk werker Voorganger

Kostersgroep:

Albert v.d. Berg

J.v. Riemsdijkweg 9
7971 BP Havelte
(0521-343770)

Inge en Otto Janssen

Oude Dijk 16
8351 HS Wapserveen
(0521-320499)

Roelie Sol

Oosteinde 17
8351 HA Wapserveen
(0521- 321346)

