

Agenda:

- | | |
|----------|---|
| 13 april | Mw. Janni Doeven
Palmpasen |
| 18 april | Mw. Janni Doeven
Goede Vrijdag, aanvang 19.30 u. |
| 20 april | Mw. Janni Doeven
Pasen, m.m.v. koperblazers VCE Westerveld |
| 4 mei | Mw. Toke Hoekstra-Boot |
| 11 mei | Excursie begraafplaats Diever om 14.00 u. |
| 18 mei | Dhr. Klaas Douwes |
| 1 juni | Ds. Sieny Wiersma |
| 8 juni | Pinksteren (Dorpsfeest, geen dienst) |
| 15 juni | Mw. Janni Doeven
Dialectdienst |
| 27 juni | Vrijdagavonddienst om 19.30 u.
Mw. Janni Doeven |

*Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen om 10.00 uur.

Van de redactie:

Terwijl we bezig zijn om de kopij te verzamelen voor het volgende kerkblad zien we door het raam een koolmezenstel druk in de weer om een nestkastje te inspecteren. Zou het aan hun wensen voldoen?

De volgende dag zijn ze er weer; het lijkt er alles op dat ze tot huur overgaan.

Erg mooi om dit zo vanuit onze keuken te mogen volgen.

In dit lentenummer vindt u weer een overzicht van de diensten, met op 13 april weer het Palmpasenfeest. We hopen dat het weer zich dan van de zonnige kant laat zien, zodat de kinderen in de lentezon achter de muziek aan van deze palmpaasoptocht kunnen genieten.

Het volgende kerkblad komt uit medio juni.

Graag rond 10 juni kopij inleveren.

Redactieadres: doorten@hotmail.com

Pasen

Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms, na bittere tranen, onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. Waar onderdijs een stukje moestuin lag met boerse rijtjes primula's verfraaid, zag ik, zondags getooid, een kindje staan. Het wees en wees en keek mij stralend aan. De maartse regen had het 's nachts gedaan: daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid.

Ida Gerhardt

Een stralend kind op Paasmorgen. Het wonder van de sterrenkers, het wonder dat het kind met eigen ogen aanschouwt. De kleine, onooglijke zaadjes, in die nog koude grond gedaan.

En dan, een paar dagen later, die zachte groene waas. Zijn eigen naam, als een waargemaakte belofte. Het tuintje waarin de sterrenkers bloeit, doet het kind stralen. Een gezaaide belofte die bewaarheid wordt. En op een dag zal het kind vaststellen dat de sterrenkers uitgebloeid is, zijn naam verwelkt, dat er nieuw zaad wordt gevormd. De doorgaande beweging van het leven. Wij leven niet van de Schepping af maar naar de Schepping toe. Het verhaal is weliswaar al verteld maar de voltrekking ligt nog in de toekomst. Het Scheppingsverhaal vertelt ons hoe wij mensen bedoeld zijn. Pasen nodigt uit om de lege plekken te overkomen, het doodse weer op te laten staan. Op te staan tegen wat versteend is, verkild. Alle gegeven leven ook werkelijk te leven.

JD

Korte terugblik

Het was fijn om in de laatste dagen van december zo veel mensen in de kerk te mogen ontvangen. Zowel de kerstnachtdienst, als de kerstgezinsdienst en de oudejaarsdienst werden goed bezocht. Bijzonder was het ook om dit alles in de zo mooi gerestaureerde kerk te beleven. Een gebouw kan veel doen en zeker een gebouw dat zo mooi is geworden.

Tijdens de kerstnachtdienst konden we genieten van koor 'Van Streek'. Het is altijd fijn om mensen van eigen streek te zien en in dit geval vooral te horen!

Wat waren ze leuk: de kerkmuizen op kerstochtend!

Misschien hebt u de foto's wel op de website gezien? Kerkmuizen hebben het niet zo op december maar het deed ook hen toch goed dat ook dit jaar Jozef, Maria en het kindje weer kwamen. De herders werden door de muizen ook hartelijk ontvangen. Laura Gorte, Judith Dolsma, Bram van Aartsen, Irina en Gerjan Janssen, Ylva en Ayla van Ligten en Else Benak nogmaals bedankt!

Tijdens de oudejaarsdienst was voelbaar dat mensen er kunnen zijn voor elkaar, dat verdriet kan worden gedeeld.

Na afloop van de nieuwjaarsdienst waren er knieperties en boerenjongens of -meisjes. Het was even wennen om met een kleiner gezelschap in de kerk te zijn. Vermoedelijk was iedereen nog een beetje aan het bijkomen van de decemberdagen. Hopelijk komen er begin 2015 iets meer mensen het glas heffen.

Dinsdag 18 maart was er, samen met Diever, een gespreksmorgen in het kerkje. Het thema was 'Over-leven met (een) gemis'. Er waren 11 belangstellenden, een mooi aantal voor een dergelijke gelegenheid. We hebben met elkaar gesproken over wat gemis van je vraagt, hoe je staande blijft, wat je troost, de reacties van mensen om je heen, je eigen reacties op gemis, het letterlijk voelen van de pijn die gemis soms met zich meebrengt. Er was veel herkenning over en weer en het was fijn om te merken dat er oprecht veel aandacht was voor elkaars verhalen. Wellicht dat deze ochtend een vervolg krijgt.

Vooruitblik

Binnenkort is het weer Palmpasen. De voorbereidingen zijn op dit moment in volle gang. Nico en ondergetekende hebben inmiddels al een klein sketchje bedacht. Er moet nog wel even worden geoefend. Het is altijd erg leuk als er kinderen in de kerk komen.

Goede Vrijdag is er 's avonds om 19.30 u. een dienst. Tijdens deze dienst is er ook avondmaal. Uit ervaring weet ik dat vrijzinnigen en avondmaal van nature niet echt samengaan. Goede Vrijdag is het stil in de kerk. Goede Vrijdag lijkt wel de tegenhanger van kerst. Waar kerst uitnodigt om naar de kerk te gaan, zet Goede Vrijdag eerder een rem op het hier naartoe komen. Wat is het dat mensen weerhoudt? Waar komt mijn eigen verlegenheid vandaan? Evenals de verticale lijn van het kruis zijn ook wij gespannen tussen hemel en aarde. De horizontale lijn verbindt ons met de ons omringende wereld, waarin iedere pool een tegenpool kent, niet enkel liefde, enkel ja, enkel gemeenschap maar ook haat, nee en eenzaamheid. Die tegenstellingen zitten in ieder mens en kunnen een mens verscheuren. Je zou het je kruis kunnen noemen. Je kunt het ook karma noemen, je lot of eenvoudigweg dat wat gebeurt. Hoe je het ook noemt, je ontkomt er niet aan om je er toe te moeten verhouden.

En juist de menselijkheid van Jezus komt tot uitdrukking in zijn lijden en sterven. Het vergaat Jezus niet anders dan het jou en mij vergaat. Jezus lijdt, zoals ook wij kunnen lijden en ook hij draagt zijn kruis, zoals wij het onze dragen. Lijden is een wezenlijk onderdeel van ons menselijk bestaan. Ieder mens is een gekruisigde, want er is geen mens die aan lijden ontkomt. In de tijd waarin wij nu leven is weinig plaats voor lijden. Lijden moet gelenigd, onvolkomenheden moeten weggewerkt. Onvolmaaktheid, of wat we voor onvolmaaktheid houden, mag het levenslicht niet zien. Ten diepste is het lijden altijd voelbaar, altijd aanwezig al is het maar in het weet hebben van onze kwetsbaarheid. Onze plannen en verwachtingen worden van tijd tot tijd doorkruist en dan lijden wij. Ook wij krijgen in ons leven kruisen te dragen. Elk kruis kent een snijpunt, waar de tegenstellingen elkaar raken, daar waar ze met elkaar worden verbonden en ons maken tot waarachtige

mensen. De maaltijd van Goede Vrijdag is eerst en vooral een herinnering aan het leven van Jezus, dat vol was van breken en delen. Door deze maaltijd verbinden wij ons met elkaar, door dat wat voor handen is te breken en te delen. En ook is er het 'nee' tegen de gebrokenheid van ons bestaan, het verlangen naar heelheid, naar een werkelijkheid voorbij de gebrokenheid. Bij dit alles staan we stil op Goede Vrijdag.

Met Pasen vieren we dat niet de dood maar het leven het laatste woord heeft. Koperblazers van VCE Westerveld (voormalig Vogido/Concordia/Excelsior) zullen een muzikale bijdrage aan deze dienst leveren. Misschien dat ze dit jaar ook een nummer vanaf de balustrade ten gehore kunnen brengen?

Excursie begraafplaats Diever zaterdag 10 mei

In het kader van ons jaarthema 'Over-leven met (een) gemis' hebben ds. Damman, Jans Tabak en ondergetekende enige tijd geleden de begraafplaats van Diever bezocht. Grafteksten en afbeeldingen op graven vertellen iets over de tijd, de geleefde tijd en vaak ook over degenen die er ter ruste zijn gelegd. In een tijdsbestek van ruim honderd jaar hebben grafteksten en afbeeldingen zich in een bepaalde richting ontwikkeld. Grafteksten vertellen verhalen, vertellen over een bepaalde kijk op het leven en dus ook op het sterven. Voor wie daar graag wat nader kennis van wil nemen, is er de mogelijkheid om zaterdag 10 mei gezamenlijk de begraafplaats van Diever (Groningerweg) te bezoeken. Er wordt verzameld bij de ingang van de begraafplaats om 14.00 u.

Laat het even weten als je van plan bent om te komen (0528-373118 of doeven@hccnet.nl).



Dialectdienst

Zondag 15 juni is er een dialectdienst, een dienst in de streektaal. De eerlijkheid gebiedt mij te schrijven dat ik wel een dialect beheers en dat dat ook heel dicht in de buurt komt van het Wapserveens maar 'glèzn, wèter en rëmn' waren nieuw voor mij toen ik hier kwam werken en ook ging ik niet hen Stienwiek maar naar Stienwiek toe. We zullen zien wat het wordt, in ieder geval een uitdaging. Iedereen met of zonder beheersing van het Wapserveens is van harte welkom die zondag!

IN MEMORIAM

Jantina Idserda-Drogt *24-3-1955 †23-12-2013

Jantina hield van 'het gewone leven'. Ze hield daarvan omdat ze zo goed beseftte hoe kostbaar 'het gewone leven' is, dat waar mensen zo gemakkelijk aan voorbij gaan; het in de tuin zitten en 's avonds een glas wijn drinken met je liefste. De vrienden van je zoons, die bij je op de bank zitten en praten over wat hen bezighoudt en je niet uit de weg gaan. Het houden van je partner, elkaars stimulans zijn. Het is op haar geboortedag dat ik dit verhaal schrijf en vermoedelijk zou ze daarom glimlachen, want zo was ze. Juist in het bizarre kon zij zo betekenisvol zijn voor de

mensen om haar heen.

Maart 1955 wordt ze als vierde kind en nakomertje geboren. Van jongs af aan kiest zij haar eigen weg en op zachte en sterke wijze heeft ze in haar leven en over haar leven tot het einde toe de regie gevoerd. Als ze zestien is, ontmoet ze Henk Idserda. November 1975 wordt er getrouwd en gaan ze wonen in Zoetermeer, daar ontwikkelt ze zich tot een zelfbewuste, assertieve en wijze vrouw met een eigen mening. Tien jaar later wordt Martijn geboren en gaan ze terug naar Drenthe, waar in 1988 Erwin wordt geboren. Jantina is de spil van het gezin. Als de jongens wat groter zijn gaat Jantina aan het werk. Haar liefde voor lezen weet ze uitstekend te combineren met haar laatste werkplek, de openbare bibliotheek. Haar werk is haar passie en in 2010 wordt ze waarnemend vestigingsleider. In het voorjaar van 2011 krijgt Jantina klachten en najaar 2011 wordt duidelijk dat zij een niet te genezen spierziekte heeft. Zo lang mogelijk kiest Jantina voor het gewone leven, totdat de ziekte haar het kiezen onmogelijk maakt. Gezondheid is juist als je ziek bent onderwerp van gesprek. Voor Jantina was ziek zijn niet enkel tragiek. Zij beleefde het als een gebeuren dat je ook iets geeft. Voor haar was dat een diepere verbondenheid met Henk, Martijn en Erwin. Zij beleefde ondanks haar lichamelijke ellende een gelukkig periode. Soms is het gemakkelijker om verder te gaan dan om halt te houden. Als iets je 'halt houdt' is het ziekte en de ziekte ALS doet dat als geen ander. Jantina heeft zich moeten verhouden tot een leven dat steeds meer deuren voor haar sloot. Op het laatst beleefde ze haar lichaam als een gevangenis maar haar geest was gegroeid en vrij en niet verbitterd. In haar ziek zijn onderstreepte ze zelf als geen ander de waarde van het leven, alle goeds dat het leven een mens kan geven en het was dat deel dat zij ook de dag van het afscheid graag onderstreept wilde zien: de lofzang op het leven.

JD

Vanuit de kerkenraad

Het begint voorzichtig een traditie te worden. Een kort stukje vanuit de kerkenraad. We hebben kerstavond en oud op nieuwe alweer een tijdje achter de rug en kijken er met plezier en stilte (herdenking overledenen op oudejaarsdag) op terug. Kerstochtendienst met de kinderen is altijd feest. We hadden weer een geweldig stukje van de kinderen voor de kinderen. Wapserveen heeft echt acteertalent!

De school is gestopt met het organiseren van Palmpasen. Omdat we toch graag dit volksfeest voor de kinderen door wilden laten gaan hebben we als kerkenraad de rol van de school op ons genomen en gelukkig zijn Gert Zwambag en Monique Flobbe aangeschoven in het organisatie-team. Het gaat vast weer lukken om ook in 2014 een leuk Palmpasen te organiseren voor de jeugd uit Wapserveen.

Zoals wellicht bekend tobt Harm Bolding, onze administrateur, met zijn gezondheid. Dat gaat momenteel op en neer. Desondanks blijft Harm ons helpen zoveel hij kan en voor zover zijn gezondheid dat toelaat. Hij is een taaie en wellicht een tikkeltje eigenwijs in deze, maar kan het gewoonweg niet laten. Daarnaast is Harm gewoonweg onze wandelende Encyclopedie aangaande kerkelijke zaken in en rondom Wapserveen. Kortom ... we zijn als kerkenraad enorm verwend met zo'n administrateur.

Verder lopen de zaken zoals ze lopen. Samen met onze voorgangster Janni Doeven doen we ons best de kerkdiensten aantrekkelijker te maken en experimenteren we tijdens de vrijdagavonddiensten met de vorm en inhoud en proberen we als kerkje er te zijn voor Wapserveners wanneer gewenst en/of nodig, onder andere door huisbezoekjes van Janni ... gewoon voor een praatje en een beetje aandacht... Want zonder een beetje aandacht voor elkaar... ach, wat hou je dan nog over?

Uitzending gemist?

Afgelopen vrijdagavond 21 maart was de eerste vrijdagavonddienst van het jaar. Thema was 'verlangen'. Blijkbaar verlangden daar niet veel mensen naar want de bezetting was heel bescheiden.

De impact van de dienst was omgekeerd evenredig met het aantal mensen dat daadwerkelijk aanwezig was. Juist met weinig mensen werd de discussie die Janni in het midden van de dienst had ingelast zeer waardevol (zoals Johan Crujff altijd zegt... elk nadeel heft z'n voordeel). Die discussie werd gevoed door muziekvideoclips die via youtube op het scherm werden vertoond. Zeker Gabriëlla's lied uit de film 'As it is in Heaven' gaf aanleiding tot discussie over verlangen. Dat is trouwens voor iedereen anders... verlangen naar kleine dingen zoals de onbekommerdheid van je jeugd of verlangen naar iets groters zoals meer verdraagzaamheid tussen mensen. Een klein beetje meer zou al een wereld van verschil maken en naar zo'n wereld kan je verlangen.

Al met al weer een bijzondere vrijdagavonddienst . De eerstvolgende vrijdagavonddienst is 27 juni. Ook al had het nadeel een voordeel, we hopen toch dat er dan meer belangstelling is. Met dat nadeel kunnen we denk ik wel leven....

Dag allemaal!

Omdat ik dit jaar voor het eerst zal voorgaan in Wapserveen zal ik mij even kort voorstellen. Mijn naam is Klaas Douwes, 26 jaar oud en bijna afgestudeerd voor de master predikantschap aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Ik ben een geboren en getogen Fries, maar na een aantal studiejaren in Leuven en Kampen, ben ik inmiddels in Amsterdam verzeild geraakt. Vorig jaar heb ik met veel plezier stage gelopen bij de vrijzinnige gemeente in Assen en op dit moment schrijf ik mijn masterthesis over de bijna vergeten theoloog H.T. de Graaf (1875-1930). Met een bescheiden en open houding sta ik in het geloof, maar tegelijk vastberaden om van de wereld een iets liefdevollere plek proberen te maken. Ik kijk ernaar uit voor te gaan in jullie gemeente en hoop op een mooie ontmoeting.

Vanuit de diaconie,

giften overgemaakt februari 2014

€ 50,- naar christelijk noodhulpcluster (Dorcas, Red een kind, Woord en Daad, ZOA, Tear.) voor noodhulp in Zuid-Soedan.

€ 25,- Internationale kinderpulp Nederland

€25,- Dorcas hulp en ontwikkeling

€25,- Stichting naar school in Haïti

€25,- Edukans

Op woensdag 5 maart werd de jaarlijkse vergadering gehouden van de gezamenlijke diaconieën van Westerveld. Het jaar is goed verlopen. Er is dit jaar gehoor gegeven aan acute, incidentiele en tijdelijke aanvragen voor mensen die in geldnood verkeerden. Dit op advies van het maatschappelijk werk.

Besloten is dit jaar Op de hoogte van Bolivia te steunen in ons gezamenlijk collectiedoel in oktober.

Stichting Op de hoogte van Bolivia

www.opdehoogtevanbolivia.nl is in het leven geroepen om de weerbaarheid van met name kinderen, jongeren en andere kwetsbare groepen die op de hoogvlakte van Bolivia leven, te bevorderen.

Paulien Matze en haar man Hans Geerse zetten zich in voor de stichting en geven deze avond een presentatie.

Willem Struik, Anja Benak

Goed om te weten.....

Als uzelf eens een gift zou willen geven aan of via de kerk dan kan dat natuurlijk. Het banknummer van de Diaconie Prot. Gem. Wapserveen is: NL 79 RABO 0361 2484 58

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds of de kindernevendienst, vermeldt dat dan bij uw gift. Bij voorbaat hartelijk dank.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:

NL 92 FVLB 0699 9460 93

Kussentjes voor de kerk.

Op dit moment zijn er 25 vrouwen in Wapserveen druk bezig om kussentjes te maken voor de kerk.

Na een enkele oproep in de kerk, bij een breigroepje en bij de "Vrouwen van Nu" lieten deze mensen weten graag mee te willen helpen.

Er worden kussentjes genaaid, gebreid, gehaakt en geweven.

Op vrijdagmorgen 7 maart kwam de groep voor de eerste keer samen in de kerk. Er werden meteen ideeën uitgewisseld en na een gezellig uurtje koffie drinken ging iedereen met wol of stof naar huis.

Natuurlijk kan een ieder zijn eigen creativiteit hierbij gebruiken. We zijn dan ook erg nieuwsgierig wat er op de volgende bijeenkomst, vrijdag 4 april, te zien zal zijn.

Over enige tijd zal elke bezoeker in de kerk van één van deze mooie kussens gebruik kunnen maken.

Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen zich hier voor in willen zetten.

Wanneer alles klaar is, zullen we hier zeker speciale aandacht aan schenken.

Nogmaals dank aan al die actieve vrouwen.

De website is er! Het moet allemaal nog een beetje groeien en eigen worden maar we doen ons best. Nieuwsgierig? Breng eens een bezoekje: www.kerk-wapserveen.nl

Hebt u materiaal voor de website dan horen of lezen wij dat graag.

Kerkrooster Diever:

Zondag 6 April (koffie drinken) paars Mw. S Wiersma-Smelt uit Ruinen

Zondag 13 April rood over paars Ds. F. Damman-Verboom

Donderdag 17 April (witte Donderdag) Ds. F. Damman-Verboom in Gereformeerde Kerk

Vrijdag 18 April (Goede Vrijdag) Ds. F. Damman-Verboom

Zaterdag 19 April (Stille Zaterdag) wit Ds. F. Damman-Verboom

Zondag 20 April Pasen wit Ds. F.Damman-Verboom

Zondag 27 April wit Mw. J.W. Ruiterkamp-KleinLebbink

Zondag 4 Mei (koffie drinken) wit Ds. F. Damman-Verboom

Zondag 11 Mei wit Ds. F. Damman-Verboom

Zondag 18 Mei H A wit Ds F. Damman-Verboom

Zondag 25 Mei wit Morgengebed mmv PancratiusCantorij

Zondag 1 Juni (koffie drinken,) wit Ds. F. Damman-Verboom

Zondag 8 Juni (Pinksteren) rood Ds. F. Damman-Verboom

Zondag 15 Juni wit Ds. W. van Gemert uit Assen

Hendrik Westenbrink	Schipslootweg 7 8351 HV Wapserveen	321483	h.westenbrink@kpnplanet.nl	Ouderling Kerkrentmeester Voorzitter
Bertha Doorten	Midden 106a 8351 HK Wapserveen	321236	doorten@hotmail.com	Ouderling Kerkrentmeester
Anja Benak	Midden 82 8351 HJ Wapserveen	320008	r.benak@tiscali.nl	Diaken
Willem Struik	Midden 55 8351HC Wapserveen	515063	struik.w@home.nl	Diaken
Nico Riegman	W.Dassenstr.25 8351GG Wapserveen	344534	n.riegman1@kpnplanet.nl	Ouderling Scriba
Harm Bolding	Veldkamp 34 7971 BE Havelte	341375	pkn-wapserveen@online.nl	Administratie kerkvoogdij
Janni Doeven	Molenstraat 33 7921 KL Zuidwolde	0528- 373118	doeven@hccnet.nl	Kerkelijk werker Voorganger

Kostersgroep:

Ben en Jetty Werkman

Oosteinde 7
8351 HA Wapserveen
(0521-321044)

Nel Tijssen

Midden 118
8351 HK Wapserveen
(0521-321509)

Inge en Otto Janssen

Oude Dijk 16
8351 HS Wapserveen
(0521-320499)