

Rond de Klokkenstoel



Protestantse Gemeente Wapserveen

September 2015

24 september
gespreksavond
19.00 uur

13 oktober
gespreksmorgen
10.00 uur

1 november
Oogstdienst in
het dialect,
m.m.v.
Volksdansgroep
DANSERS VAN NU

Agenda

- 20 sept. Dhr. Ralph Scheurwater
- 24 sept. Gespreksavond in de kerk
Aanvang: 19.30 u.
- 4 okt. Mw. Janni Doeven
- 13 okt. Gespreksochtend in de kerk
Thema: Vertrouwen
- 18 okt. Mw. Janni Doeven
- 1 nov. Mw. Janni Doeven
Oogstdienst in het DIALECT!
m.m.v. Volksdansgroep Wapserveen e.o.
- 15 nov. Ds. Sieny Wiersma-Smelt
- 29 nov. Adventsdienst Mw. Janni Doeven
- 29 nov. Viering opgeknapte orgel om 11.00 u.
- 13 dec. Adventsdienst Dhr. Ralph Scheurwater
- 24 dec. Kerstnachtdienst om 22.00 u.
met muzikale medewerking
Mw. Janni Doeven
- 25 dec. Kerstgezinsdienst Mw. Janni Doeven
- 31 dec. Oudejaarsdienst Mw. Janni Doeven
Aanvang: 19:30 u.

Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen om 10.00 uur

Van de redactie:

In de "Klokkenstoel" van september kunt u weer kennis nemen van de komende diensten en andere activiteiten in de kerk, zoals gespreksgroepen. Tevens vindt u hier een folder met betrekking tot de Kerkbalans. Het volgende kerkblad komt uit in december. Graag de kopij voor 1 december naar: doorten@hotmail.com.

Religie als bron van kwaad

Religie brengt meer kwaad dan goeds, 63 procent van de Nederlanders komt volgens een onderzoek tot die conclusie. Jongeren spreken zich in dit onderzoek wat milder uit dan ouderen. Helaas wordt niet aangeduid waar mensen aan denken bij het woord religie en ook het begrip kwaad wordt niet nader ingevuld. Het verbaast mij niet, deze uitkomst. Het steekt mij, het doet iets met mij. Ja, in naam van is er heel wat gebeurd in onze en andermans geschiedenissen en nog altijd kent de wereld immense misstanden. Deze week zag ik de foto van Aylan Kurdi, het jongetje van drie dat verdronk omdat de wereld hem geen veilig thuis kon bieden. Een hoopje mens, een stille aanklacht, een aanklacht tegen

Religie kan een samenleving ontwrichten. De berichtgeving daarover kent geen einde. De hele menselijke geschiedenis is daarvan doortrokken maar is het de religie zelf? Mensen kunnen in naam van om het even wat de vreselijkste dingen doen.

Elke opvatting kan, als je maar radicaal genoeg bent, geweld voortbrengen en heeft dat in de loop van de geschiedenis ook meermalen gedaan. Dat er uit naam van het liberalisme, communisme, socialisme, christendom, Jodendom, islam conflicten zijn uitgevochten, wil niet zeggen dat al die stromingen niet deugen. Ieder denksysteem kan zich daaraan schuldig aan maken. Het is en blijft een zaak van mensen, het zijn de mensen die het goede doen of laten, al dan niet religieus. Zondag 23 augustus vertelde Ahmed el Hag over de gulden regel die in iedere religie te vinden is. De islam formuleert deze regel als volgt: 'Niemand van jullie is gelovig, zolang hij niet voor zijn broeder wenst, wat hij voor zichzelf wenst.' Ahmed sprak heel open over zijn staan in deze wereld, over de spanningen waarmee hij te maken krijgt, over het zich moeten verdedigen voor andermans daden, over de wensen en verlangens in zijn eigen leven. Die ochtend lukte het om onder een dak in vrede te leven en dichter bij elkaar te komen. Het blijft mensenwerk, met of zonder de ander, al dan niet met hoofdletter.

JD

Gespreksavond donderdag 24 september

Van een aantal mensen kwam het verzoek om vaker bij elkaar te komen en dan ook eens op een avond. De gespreksmorgens willen we continueren en daarnaast is het plan om in september te starten met een avondgroep. Het wordt een 'Leer- en

levenskring'. Aan de hand van een tekst gaan we met elkaar in gesprek. Die tekst kan overal worden gevonden, krant, tijdschrift, bijbel, etc. De eerste datum wordt donderdagavond 24 september om 19.45 u. in het kerkje. We gaan die avond in gesprek over ons 'eigen geloofsverhaal'. Welke rol heeft geloven (de kerk) tot nu toe in jouw leven gespeeld? Inmiddels zijn er vier aanmeldingen! Heb je ook belangstelling? Laat het weten. (doeven@hccnet.nl).

Gespreksmorgen dinsdag 13 oktober

Dinsdag 17 maart was er, samen met Diever, een gespreksmorgen in het kerkje. Het thema was: 'Verandering'. Dit najaar is er op dinsdagmorgen 13 oktober een gespreksmorgen gepland, dit keer is het thema 'Vertrouwen'. Vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen in een ander, gebrek aan vertrouwen, te goed van vertrouwen, dat alles en nog meer zal onderwerp zijn. En als je er toen niet was en nu graag wilt komen? Natuurlijk kan dat. Je bent van harte welkom! De morgen begint om 10.00 u.
JD



Het orgel is opgeknapt!

De firma Mense Ruiter heeft in juni/juli het orgel in de kerk van Wapserveen een zeer grote onderhoudsbeurt gegeven. Dit was nodig na de renovatie van het kerkgebouw in 2013. We zijn heel tevreden over en erg blij met het resultaat!! Antoon Vermeulen, Piet Tijssen en Jannie Stukker hebben zich met veel geduld, enthousiasme en kundigheid ingezet om deze werkzaamheden te ondersteunen en zo de kosten behoorlijk te drukken. Op 29 november wordt er na de kerkdienst, zo rond 11.00 uur, uitleg gegeven over de werkzaamheden. Daarna zullen de beide organisten een korte demonstratie geven door enkele stukken te spelen, met medewerking van Helga van Stein Callenfels op de dwarsfluit. Na de koffie is er een hapje met een drankje.



Oogstdienst in het dialect

Zondagochtend 1 november is er de jaarlijkse oogstdienst. Dit jaar met medewerking van de Volksdansgroep "DANSERS VAN NU" De tafels en het doopvont worden aan de kant geschoven en er kan gedanst worden! We krijgen in ieder geval de Bloemendans te zien. Iedereen is van harte welkom!

IN MEMORIAM

Pieter Jans Doornbos * 30 okt. 1932 - † 13 juni 2015

Meer dan 70 jaar heeft Pieter Jans in Wapserveen gewoond, aanvankelijk met zijn ouders en later met Hennie en hun beider kinderen. Hij wordt hij als vierde en jongste kind geboren te Kallenkote, tien jaar later verhuist het gezin naar Wapserveen. Het bedrijf van zijn vader was niet groot genoeg voor twee boeren. Ik vermoed dat toen zijn

vindingrijkheid is geboren. Het aannemen van diverse werkzaamheden bracht uitkomst. Februari 1953 ontmoet Pieter Jans Hennie. Als hij voor zijn militaire dienst van huis moet, schrijven ze elkaar twee jaar lang brieven. Na die twee jaar besluiten ze de brieven te verbranden. Het is op dat moment dat de vonk overslaat, 28 mei 1958 wordt er getrouwd. Juli 1959 wordt Lucie geboren. Pieter Jans beschrijft de komst van zo'n nieuw, klein mensje als een wonder maar ook bemerkt hij dat hun ouderschap nog in de kinderschoenen staat. Tussen 1960 en 1966 worden Bertus, Geke en Evert geboren. Door ruilverkaveling en sanering komt er in 1970 een einde aan het boeren. De liefde voor het boerenvak blijft en de afbouw van de boerderij brengt veel emoties met zich mee. Pieter Jans laat zich omscholen tot onderhoudsbankwerker. Na enige jaren als onderhoudsmonteur te hebben gewerkt komt hij te werken bij een fabriek voor landbouwmachines en stalinrichting. Het vele staan en het besef dat hij indirect meewerkt aan het verdwijnen van de kleine boerenbedrijven belast hem. Hij wordt ziek en voor vijftig procent afgekeurd. Opnieuw wordt er een beroep gedaan op zijn vindingrijkheid en creativiteit. Er wordt een biologische groentetuin gestart. Samen met Hennie en anderen verdiept hij zich in de antroposofie. Terugkijkend stelt hij vast dat dit een grote inspiratiebron is geweest voor hun verdere levenshouding. Geloof, politiek en gezondheid zijn geliefde gespreksonderwerpen. Intussen was het binnengedeelte van de boerderij verbouwd.

Studenten van de tuinbouwschool uit Frederiksoord en vakantiegangers vonden er onderdak. Er was veel contact met al wie kwam en ook met jonge mensen uit de biologisch dynamische landbouw. Het leert hem om te gaan met afwijkende meningen en het besef dat je soms je eigen mening moet verruilen voor een betere.

Begin jaren negentig worden de kleinkinderen geboren, die graag komen logeren. Het is ook de periode waarin er tijd is voor biljarten en vooral fietsen. Eind jaren 90 wordt Pieter Jans actief als kerkenraadslid. Zelf heb ik hem leren kennen als sterk betrokken bij het Wapserveens kerkje. Toen ik hem dit jaar verslag deed van het Palmpasenfeest en de komst van jonge kinderen naar de kerk, samen met hun ouders, was hij ontroerd.

Het ziek worden van Hennie was voor hen beiden een grote aanslag. Het zijn moeilijke jaren maar ook jaren waarin de waardering voor elkaar groeit en ze genieten van de tijd die hen samen nog rest. Heel bewust is er toegeleefd naar het afscheid van Hennie van dit leven. Later zegt Pieter Jans daarover: We hebben het zo bewust beleefd en toch weet je pas wat het is, als het zover is. Opnieuw zoekt hij zijn weg in dit voor hem zo andere leven. Hij bridget, fietst veel en legt bezoekjes af. En dan is er die nare val. Hij zal gaan revalideren maar het revalideren kent zijn grenzen. De uitkomst wordt het verpleeghuis. Toch wil hij ook dan iets van zijn leven maken. Onverwacht wordt hij

ziek. Voor Pieter Jans was overlijden een woord dat je in tweeën kon knippen; over-lijden, over het lijden heenkomen. Hij wilde graag weer samen zijn met Hennie, een deel van hem was met haar meegegaan. Als je zo lang met elkaar leeft, kan het bijna ondoenlijk zijn om alleen verder te moeten. Pieter Jans had ook iets met het 'onduidbare', ook wel God genoemd. Hij geloofde in een leven na dit leven en een weerzien met wie je lief was, dat het zo mag zijn.

JD

Versterking bezoekersgroep

Aan onze oproep om de bezoekersgroep te willen versterken is gehoor gegeven. We zijn heel blij dat wij vanaf dit najaar weer op sterkte zijn.



Stichting op de Hoogte van Bolivia

Dit kerkelijk jaar zetten we ons in voor Stichting Op de Hoogte van Bolivia. Deze stichting is in het leven geroepen om de leefomstandigheden van kansarme kinderen, jongeren en andere kwetsbare groepen in El Alto te verbeteren. El Alto is een snel groeiende stad op de hoogvlakte van Bolivia, vlakbij

de hoofdstad La Paz. De ruim 1 miljoen inwoners bestaan voornamelijk uit inheemse migranten van het platteland. Stichting Op de Hoogte van Bolivia onderhoudt direct contact met lokale Boliviaanse organisaties. In dit contact wordt bepaald welke onderwerpen aandacht nodig hebben en hoe dit in praktijk kan worden gebracht.

Kijk ook eens op:

<http://www.opdehoogtevanbolivia.nl/>

Tijdens de gezamenlijke diensten met Diever wordt er gecollecteerd voor deze stichting.



Rommelmarkt voorjaar 2016

Onlangs kregen wij de nodige spullen aangeboden om in te zetten voor een goed doel en zo ontstond het plan om in het voorjaar van 2016 een rommelmarkt te organiseren voor Stichting op de hoogte van Bolivia. Als u bruikbare spullen weg wilt doen, denkt u dan vast aan ons?

Collectenoverzicht

Datum	€	Doel
25 januari	15,85	plaatselijk diaconie
	14,90	catechese en educatie
22 februari	120,80	project Bolivia
06 maart	14,80	kerk in actie/voorjaarsz.week
	10,60	kerkrentmeesters/plaatselijk
22 maart	15,40	kerk in actie/binnenl.diaconaat
	16,40	kerkrentmeesters/plaatselijk
29 maart	12,90	kerk in actie/totaal
	12,80	kerkrentmeesters/plaatselijk
05 april	32,60	plaatselijk diaconie
	22,20	Jeugdwerk/JOP paascoll.
19 april	22,11	plaatselijk diaconie
	21,10	eredienst & kerkmuziek
03 mei	115,90	tbv aardbeving Nepal
10 mei	21,00	plaatselijk diaconie
	16,10	kerkrentmeesters/plaatselijk
24 mei	44,50	kerk in actie/pinksterz.werk
	59,70	collecte Roosevelthuis
07 juni	40,95	kerk in actie/werelddiaconaat
	30,40	kerkrentmeesters/plaatselijk
21 juni	49,55	kerk in actie
	39,60	kerkrentmeesters/plaatselijk
12 juli	25,80	kerk in actie
	22,80	jeugdwerk Zomer PKN/ Kinderen in de kerk

Goed om te weten.....

Als uzelf eens een gift zou willen geven aan of via de kerk dan kan dat natuurlijk. Het banknummer van de

Diaconie Prot. Gem. Wapserveen is:
NL79 RABO 0361 2484 58

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds, vermeldt dat dan bij uw gift.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:
NL92 FVLB 0699 9460 93

Bezoekt U ook eens onze website:

www.kerk-wapserveen.nl

Preekdiensten DIEVER

20 sept.	Ds. F.Damman-Verboom	
27 sept.	Ds. F.Damman-Verboom	
04 okt.	Mw. S.A. Grit	(uit Smilde)
11 okt.	Ds. F.Damman-Verboom	(H.Avondmaal)
18 okt.	Ds. J.de Kok/F.Damman-Verboom	(Dienst met GK)
25 okt.	Ds. G.J.Gardenier	(uit Diever)
01 nov.	Ds. F.Damman-Verboom	(herd. overledenen)
08 nov.	Ds. F.Damman-Verboom	
15 nov.	Mw. J.Ruiterkamp-Klein	(uit Bathmen)
22 nov.	Ds. F.Damman-Verboom	
29 nov.	Ds. F.Damman-Verboom	(H.Avondmaal)
06 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	
13 dec.	Pancratiuscantorij	(Morgengebed)
20 dec.	Ds .F.Damman-Verboom	
24 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	(Kerstavond)
25 dec.	Ds. F.Damman-Verboom	(1e Kerstdag)
27 dec.	Pancratiuscantorij	(Morgengebed)

Adressen

Hendrik Westenbrink	v. Helomaweg 6 8351 HT Wapserveen	321483	h.westenbrink@kpnplanet.nl	Ouderling Kerkrentmeester Voorzitter
Bertha Doorten	Midden 106a 8351 HK Wapserveen	321236	doorten@hotmail.com	Ouderling Kerkrentmeester
Anja Benak	Midden 82 8351 HJ Wapserveen	320008	r.benak@tiscali.nl	Diaken
Willem Struik	Midden 55 8351HC Wapserveen	515063	struik.w@home.nl	Diaken
Nico Riegman	W.Dassenstr. 25 8351GG Wapserveen	344534	n.riegman1@kpnplanet.nl	Ouderling Scriba
Harm Bolding	Veldkamp 34 7971 BE Havelte	341375	pkn-wapserveen@online.nl	Administratie kerkvoogdij
Janni Doeven	Molenstraat 33 7921 KL Zuidwolde	0528-373118	doeven@hccnet.nl	Kerkelijk werker Voorganger

Kostersgroep:

Ben en Jetty Werkman

Oosteinde 7
8351 HA Wapserveen
(0521-321044)

Nel Tijssen

Midden 118
8351 HK Wapserveen
(0521-321509)

Inge en Otto Janssen

Oude Dijk 16
8351 HS Wapserveen
(0521-320499)