

Agenda:

13 juli Mw. Janni Doeven

27 juli Dhr. Klaas Douwes

10 aug. Mw. Janni Doeven

15 aug. Vrijdagavond om 19.30 u. Stiltemeditatie

Mw. Janni Doeven

24 aug. Janni Doeven

7 sept. Dhr. Ralph Scheurwater

21 sept. Gezamenlijke dienst en picknick(!)

Diever/Wapserveen te Diever

3 of 5 okt. zie t.z.t. de website: www.kerk-wapserveen.nl

7 okt. Dinsdagmorgen om 10.00 u. gespreksmorgen

19 okt. Mw. Ella Eefting

*Diensten waarbij geen aanvangstijd staat vermeld beginnen om 10.00 uur.

Van de redactie,

Voor u ligt alweer de zomerausgave van de klokkenstoel. Hierin vindt u behalve de reguliere diensten de aankondiging van bijzondere bijeenkomsten, te weten een vrijdagavonddienst (15 aug.) en een benefietconcert (10 okt.)

Ook deze zomer zal ons kerkje weer een zestal woensdagen open zijn: 9,16,23,30 juli en 6,13 augustus. Voor het volgende kerkblad graag de kopij inleveren voor 20 september.

We wensen u allen een goede zomerperiode toe !

-Bertha en Marinus Doorten.

Redactieadres: doorten@hotmail.com

Een juichpak

Sport, waaronder voetbal, vormt, verbindt en geeft zin. Op het moment dat ik dit schrijf, kleurt de wereld al meer en meer oranje en als ik boodschappen doe, wordt mij van alles in de oranje sfeer aangeboden. Tijdens mijn vakantie kon ik zelfs sparen voor een juichpak. Mijn man had, zonder enig overleg, besloten dat wij dat niet zouden doen. Sociologen menen dat voetbal en religie veel op elkaar lijken. Ik noemde net al het vormen, verbinden en zin geven, dat ook religies kenmerkt. Ik vind dat wel een aardige aanbeveling voor religie in zich dragen en waar religie kan afkalven, is het toch ook genoegzaam bekend dat de oranje hausse sterk afhankelijk is van de hoop op de overwinning. Zodra het verlies in zicht komt, worden alle attributen verwijderd en

krijg ik weer zegeltjes voor badhanddoeken, overtrekken, wijnglazen etc. Religie betekent zelfs letterlijk samenbinden en dat vind je ook in de sport. Evenals een kerkdienst kent een wedstrijd heel wat ceremonie. Er is de entree van de spelers, het vaste aanvangslied. Veel spelers slaan kruistekens, kussen de grond of elkaar. Voetbalkosters beheren nauwgezet het speelveld. Voetbaldiakenen en -ouderlingen zien toe op grenslijnen en ondersteunen daarbij de wedstrijdleider. Oud-spelers staan vermeld in de annalen. Op de tribunes wordt afwisselend gejuicht, gewaved en stilgezwegen. Er is zelfs sprake van beurtzang. Aanvangs- en eindtijd zijn vastgelegd. Voetbal is huiver en ontzag en maar zien wat er van komt. Waar religie aan huiver en ontzag heeft ingeleverd, is het maar zien wat er van komt actueler dan ooit. Zelfs de afkeer van voetbal, die ook bestaat, komt nauw overeen met de afkeer bij sommigen ten aanzien van religie. Het agressieve dat er soms kan zijn, het elkaar bestrijden of menen in naam van tot daden over te kunnen gaan die niet stroken met de kern van de zaak. Feyenoordsupporters zijn al jarenlang niet meer welkom bij wedstrijden in Amsterdam. Zoals je met religie aan de haal kan gaan, zo is dat ook met sport mogelijk. Ik vind het altijd jammer als mensen om die reden religie of sport volledig afwijzen. Religie en sport hebben beide veel te bieden. Wat telt is de wijze waarop religie en sport worden beoefend, hoe mensen binnen die verbanden met elkaar omgaan, de ruimte die ze elkaar geven. Religie en voetbal hebben iets overstijgends. Je kunt deelnemen maar wat er gebeurt is groter dan jezelf, gaat verder dan je kunt kijken. Zo las ik onlangs dat veel

religieuze en niet-religieuze astronauten die ervaring kennen vanuit hun verblijven in het luchtruim, een vreemd soort ontzag voor dat wat maar moeilijk in woorden te vangen is. Een ander vindt zo'n ervaring bij uitstek in de natuur, dat je even meent dat alles klopt, volmaakt is en goed. Het zijn momenten waar ieder mens naar verlangt omdat ieder mens, religieus of niet, weet heeft van dat wat groter is dan hijzelf. Misschien willen we daarom wel een juichpak en is al die gekte in wezen niets anders dan een diep universeel menselijk verlangen naar iets dat groter is dan wij en dat ons, al is het maar voor even, uittilt boven het leven van iedere dag.

Janni Doeven

Stiltemeditatie vrijdag 15 augustus in het kerkje van Wapserveen

Vrijdagavond 15 augustus is er weer een stiltemeditatie in het kerkje. We beginnen met stil worden, de uiterlijke stilte, het op je in laten werken van de ruimte, de kleine geluiden ontdekken. De stilte wordt afgewisseld en ondersteund door rustige muziek en korte teksten, die passen in een sfeer van rust en stilte. Het kan heel bijzonder zijn om met een groep mensen stil te zijn. Samen stil zijn is ook een ander beleven dan stil zijn als je alleen bent. Het samenzijn kan de stilte die er is intensiveren. Iedereen die behoefte heeft aan stilte - of gewoon stil aanwezig zijn in een mooi (gerestaureerd) kerkje - is van harte welkom! Als je het fijn vindt om een kussentje, bankje o.i.d. mee te nemen, doe dat vooral. Aanmelden hoeft niet, mag wel. Iedereen is van harte

welkom! De stiltemeditatie begint om 19.30 uur en duurt tot circa 20.15 uur.

Benefietconcert

Vrijdagavond 10 oktober is er een benefietconcert in de kerk. De opbrengst is bestemd om de kosten van de aanschaf van de nieuwe liedboeken te dekken. Bijna iedereen die muziek kan maken in en rond Wapserveen doet mee, al met al een hele lijst:

- Rob Verheul (hang)
- Koor van Streek
- De Mandolineclub
- Luuk Pieters (gitaar en zang)
- Saxofoon Ensemble VCE Westerveld
- Piet Tijssen en (o.m. orgel)
- Helga van Stein Callenfels (dwarsfluit) en Jannie Stukker (orgel)

Nico Riegman en ondergetekende zijn nog aan het broeden op het vinden van een verbindende rode draad. Uiteraard is er een streefbedrag, namelijk € 562,50, te weten het bedrag dat voor de nieuwe liedboeken is betaald. Het zou fantastisch zijn als dit bedrag er die avond komt. De avond begint om 19.30 uur.

Oproep:

De kerk is van het dorp en dus van en voor iedereen. We hopen dat er ook nog een paar kinderen zijn die vrijdagavond 10 oktober muziek willen maken. Je kunt je opgeven bij Nico Riegman, Dassenstraat 25, Tel. 344534.

Dinsdag 7 oktober (vervolg) gespreksmorgen

Dinsdag 18 maart was er, samen met Diever, een gespreksmorgen in het kerkje. Het thema was 'Overleven met (een) gemis'. Er was veel herkenning over en weer en het was fijn om te merken dat er oprecht veel aandacht was voor elkaars verhalen. Inmiddels is er afgesproken om deze ochtend een vervolg te geven en wel op dinsdagmorgen 7 oktober om 10.00 u. in het kerkje van Wapserveen. En als je er toen niet was en nu graag wilt komen? Natuurlijk kan dat. Waar we het over hadden? Over gemis, wat het met je doen kan, hoe je staande blijft, hoe anderen reageren, wat het van je vraagt en nog wel meer. Dinsdag 7 oktober praten we graag verder met wie er toen was en ook met wie nu wil aansluiten.

JD

Vanuit de kerkenraad

Afgelopen tijd weer veel gebeurd. Palmpasen, Goede Vrijdag, Pasen en een dialectdienst om maar een paar zaken te noemen. Een aantal van deze diensten zijn al uitgebreider aan bod gekomen in deze Klokkenstoel en hoeven hier verder niet meer besproken te worden. Een dienst wil ik nog even apart noemen. Een maal per jaar vieren we voor een klein groepje een Heilig Avondmaal Dienst. Dat gebeurt hier in Wapserveen al sinds mensenheugenis op Goede Vrijdag. Op zich opmerkelijk want op Goede Vrijdag werd Jezus gekruisigd om met Pasen weer op te staan. Het laatste avondmaal was de dag voor Goede Vrijdag... op Witte donderdag. In de meeste kerken wordt het Heilig Avondmaal dan ook gevierd op Witte donderdag. Op verzoek van een aantal gemeenteleden heeft de kerkenraad besloten voortaan op de juiste dag, Witte donderdag, het avondmaal te gedenken.

Tja... Heb je net het kerkje een grote beurt gegeven en hoop je even van dat soort zaken verschoond te blijven en dan blijkt de klokkenstoel langzaam weg te rotten. In sommige staanders kan je al bijna heel je hand steken. Veel keuze heb je dan niet meer. Wellicht dat u de schaftwagen van Thalen al heeft zien staan. Juist ja... zij gaan de klokkenstoel weer herstellen. Daarnaast moet er nodig wat aan het dak van Oes Plekkie gedaan worden. Hoe we dat precies gaan aanpakken weten we nog niet, maar om de kosten te drukken willen we kijken

of we het dak met een paar vrijwilligers in ieder geval weer waterdicht kunnen krijgen. Wellicht dat we nog een beroep op u gaan doen!

Blokkeer 10 oktober in uw agenda.. er zal dan een Benefiet concert worden gegeven in het kerkje door muzikale Dorpsgenoten. Er wordt breed uitgepakt en het programma bied voor iedere muziek liefhebber wel wat. Met dit concert hopen we de kosten voor het nieuwe liedboek te kunnen dekken. Meer informatie volgt nog te zijner tijd.

Met onze administrateur Harm gaat het langzaam steeds beter. Hopelijk kan Harm binnenkort weer gedeeltelijk zijn taken op zich nemen. Zonder hem valt het toch niet mee om alle financiële zaken goed bij te houden!

Ten slotte nog de mededeling dat we als kerkenraad er achter kwamen dat het weer hoog tijd is voor een BBQ samen met alle vrijwilligers. De datum is vastgelegd op zaterdagavond 13 september. In dat weekend vallen ook de monumentendagen 2014. Als kerk doen we daar weer aan mee. De kerk is die zaterdag en zondag open voor iedereen. Als u eens een kijkje wilt komen nemen bent u van harte welkom. Koffie/thee, broodjes, soep... en een korte rondleiding...het is er allemaal.

Palmpasen

Dit jaar de eerste keer zonder bijdrage van OBS

Wapserveen. Desondanks kunnen we weer terug kijken op een geslaagd feest voor de kinderen. De kerkenraad heeft met de enthousiaste hulp van een tweetal betrokken ouders (Gert Zwambag en Monique Flobbe) en de dorpsgemeenschap (in de persoon van Jeannet Stellink) het voortouw genomen. Het weer zat mee, de sfeer was goed, de muziek deed weer vol enthousiasme mee en er waren hele mooie Paasstocken, liedjes zingen en dia-verhaal in de kerk, een paashaas en eieren genoeg. Kortom... alles wat een Palmpasen feest tot een geslaagd Palmpasen feest maakt. Foto's zeggen veel meer dan woorden. Kijk maar eens op: www.kerk-wapserveen.nl voor een foto impressie, gemaakt door Inge Janssen.

Nico Riegman, (scriba)

Dialectdienst

De dialectdienst van 15 juni was een succes. Ook als geboren Rotterdammer was de dienst goed te volgen. Juist het gebruik van dialect maakte de dienst op een of andere manier indringender, beter te bevatten. Dat terwijl ik het zelf absoluut niet spreek, maar het dialect bleek in al zijn eenvoud juist lastige zaken helder en nuchter te omschrijven.... Gewoon verfrissend. Daarnaast was het gewoon gezellig druk in het kerkje tijdens die dienst.

Tijdens deze dienst werden de vele zitkussens die gemaakt waren door een enthousiaste groep vrouwen

feestelijk in gebruik genomen. Ik heb begrepen dat de gezamenlijke bijeenkomsten in het kerkje waar de kussens gemaakt werden erg gezellig waren. Wellicht dat zoiets voor herhaling vatbaar is. Het resultaat van al dat handwerk is in ieder geval indrukwekkend te noemen. Komt u de kussens maar eens bekijken! Nogmaals onze hartelijke dank.

Nico Riegman, (scriba)

Collecterooster 2014

- | | |
|----------|--|
| 13 juli | 1e - Kerk in actie
2e - Zomerjeugdwerk PKN/kind in de kerk |
| 27 juli | 1e - Diaconie/plaatselijk
2e - kerkrentmeesters/plaatselijk |
| 10 aug. | 1e - Diaconie/plaatselijk
2e - kerkrentmeesters/plaatselijk |
| 24 aug. | 1e - Kerk in actie/zomerzending
2e - kerkrentmeesters/plaatselijk |
| 07 sept | 1e - Diaconie/plaatselijk
2e - jeugdwerk september PKN |
| 21 sept. | (gezamenlijk met Diever in Diever)
Één rondgang: Project Exodus |
| 05 okt. | 1e - Diaconie/plaatselijk
2e - Israëlzondag: Kerk & Israël |
| 19 okt. | 1e - kerk in actie/werelddiaconaat
2e - Vredeswerk |

Kussenties veur de karke!

Wi'j heurden wel iens, de karkebanken bint zo hard,
en vuult soms zo hiete an,
un mooi project gung toen van start,
veule vrouwen meld'n zich an.

Saam bezig veur hetzelfde doel,
mit zien all'n, dan kuj un heleboel.

neien, haoken, weev'm en breien,
ieder naor zien eig'n idee,
doe maor waor ai goed ien bint,
daor maak ie un aander bliede mee.

zo waarn wi'j mit zien all'n
un paor maond drok ant wark,
kussens maken, zulfde afmeting,
allemaol veur de kark.

Nou, hut resultaot det mag ur wez'n
bijna gien kussen geliek,
compliment'n veur al dat moois,
ieder kussen is uniek.

Maor wat wel net zo belangriek is,
saam iets doen, want dat verbiend.
dat hef elk minse toch neudig,
ai nou groot bint of nog un kiend.

Daorum, beste vrouw'n van de streek,
nogmaols hiel hartelijk dank,
en as hut oe past, kom dan nog iens weer zitt'n
op zoo'n kussen in de karkebaank!

B.D.

Goed om te weten.....

Als uzelf eens een gift zou willen geven aan of via de kerk dan kan dat natuurlijk. Het banknummer van de Diaconie Prot. Gem. Wapserveen is: NL 79 RABO 0361 2484 58

Als u een gift zou willen geven aan een specifiek doel, zoals het Bloemenfonds vermeldt dat dan bij uw gift. Bij voorbaat hartelijk dank.

Bankrekeningnummer Kerkrentmeesters:
NL 92 FVLB 0699 9460 93

Preekrooster Diever:

06 juli	Dhr. W. Oosterkamp uit Velp	(koffie)
13 juli	Ds. F.Damman-Verboom	(H.A.)
20 juli	Ds. F.Damman-Verboom	
27 juli	Ds. F.Damman-Verboom	
03 aug.	Ds.F.Damman-Verboom	
10 aug.	Ds.V.T. Thurkow-Wieringa uit Beilen	
17 aug.	Ds.F.Damman-Verboom	
24 aug.	Ds.F.Damman-Verboom	
31 aug.	Ds.F.Damman-Verboom	(H.A.)
07 sept.	Mw. S.A. Grit uit Smilde	(koffie)
14 sept.	Ds.F.Damman-Verboom	
21 sept.	(Gezamenlijke Dienst met Wapserveen, In Diever)	
28 sept.	Ds.W. van Gemert uit Assen	
05 okt.	Ds.F.Damman-Verboom	(koffie)
12 okt.	Ds.F.Damman-Verboom	(H.A.)
19 okt.	Ds. D.van Veen uit Assen	





HELP:

“OES PLEKKIE” IS LEK!!

Het dak van “Oes Plekkie”, het gebouwtje naast de pastorie, is lek.

**Nu zijn we op zoek naar een stel (handige)
vrijwilligers,**

die na de zomer willen helpen het dak te renoveren.

Alle hulp is welkom!

**Lijkt het jou leuk om op deze manier bij te dragen aan
de**

**instandhouding van de kerk in ons dorpje, geef je dan
op bij**

Hendrik Westenbrink of Bertha Doorten.

